

5^{de} zondag van Pasen

Joh. 14, 1-12

Jezus navolgen is geen gemakkelijke weg. Soms ook een onbekende weg, getuige Thomas die zegt: “Heer, wij weten niet waar Gij heengaat; hoe moeten wij dan de weg kennen?” En dan antwoordt Jezus met de beroemde woorden: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”. Het is een van de zeven ‘Ik Ben’-uitspraken van Jezus volgens het Johannes-evangelie. Uitspraken die uitdrukking geven aan de onmiddellijke relatie tussen Jezus en zijn Vader, die zich immers in het Oude verbond al had geopenbaard met de naam ‘Ik Ben’. Ik ben er voor jullie. Vandaar ook Jezus’ bemoedigende woorden aan het begin van de tekst van vandaag: “Laat uw hart niet verontrust worden”. Je hoort Hem er bij denken: Ik ben er toch. Wees niet verontrust, wees niet bang. Ik ben bij jullie. Ik blijf jullie op de goede weg helpen, ook nu Ik niet meer lijfelijk onder jullie ben. Die bemoedigende woorden hadden de eerste christenen wel nodig, want ze misten Jezus, ze dachten vaak (misschien wel net zoals wij): was Hij maar lijfelijk hier aanwezig, leefde Hij maar in onze tijd, dán zouden we de weg wel weten.

Maar Jezus is er, beste mensen. Hij is er dankzij zijn onsterfelijke woorden, zijn onsterfelijke boodschap. Hij is er als de Weg, de Waarheid en het Leven.

Maar wat betekenen die woorden eigenlijk? Ze betekenen in elk geval niet, dat je, wanneer je in Jezus gelooft, de waarheid in pacht hebt. We kennen daarvan genoeg droevige voorbeelden in de geschiedenis. Nee, niemand heeft de waarheid in pacht. Om de betekenis van Jezus’ woorden op het spoor te komen, is het wellicht goed om de volgorde van de woorden in ogeschouw te nemen. Het eerste woord is: de Weg. Met andere woorden: Jezus volgen is een weg gaan. Dat wil zeggen: we zijn er nog niet. We zijn nog onderweg. We zijn zoekende.

Eerlijk zoekende kunnen we de Waarheid, het tweede woord, geleidelijk op het spoor komen. Door te erkennen dat we nog zoekende zijn, dat we nog op weg zijn, zijn we op weg naar de Waarheid, ook al kennen we die nog niet ten volle. Hoe ziet die weg er dan uit? Dat lezen we in de evangelies. Die staan vol met wegwijzers. Leest u er met name de Bergrede nog maar eens op na..

Alles wat ons bezighoudt in ons leven, alles wat we belangrijk vinden, ons materiële én spirituele leven, mogen we met elkaar delen. Want als we ons leven niet met anderen delen, blokkeren we zowel de groei van anderen als die van onszelf. En daarmee komen we op het derde woord in Jezus’ uitspraak: het Leven. Samen op weg gaan, samen waarheid vinden, betekent samen leven. En samen leven is waarachtig leven. Samen leven is het absolute tegengestelde van de polarisatie die onze samenleving tegenwoordig teistert. Samen leven is Leven in de geest van Jezus Christus die ons daarin is voorgegaan. Amen.

Jan van de Laar, pastor