

5 t/m 9 juni 2026

Banneux: een ontmoeting met Maria en met mensen



Plaats van de verschijning met bron

Wat is Banneux?

In het dorp Banneux, gelegen in de Belgische Ardennen, is Maria in 1933 meerdere malen verschenen aan een 13-jarig meisje, Mariette Beco. Maria vroeg haar om haar handen in een plas water te steken, die uit een bron opborrelde, en zei: **“Deze bron behoud ik voor... aan de zieken”**. Maria maakte zich bekend als de **“Maagd van de armen”**. Hiermee begon Banneux als bedevaartplaats. In 1952 heeft de bisschop van Luik de verschijningen officieel erkend.



De verschijningskapel

Al op 15 augustus 1933 werd in de tuin van de familie Beco een kleine kapel gebouwd, welke nog steeds als *verschijningskapel* dienst doet.

Daar hebben veel mensen in de loop der jaren troost en genezing mogen ontvangen. Daarvan getuigen in deze kapel de vele wandtegeltjes en zelfs krukken, welke door gasten als dank geschonken zijn.

Bedevoarten

Elk jaar komen vele pelgrims naar Banneux, om kracht en troost te zoeken bij Maria en via haar bij haar Zoon Jezus. Gasten die voor de eerste keer komen, willen graag vaker mee. Ze geven aan dat ze na een bezoek aan Banneux hun accu weer hebben opgeladen en er weer een tijd mee vooruit kunnen. In een tijd van minder tijd voor elkaar is een bezoek aan Banneux een verademing. Men voelt zich één grote familie. Samen eten, drinken, bidden, maar ook lachen en soms een traantje wegpinken hoort er bij.

Organisatie

Vanuit Nederland organiseren enkele bisdommen elk jaar weer bede-vaarten naar Banneux. Deze bestaan uit 3 volle dagen in de gastenverblijven plus 2 reisdagen (dus in totaal 4 overnachtingen). In de gastenverblijven van het heiligdom kunnen 220 gasten en ongeveer 100 vrijwilligers logeren. De gasten slapen op 2 persoons-kamers met aparte badkamer met toilet. Daarnaast zijn er ook enkele kamers voor 1 gast (met een toeslag van € 75,-). Maar er zijn ook kamers voor 3, 4 of 5 gasten; ideaal voor kleine groepen, die samen willen reizen. Indien nodig zijn er diverse hulp-middelen aanwezig, zoals hoog- of laag-bedden, papegaaien, etc.

De begeleiding tijdens de reis en het verblijf te Banneux is in handen van een team van enthousiaste vrijwilligers, bestaande uit priesters en diakens,- verpleegkundigen, verzorgenden, help-sters, een arts en brancardiers. Zij doen hun uiterste best om iedereen enkele onvergetelijke dagen te bezorgen. Zij helpen u bij de dagelijkse licha-melijke verzorging, verstrekken eten en drinken, houden de slaapkamers en badkamers schoon, brengen de gasten naar de kerkdiensten, maar gaan ook op verzoek met u mee wandelen of winkelen.

Ook mensen die rolstoel afhankelijk zijn, zijn van harte welkom om deel te nemen.

's Avonds wordt er een kaartje gelegd etc. De maandagavond kan bestaan uit voordrachten, muziek, zang, quizen en een loterij. Tijdens de nachten is er een nachtdienst die de gasten, indien nodig, verzorgt en met een woordje klaar staat.

Tijdens uw verblijf in Banneux is er ruim gelegenheid om met de meegereisde priesters en diakens te spreken.

Er is ook elke dag een eucharistieviering en andere momenten van bezinning vanuit het geloof, zoals de bidtocht naar de bron en een bezoekje aan de verschijningskapel.

Banneux staat bekend als een plek van troost en bemoediging, van geloof en innerlijke heling. Mensen mogen weer energie opdoen om het lijden, dat soms zwaar valt, te kunnen aanvaarden, dragen en doorstaan. Dat is wat Maria is komen brengen en ons nog steeds wil brengen...

Heeft u interesse, neem dan contact op met:

Mw. Tonnie de Crom (Banneux Committee Bisdom Den Bosch)

Stationsstraat 63, 6026 CT Maarheeze

06 22792027 (ook via Whatsapp)

of tonniebanneux2024@gmail.com

Datum: 5 t/m 9 juni 2026

Prijs: € 375,- p.p.

Toeslag éénpersoonskamer: € 75,-



Banneux verwelkomt u!