

Maria,
Over de gehele wereld
roepen mensen u aan.
In alle talen wordt u
vereerd en bezongen.

Men heeft u
in duizendvoudige namen geprezen,
maar of men u
Ivoren Toren noemt of Gulden Huis,
vóór alles bent u de Moeder.
Moeder Maria, geef mij de kracht
u te zien als mijn moeder.

Kom onder mijn dak,
in mijn huis.

Laat mij bij alles wat we doen
eerst even met u overleggen.

Doe mij dan denken
aan wat u geleden heeft onder het kruis
van Gogotha, waar uw Zoon
te sterven hing.

Toon Hermans



De bedevaart wordt sinds twee jaar
georganiseerd door de Kapel Maria Koningin
van de Vrede aan de Fakkellaan en de
St. Petrusparochie.
Bereikbaar via tel. 040-2697561.



Bedevaart via O.L.V. van de H. Eik naar de St. Petrusbasiliek in Oirschot



Woensdag 29 mei 2024



Kapel van de Heilige Eik

De oorsprong van de idyllische en drukbezochte kapel van Onze Lieve Vrouw van de Heilige Eik gaat terug naar de vijftiende eeuw. Volgens een legende uit de zeventiende eeuw, werd begin vijftiende eeuw een beeldje van Maria met kind gevonden in het zand van de rivier de Beerze. Dit beeldje werd in een eik geplaatst en vereerd door boeren en herders. Toen het beeldje naar de kerk van Oost- en Middelbeers werd gebracht, keerde het de volgende dag miraculeus terug naar zijn oorspronkelijke plek.

Daarop bracht men het naar Oirschot, en bouwde men ter plaatse een primitief, houten kapelletje.

Sint Petrusbasiliek

Oirschot was al in de middeleeuwen een belangrijk geestelijk centrum in het bisdom Luik. In 1268 is de Sint-Petruskerk op de huidige plek gebouwd. Rampen en oorlogen hebben door de jaren heen veel schade aangericht. Op 2 oktober 1944 werd de kerk tijdens de bevrijding van Oirschot in brand geschoten door de geallieerden, waardoor het dak en de toren instortten en het grootste deel van het interieur verbrandde. In de jaren 1945-1952 werd de kerk herbouwd en werd de doopkapel uitgebreid. De noodkap op de toren werd in 1960-1962 hersteld in de situatie zoals deze was tussen 1627 en 1904. Sinds 1966 staat het gebouw op de lijst van rijksmonumenten. In 2013 kreeg deze bijzondere kerk de eretitel 'basiliek', mede dankzij het verhaal over het beeldje van de H. Eik.



Programma woensdag 29 mei 2024

09.00 uur	Vertrek St. Petruskerk (Robbenstraat)
09.30 uur	Koffie-stop met iets lekkers bij restaurant Komaen
10.30 uur	Vertrek naar de Heilige Eik
11.00 uur	Eucharistieviering
12.30 uur	Lunch bij restaurant de Burgemeester
14.00 – 15.15 uur	Vrije tijd *
15.15 – 16.00 uur	Ontvangst in de basiliek met uitleg over basiliek
16.00 uur	Vesperviering
16.30 uur	Vertrek naar Eindhoven
17.00 uur	Aankomst Eindhoven bij de opstapplaats

*Vrije Tijd

- In het museum de Vier Quartieren is een expositie over de tijd van Vincent van Gogh. "Proef, voel en beleef het leven van toen vanuit de ogen van Vincent". Entree € 6,00 of gratis met museumjaarkaart. Het museum ligt achter de basiliek.
- Een rondwandeling langs de vele monumenten in Oirschot aan de hand van een routebeschrijving is ook mogelijk. Er is een beschrijving voor handen.
- Op één van de terrasjes iets lekkers nuttigen mag natuurlijk ook!

Kosten

Wij vragen van u een bijdrage van € 37,50. **De kosten voor de busreis, de koffie en de lunch** zijn hierbij in begrepen.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven tot **maandag 20 mei** aanstaande.

Opgeven kan door bijgevoegd formulier **duidelijk en volledig** en samen met het bedrag van € 37,50 per persoon in een envelop af te geven op één van de kerktrekcentra:

- Pastorie St. Petrus, Kloosterdreef 31,
- KTC St. Thomas, Thomaslaan 43,
- KTC St. Antonius Abt, IJsselstraat 4

Uw instapkaart (bewijs van betaling en deelname) krijgt u per post thuis gestuurd.

Gebruik van rolstoel en rollator

Deelnemers met een rolstoel of een rollator kunnen mee, houdt wel in de gaten dat er in Oirschot 'kinderkopjes' op de weg liggen, dus het is geen vlakke ondergrond om over te lopen. **U dient zelf voor begeleiding te zorgen en zelfstandig in en uit te stappen!**

Heeft u nog vragen?

Voor vragen en nadere toelichting kunt u contact opnemen met Peggie van de Molengraaf op maandag- woensdag of vrijdagmorgen op telefoonnummer 040 269 75 62.

We gaan met één bus, wees dus op tijd met uw aanmelding want vol is vol!