



P's nieuws

Informatieblad voor de parochie Sint Petrus' Stoel in Eindhoven
website: www.petrus-ehv.nl telefoon: 040 269 75 61

Januari 2024 13^e Jaargang nummer 1



Nu de feestdagen van december achter de rug zijn kunnen we ons volledig focussen op het grootste kerkelijke feest van het jaar: Pasen. En nee, ik ben heus niet vergeten dat het eerst nog carnaval moet worden, maar Vastenavond, zoals het ook wel heet, is de opmaat naar de vasten en dat is weer de voorbereiding op Pasen. Carnavalsvierders die niet vasten missen jammerlijk genoeg de christelijke kern van dit feest en wat dan over blijft is een paar avonden flink stappen, maar dan verkleed. Vasten zonder eerst te carnavallen kan wel, maar er is niets op tegen die dagen 'netjes' te

feesten.

De veertigdaagse vasten is een tijd van versoering, een tijd om ons meer te richten op het geestelijke. Dat kan door wat minder te eten en te drinken en dat zou voor velen van ons, gezien ons gewicht, ook lichamelijk niet verkeerd zijn, maar als het alleen om afvallen gaat kun je het eigenlijk geen vasten noemen. Minder met je tv, computer en mobieltje bezig zijn is al sneller echt vasten, omdat je daardoor meer tijd hebt voor een persoonlijk gesprek, een goed (geestelijk) boek te lezen en, jawel, te bidden. Niets is zo krachtig als het gebed en als u dat

niet (meer) dagelijks gewend bent, is de veertigdagentijd uitstekend geschikt om er klein mee te beginnen, bijvoorbeeld een Onzevader en/of Weesgegroetje voor het slapen gaan. Probeer het maar eens en u zult zelf de wonderbaarlijke kracht van het gebed ervaren.

Een ander minstens zo belangrijk aspect van de vasten is oog hebben voor de noden van onze naasten, dichtbij en veraf. Een vriendelijk woord voor de burens, een kleine attentie voor iemand die het moeilijk heeft en natuurlijk is er onze vastenactie voor de blauwe zusters waarover u elders in dit blad meer kunt lezen.

Als u probeert op uw eigen persoonlijke manier vorm te geven aan de vastentijd, zult u het Hoogfeest van Pasen meer intens beleven. En nog een laatste tip: probeer de verschillende vieringen van de Goede Week zoveel mogelijk mee te vieren. Waar en hoe laat die vieringen zijn kunt u tegen die tijd vinden in dit blad of op onze website.

Kapelaan Geelen

Bent u een kijker?

Per 1 januari 2024 is OnsPlatform Eindhoven gestopt met de uitzendingen van de viering vanuit de Thomaskerk. Uitzenden op een andere manier vereist de aanschaf van nieuwe apparatuur. Dit is een kostbare zaak. Schatting rond €3500. Is dit verantwoord gezien het aantal kijkers? Graag willen wij weten of u naar de uitzendingen keek en wat voor kijker u was. Stuur a.u.b. een mailtje naar:

Ktc.Thomas@Petrus-ehv.nl

Graag vermelden of u geregeld kijkt of

af en toe (bijv. bij ziekte of vakantie). Zou u bereid zijn om een bijdrage te geven voor deze nieuwe investering?

Het camerateam Thomaskerk.



Lourdesbedevaart in april - mei

Van 15 april t/m 3 mei 2024 gaan we weer met onze parochie naar Lourdes. Dit jaar niet met het vliegtuig maar met de hogesnelheidstrein (TGV). Er gaat ook een zorgbus voor pelgrims met medische indicatie. Nadere informatie volgt. Aanmelden en informatie bij Hans Lapré op j.lapre1@ziggo.nl en 06 53 31 29 26.

“Er staat een olifant in de kerststal!”

Fijn dat u met zo velen onze tentoonstelling bezocht hebt; wij hebben er ook van genoten om dit mogelijk te maken. Hieronder leest u een paar reacties van de vele honderden enthousiaste mensen die de afgelopen weken onze kerststallen tentoonstelling bezocht hebben: “Bijzonder dat er uit zoveel verschillende landen kerstgroepen zijn”, “Mooi om te zien dat ieder land zo zijn eigen vormen, kleuren en materialen gebruikt om de kerstgroepen vorm te geven”, “Ik kan niet kiezen welke ik de mooiste vind”, “Super leuk om met de hele familie op eerste kerstdag even naar toe te komen”, “Hier staat een olifant bij de dieren!”

Bent u in het bezit van een verzameling kerstgroepen en zou u die ook wel eens in onze vitrines neer willen zetten, stuur dan een e-mail naar pastoraalteam@petrus-ehv.nl. Of hebt u bij het opruimen van de kerstspullen gedacht: “Die kerstgroep, die ga ik niet meer neerzetten, ik breng hem binnenkort naar de kringloopwinkel”, dan mag u hem ook afgeven bij de pastorie van de St. Petruskerk, dan zorgen wij dat hij een gepaste bestemming krijgt. Gewoon over 45 weken weer langskomen op zaterdagmiddag om de nieuwe kerstgroepen te bezichtigen mag natuurlijk ook!

Maria Lichtmis en Blasiuszegen

Maria Lichtmis wordt gevierd op de 40ste dag na Kerstmis; dit jaar is dat op 2 februari. Volgens de joodse traditie was dat het moment om een eerstgeboren zoon voor God te brengen in de tempel. De officiële naam van het feest luidt dan ook ‘Opdracht van de Heer in de tempel’. Maar waarom dan de naam Maria Lichtmis? Volgens diezelfde joodse wet was het gebruik dat een vrouw 40 dagen na de bevalling naar de tempel ging voor een reinigingsritueel. In de taal van vandaag wil dat eigenlijk zeggen dat een vrouw

na een bevalling een rustperiode van 40 dagen werd gegund. Eigenlijk heel modern dus. Maria Lichtmis is hiermee de afsluiting van het ‘zwangerschapsverlof’ van Maria. Omdat er in de eerste eeuwen een traditie ontstond om op die dag een lichtprocessie te houden en het een feest is tussen twee groten feesten van licht, namelijk Kerstmis en Pasen,



laten we op deze manier zien wat onze opdracht als christen is: Licht doorgeven. In de Middeleeuwen kwam daar het gebruik bij om met Maria Lichtmis kaarsen te zegenen en deze kaarsen niet alleen te gebruiken voor de kaarsen die gebruikt worden in de liturgie maar ook voor de Blasiuszegen die de dag na Maria Lichtmis ontvangen kan worden.

De legende vertelt dat de H. Blasius als martelaar in de gevangenis een kind gezegend en gered heeft, een kind met een keelziekte. Op zijn feestdag, 3 februari, ontvangen mensen die dat willen een zegen ter voorkoming van keelaandoeningen en andere kwalen.

In onze parochie zal op zaterdagavond de mogelijkheid gegeven worden om na de viering in het Antoniushuis, 17.00 uur, en na de viering in de H. Hartkapel, 19.00 uur, de Blasiuszegen te ontvangen.

Actie Kerkbalans 2024

Vanaf 13 tot 27 januari vindt de actie Kerkbalans plaats. Daarom ontvangt u samen met dit parochienieuws een brief en een folder waarin deze actie onder uw aandacht wordt gebracht. We vertrouwen erop dat u ook dit jaar weer met gulle hand geeft. Want uw bijdrage maakt het mogelijk om ons geloof te delen, om samen te komen

50 jaar

Actie

Kerkbalans



in gebed en vreugde en om te zorgen voor elkaar in nood. Samen bouwen we aan een toekomst vol inspiratie, saamhorigheid en geloof. Uw parochiebijdrage maakt onze parochie sterker.

Hebt u eind januari nog geen oproep ontvangen, maar wilt u wel meedoen? Neem dan contact op met het parochiebureau 040 – 269 75 60 (op ma t/m do 9.30 – 12.00) of neem een folder mee uit de kerk.

Wij krijgen met enige regelmaat de vraag: “Hoeveel parochiebijdrage moet ik betalen?”.

Ons antwoord is dan altijd: U bent nergens toe verplicht, het is een vrijwillige bijdrage. U geeft wat u denkt dat goed is en wat u kunt missen.

Er is wel een landelijke richtlijn en daarin staat: 1% van uw netto-inkomen met een minimum van €120,00 per jaar.

Kerststal Acht

Op donderdagavond 21 december hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 van basisschool St. Antonius Abt een bezoek gebracht aan de kerststal in de kerk en een lichtje opgestoken en vrijdagochtend 22 december zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 naar de kerststal komen kijken en hebben kerstliedjes gezongen.



Vastenactie 2024 “De kinderen van Bethlehem”

“Huis voor Gods kinderen”

De vastenactie van onze parochie is in 2024 opnieuw voor de gehandicapte pupillen die door de ‘Blauwe Zusters’ zijn opgenomen in een tehuis dat in 2005 gebouwd is naast hun kloostertje in Bethlehem. Dit instituut heet “Huis voor Gods kinderen” en ligt vlak bij de Geboortekerk van Jezus.



De Blauwe Zusters zijn ons zielsdankbaar als we hun project in Bethlehem blijven ondersteunen. Ze schrijven: “Bethlehem ligt op de Westelijke Jordaanoever in de Palestijnse gebieden, met steden als Ramallah, Jenin en Hebron. Van daaruit worden kinderen naar ons huis gezonden, omdat ze daar geen aangepaste zorg kunnen leveren.

De regio is zeer arm en lijdt enorm onder de oplopende politieke spanningen. Veel gezinnen zitten zonder inkomen en kunnen zelfs de minimum bijdrage niet opbrengen.

Iedere dag is het weer een grote uitdaging om de 24-uurs-zorg te bekostigen. En sinds de nieuwe oorlog in het Heilig Land zijn ook nog een stuk minder buitenlandse vrijwilligers ons komen ondersteunen en ... zijn er geen pelgrims meer naar Bethlehem gekomen. Daardoor zijn ook de rechtstreekse giften weggevallen. Terwijl alles maar duurdert en duurdert wordt en we geen enkele overheidssubsidie ontvangen. Daarom zijn we afhankelijk van wat de Goddelijke Voorzienigheid ons dag na dag brengt door giften van betrokken mensen over heel de wereld.”

In het “Huis voor Gods kinderen” leven momenteel 36 gehandicapte men-

sen, tussen de 2 en 56 jaar, en kent een lange wachtlijst. Zij zijn wees of kunnen niet in hun eigen gezin leven. Soms ook omdat ze al bij hun geboorte vanwege hun handicap verstoten zijn.

Vanaf de oprichting in 2005 is dit huis bedoeld als een thuis, een vervangend gezin dat veel van deze kinderen nooit hebben gehad.

Verder wonen er werken er permanent 6 zusters van de “Congregatie van het Mensgeworden Woord” (in de volksmond “de Blauwe Zusters”) en 4 priesters van diezelfde congregatie. Natuurlijk kan zo'n huis niet draaien zonder vrijwilligers: mensen die dagelijks zich inzetten en vele anderen die zorgen voor financiële steun en het aanleveren van goederen.

Het hele jaar door zijn er vrijwilligers vanuit heel de wereld. Sommigen blijven 10 dagen, anderen 1 tot 3 maanden. Zonder hen zouden de buitenactiviteiten en uitstapjes niet mogelijk zijn. Zo ook het zomerkamp.

Scholing en therapieën

De pupillen hebben van maandag t/m vrijdag 's ochtends les; 's middags



wordt de tijd besteed aan spelen, begeleid wandelen, rusten en therapieën. Wie het aankan, leert o.a. Arabisch en een beetje wiskunde; hen wordt geleerd zo zelfstandig mogelijk te functioneren (persoonlijke hygiëne, toiletbezoek, leren koken) en waar mogelijk ook de zwakkeren in huis te helpen met eten geven, opruimen en samen spelen.

Door de dag heen wordt er ook met en voor de pupillen gebeden. Een gelovige opvoeding is een wezenlijk onderdeel van de zorg die de zusters en de priesters bieden.

Giften

Het huis in Bethlehem drijft helemaal op giften. Er is geen enkele overheidssteun. Maar er is behoefte aan alles: kleding, onderdak, medische zorg, bijzonder onderwijs, gespecialiseerde therapie, leermiddelen, schoonmaak. Alles wat nodig is voor 36 gehandicapte pupillen, van wie er 28 afhankelijk zijn van dagelijkse medicatie... Dankzij een grote donatie is het tehuis nu uitgebreid met een afdeling voor jongens van boven de 12 jaar. Hopelijk kunnen zij binnenkort een nieuwe en verantwoorde plek in het tehuis innemen.



Maar wat dat kost...?!

Uw donaties zijn welkom in de collectebussen achterin onze kerken. U kunt ook een bedrag overmaken op IBAN nr. NL95 ABNA 0601955242 (BIC nr. ABNANL2A) t.n.v. “Noord-Europese Provincie van het religieus Instituut van de Dienaressen van de Heer en van de Maagd van Matará” o.v.v. “**Vastenactie Bethlehem 2024**”.

Voor meer informatie over het goede werk van de zusters verwijzen wij u naar onze website.

In Memoriam

St. Petruskerk

Klaas Bart van der Poel (87)
Jules America (73)
Corrie Eishout-van Rijt (97)
Jacques Herman (91)

St. Antonius Abt

Harrie de Rooij (84)
Ricky Harhuis-van Kemenade (71)
Trees van Heeswijk-van de Kerkhoff (88)
Frans Jansen (87)

Kerstpakketten-actie 2023.

Ook dit jaar is de kerstpakketten-actie weer een succes geworden dankzij uw giften en de vele vrijwilligers en bezorgers die hun tijd vrijgemaakt hebben. Het bezorgen is in sommige wijken een héle klus vanwege straten met eenrichtingsverkeer en onleesbare straatnamen. Maar de blijde gezichten die je ziet als de tas (eindelijk) bezorgd wordt, maakt al het afzien weer goed! Het is hartverwarmend om te merken dat de actie door jong en oud gedragen wordt. Zo hebben de kinderen van de school uit Acht weer enthousiast spullen ingezameld en hebben de kinderen bij de kinderwoorddienst kaarten versierd voor in de tassen. En één bezorger had zijn kleinzoon meegenomen om te helpen! Geweldig leuk! Een oudere parochiaan had zegeltjes gespaard en heeft daarmee 65 zakken soep gesponsord. Uw financiële bijdrage was weer boven verwachting, ondanks dat alles weer duurder is geworden. Héél veel dank daarvoor! Namens alle dankbare gezinnen en alle vrijwilligers uit onze parochie.

Marian Appel.

Aswoensdag

Begin van de vastentijd, zoals bisschop de Korte het omschrijft; . . . "Voor mij persoonlijk zijn Aswoensdag en Goede Vrijdag bij uitstek dagen van gebed en matigheid. De start van het vasten en de sterfdag van Christus nodigen daar als vanzelf toe uit. Deze dagen krijgen daardoor een eigen kleur en diepte. Ook de andere dagen van de veertigdagentijd probeer ik matigheid te betrachten. Maar eerlijk gezegd vraagt dat om een sterke wil. In onze welvarende samenleving met goedgevulde supermarkten en een



veelheid aan horeca, zeker hier in Brabant, is dat overigens nog niet zo eenvoudig" . . .

(uit Van Maria Lichtmis tot Pinksteren)

Een goed gebruik op deze dag is om het Askruisje te ontvangen als teken van bezinning, bekering en boete, omdat we allemaal weten dat niemand zonder zonde is. U kunt het Askruisje ontvangen tijdens onderstaande vieringen op 14 februari:

10.00 uur H. Hartkapel
17.00 uur Antoniushuis (Acht)
19.00 uur St. Petruskerk en St. Thomaskerk

Wierook

Waar kun je wierook allemaal voor gebruiken?

"Mijnheer, kunt u even komen?" Dat zei een dame tijdens haar bezoek aan onze kerststallen. Ik ging er naar



toe. "Wat zit er in dit potje?" Ik legde uit dat het wierook was dat in een wierookvat wordt gedaan om tijdens de mis te wieroken. "Kun je dat ook eten?" "Nee, dat kun je niet eten." "Maar mijn vriendin heeft het al in haar mond gestopt". Ze kauwde ergens op, zag ik. "Dan zou ik het maar buiten uitspugen!", stelde ik voor.

"Mag ik het ook op het aangestoken kaarsje spugen?" "Dat vind ik ook goed. . ."

Ik zag later een kaarsje staan met wierook. . .!

Louis de Wit

"Door Kerk en geloof af te stoten zijn we er niet per se op vooruitgegaan.

We zijn in onvoorstelbaar tempo gematerialiseerd. Ikzelf ook, hoor. Maar de meubelboulevard, TikTok en de buitenkeuken gaan ons niet redden. Je voelt dat dit allemaal nergens heen leidt. Alles wat we doen om dat deeltje spiritualiteit te vervangen! Ga gewoon eens een keer in de maand terug naar de mis."

Marnix Peeters

(Vlaamse auteur en columnist)



P'S nieuws is een uitgave van de parochie Sint Petrus' Stoel

Het redactieadres is:
Pastorie St. Petrus, Kloosterdreef 31
5623 DB Eindhoven,
tel: 040 269 75 61
emailadres:
redactie@petrus-ehv.nl

Redactie:
Peggie van de Molengraff
Huub van Houtert
Anne Jansen

Henk de Bie,
vormgeving en drukwerk

Volgende kopijdatum:
23 Februari 2024
De redactie behoudt zich het recht voor om aangeleverde artikelen te redigeren en in te korten.

Kerkbijdrage overmaken op:
NL11 RABO 0158 2051 11
t.n.v. parochie St. Petrus'

Voor spoedeisende zaken
belt u:
06 24 50 79 21

GOLOFON