

## 6<sup>de</sup> zondag van Pasen A

Joh. 14, 15-21

Verkondigen. Genezen. Liefhebben. Dat zijn misschien wel de drie kernwoorden uit de lezingen van deze dag. Verkondigen is niet eenvoudig en ook niet zonder risico. Een van de eerste verkondigers, Stefanus, heeft het met de dood moeten bekopen. Hij zou niet de laatste zijn. Tallozen na hem zijn vervolgd, in alle tijden. En ook in onze tijd zijn er helaas nog tal van gebieden op aarde waar je niet eens veilig christen kunt zijn, laat staan in het openbaar verkondigen. Ik noem alleen maar Egypte, Noord-Nigeria en Pakistan, maar het rijtje is veel langer.

Maar ook in een vrij land als Nederland is het verkondigen van de christelijke boodschap niet eenvoudig. Want veel mensen begrijpen de boodschap niet meer en staan er ook niet meer voor open. Soms, vooral in de media, wordt er zelfs de spot mee gedreven. We voelen ons soms verweesd, zoals de leerlingen destijds na het heengaan van Jezus. Maar we weten ook heel goed, dat de christelijke boodschap voor heel veel mensen nog altijd genezend werkt. Mensen heel maakt. Filippus begreep dat al en ging ondanks de vervolgingen door met zijn werk. En geneest mensen. Dat mag ons bemoedigen.

En de statistieken lijken ons gelijk te geven. Die wijzen uit dat gelovige mensen gemiddeld gelukkiger zijn dan niet-gelovigen. Misschien omdat gelovigen beter kunnen omgaan met teleurstellingen dan niet-gelovigen? Laten we niet generaliseren, maar tenminste iets zal er toch van waar zijn.

Daarmee komen we op het derde kernwoord: liefhebben.

Jezus, die we vorige week hebben leren kennen als de Weg, de Waarheid en het leven, begint zijn leerlingen op het hart te drukken dat ze Hem moeten liefhebben. Zoals Hij de Vader heeft liefgehad. En hoe moet dat dan? Gewoon, zegt Jezus, door zijn geboden te onderhouden. En het voornaamste van die geboden is elkáár liefhebben. En dan niet alleen hun medechristenen, maar alle mensen. Bidt voor wie u vervolgen, zegt Jezus in de Bergrede. Duidelijker kan Hij het niet stellen. Als ze dat doen, hoeven ze zich niet langer verweesd te voelen, want dan is Jezus met hen.

Geldt dat dan óók niet voor ons? We mogen kritiek hebben op onze overgeseculariseerde samenleving, waarin we soms zelfs worden bespot. Maar het enig juiste antwoord daarop is de liefde. Ook de liefde voor mensen die hun geloof zijn kwijtgeraakt of er zelfs niets meer mee te maken willen hebben. Want ook zij zijn ten diepste zoekende mensen die gelukkig willen zijn. Alleen vanuit liefde en respect kunnen we een eerlijk debat aangaan met niet-christenen. Want alleen dan zullen we serieus worden genomen. Dan zijn we niet verweesd. Dan is Jezus met ons! Amen.

*Jan van de Laar, pastor*