



P'S nieuws

Informatieblad voor de parochie Sint Petrus' Stoel in Eindhoven
website: www.petrus-ehv.nl telefoon: 040 269 75 61

Januari 2023 12^e Jaargang nummer 1

Wat is er nieuw aan Nieuwjaar?

Dat we elkaar met Nieuwjaar een goed en gezond nieuw jaar toewensen en – onder gelovigen – ook een gezegend jaar, is een goede gewoonte, maar niet nieuw want dat doen we elk jaar. Zoals oliebollen eten en na de feestdagen weer terugkeren naar ons oude vertrouwde leven. Wat zou er aan 2023, dat pas begonnen is, nieuw kunnen zijn? Je mag er vanuit gaan dat elke dag een nieuwe dag is met nieuwe kansen. Dat geldt in het gewone leven maar dat is ook zo voor ons geloofsleven.

Het is eigenlijk opvallend hoe vaak er in de Bijbel sprake is van 'nieuwe dingen': de schepping komt nieuw en fris uit Gods handen, de profeten stellen aan het Volk van God een nieuw hart en een nieuwe geest in het vooruitzicht, als Paaslam sticht Jezus het nieuwe Verbond en bij Zijn wederkomst zal Hij zeggen: "Zie, Ik maak alles nieuw". Hij is de bron van nieuw leven.

Zouden wij van die nieuwe dingen in 2023 al iets kunnen merken? Er zijn al tekenen van iets fundamenteel nieuws: we beginnen langzamerhand anders te kijken naar de schepping: willen haar niet langer leegzuigen en afdanken maar behoeden en beheren. We beginnen te begrijpen dat we in ons geloofsleven niet alles bij het oude kunnen laten, maar dat ons hart en onze geest zich dienen

te vernieuwen. Daarvoor hebben we nodig dat diegene die Gods Verbond met ons vernieuwt en de schepping zal vernieuwen, ook ons zelf vernieuwt.

Natuurlijk vraagt dat van ons een hernieuwde inzet in het geloofsleven. Daartoe reikt de parochie ons een heel scala van middelen aan. Met name de Avond van Barmhartigheid, PetruSamen, de bijbelcursussen, de Alpha-cursus en de komende vormingsavonden rond Johannes Paulus II zijn bedoeld om ons hart en onze geest te laten vernieuwen door het licht en het vuur van de Geest die levend maakt. Laten we ons dan raken door

die Geest van liefde die groter is dan ons eigen mensenhart en in staat is om ons in 2023 een nieuwe bezieling te geven, of met een germanisme: een nieuwe 'begeestering'. Om van ons oude vertrouwde leventje over te gaan naar een nieuw en sprankelend leven dat ons zal verrassen met wat Gods Geest voor ons in petto heeft. Misschien betekent dat wel meedoen aan de Alpha of aan PetruSamen. Wie weet waarin de **ver-nieu-ving** van 2023 voor ons zal bestaan...

pastor Ad Verest



Actie kerkbalans 2023

Elk jaar in januari houden de kerken in Nederland hun jaarlijkse actie Kerkbalans. Deze actie is bedoeld om de kerken de nodige financiële middelen te verschaffen om haar werk in de samenleving te kunnen blijven doen.

Wellicht hebt u in onze kerken de posters en banieren al gezien of tijdens de viering de diverse pastores aandacht horen vragen voor de actie kerkbalans.

U ontvangt bij dit parochieblad een brief met het verzoek een financiële bijdrage te leveren voor de diverse projecten die onze parochie ondersteunt.

Voor nadere informatie kunt u onze website raadplegen: www.petrus-ehv.nl/algemeen/kerkbijdrage. Onderaan die pagina staat een speciale link naar de actie Kerkbalans.

Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL 11 RABO 0158 2051 11 t.n.v. parochie St. Petrus 'Stoel te Eindhoven onder vermelding van "Kerkbalans 2023".

Aswoensdag

Op Aswoensdag worden de palmtakjes van het afgelopen jaar verbrand zodat de as gebruikt kan worden voor het toedienen van het Askruisje.

U kunt de komende weken de oude takjes inleveren in de daarvoor bestemde mandjes achter in de kerken.

De vieringen op 22 februari zijn als volgt:

10.00 uur H. Hartkapel
17.00 uur Antoniushuis (Acht)
19.00 uur St. Petruskerk
en St. Thomaskerk



Giften en verkoop van kaarsen

Giften en verkoop van kaarsen kan tegenwoordig óók via uw smart-phone!



Sinds jaar en dag kunnen gelovigen en bezoekers met contant geld een kaarsje kopen voor bijvoorbeeld in de Mariakapel, een donatie doen in een offerblok of een bijdrage stoppen in het collectemantje. We zijn dat gewend en die mogelijkheid zal ook blijven. Naast uw bijdrage met contant geld wordt het óók mogelijk om met uw mobiele telefoon geld over te maken.

U kunt dat dan doen m.b.v. een QR-code. U gaat dan elektronisch betalen.

Waarom gaan we dat doen?

Er zijn meerdere redenen voor. Laten we ze even doornemen:

- steeds minder gelovigen en/of bezoekers hebben contant geld bij zich;
- het afstorten van contant geld naar een bank wordt steeds duurder en het is toch zonde om het geld dat we zo hard nodig hebben te zien verminderen door bankkosten;
- het lopen met contant geld naar afstortplaatsen is in deze tijd niet meer zo veilig; onze vrijwilligers zijn vaak 70+ en dus moeten we het risico niet opzoeken.

Samengevat: er komen 2 manieren om te offeren, te doneren en kaarsjes te kopen, zowel contant als elektronisch.

Tarieven voor diensten van het pastoraal team en voor de begraafplaats kritisch onder de loep genomen

Blij en dankbaar zijn we voor alle financiële bijdragen en giften van u onze parochianen; zelden doen wij tevergeefs een beroep op u. Al jarenlang mogen wij op uw steun rekenen.

In belangrijke mate bent u het die de instandhouding van onze kerkgebouwen mede mogelijk maken. Oprechte dank daarvoor is niet in woorden te vatten. In onze harten en in ons gebed nemen wij u liefdevol mee!

Uw kerkbijdrage is niet langer een verzekering

Jarenlang vermeldden wij in onze tarieven een minimumbedrag van € 80,- per jaar als kerkbijdrage. Vervolgens stond daarbij de zin: "Kerkelijke diensten worden niet in rekening gebracht indien men gedurende de laatste 3 jaren tenminste het minimum bedrag aan kerkbijdrage heeft betaald".

We zijn genoodzaakt om die twee zaken te wijzigen. Genoodzaakt, omdat we de eindjes niet meer aan elkaar geknoopt krijgen. We vragen uw begrip voor geleidelijke aanpassingen:

- we willen de minimumbijdrage verhogen naar € 10,- per maand, dus naar € 120, per jaar;
- we willen de verzekeringsgedachte in 3 jaar afbouwen.

Wat betekent dat?

Het minimumbedrag stond al sinds jaar en dag op € 80,- per jaar. Voor sommige mensen een héél bedrag en als ze dat zo willen laten, accepteren en respecteren wij dat natuurlijk. Elke bijdrage is en blijft welkom!

Hebt u wat ruimte in uw budget en bent u het met ons eens dat alles duurder wordt (en dus óók het onderhoud van de kerk en de ener-

giekosten), dan hopen wij dat u uw bijdrage aan wilt passen naar € 10,- per maand of € 120, per jaar.

Het andere wat gaat veranderen is het stoppen van de verzekeringsgedachte. Dit kan natuurlijk niet van de ene op de andere dag. In het oude systeem stond 3 jaren genoemd: 3 jaren het minimumbedrag betaald, betekende dat er geen rekening gestuurd werd voor kerkelijke vieringen.

Die drie jaar gebruiken we nu om die gedachte af te bouwen. Dat betekent dat die verzekeringsgedachte met ingang van 2026 niet meer van toepassing is. Uw kerkbijdrage is geen verzekering, maar een bijdrage aan het financieel in stand houden van de parochie in al haar facetten.

Indien dit bericht vragen bij u oproept, zijn wij graag bereid om het u persoonlijk toe te lichten. Ten overvloede: elke bijdrage is van harte welkom, hoe bescheiden dan ook. Samen met u willen we onze kerken in stand houden!

Er is er één jarig...

Na twee jaar stilte kan het weer: verjaardagen vieren met bezoekers. Daar nodig ik u graag uit om mijn 48ste verjaardag te vieren op



vrijdag 3 maart in het KTC van de St. Petrus. U bent welkom tussen 10.00h en 12.00h, 14.00h en 16.30h en vanaf 19.30h.

Pastoor J. Goris

Kerstpakkettenactie 2022

De kerstpakkettenactie was dit jaar weer een groot succes! Gelukkig konden weer 'ouderwets' levensmiddelen inpakken die u als parochianen had meegenomen of die wij konden kopen van uw financiële donaties. Wij willen u allen hartelijk bedanken voor de steun van iedereen die deze actie mogelijk heeft gemaakt. Het was hartverwarmend om de schoolkinderen van de basisschool op Acht hun best te zien doen om speelgoed en boodschappen in te zamelen voor de kerstpakketten en om de blije gezichten te zien van de mensen die het pakket ontvingen. Het was geweldig om te ervaren dat de kerstpakkettenactie gedragen wordt door de hele parochie! De kinderen die kaarten maakten, de bezorgers die zich spontaan aanmeldden, mensen die hun energiebijdrage gebruikten om 60! kerstbroden te doneren en de grote geldelijke giften die binnenkwamen ondanks dat alles duurder is geworden. Héél erg bedankt!

Namens alle helpers achter de schermen van de Thomaskerk, de Antonius Abtkerk en de St Petruskerk:

Marian Appel.

ZÉÉR Geslaagde Kerstactie voor Kenia!

Voor vrouwen ver weg die u nog nooit ontmoet hebt maar dicht bij uw hart zitten! De kerstactie van onze Stichting MOV in de St. Petruskerk, St. Antonius Abt kerk en Antoniushuis, de Heilig Hart Kapel en de St. Thomaskerk heeft netto in totaal 2100 euro opgebracht. Dat is een prachtig resultaat! Met dit resultaat kunnen wij 11 kippen en 13 geiten en een watertank schenken en een Highschool meisje gedeeltelijk weer op school ondersteunen! We danken alle kerkgangers en gulle gevers dan

ook van harte voor hun bijdrage.

Vastenactie 2023

Tijdens de vastentijd gaat de Vastenactie van start, en wij prijzen ons gelukkig dat we met een eigen doel mee mogen doen. Dat wordt een landbouwproject voor vrouwen in Kombola, u hoort hier binnenkort nog meer over! We kunnen nu wel alvast aankondigen dat tijdens de vastentijd er collectebussen achterin de kerken zullen staan om dit landbouwproject financieel te ondersteunen.



Wij wensen u een gezond en liefdevol 2023!

Namens de MOV,

Greet de Bruijn

Stuurgroep vrijwilligerszorg

Allereerst wensen wij u een voor spoedig en gelukkig 2023. Afgelopen jaar zijn we druk geweest met het zogenaamde beloningsbeleid vanuit de stuurgroep vrijwilligerszorg. Alle vrijwilligers hebben een attentie/kaart van ons ontvangen en er zijn en worden bijeenkomsten georganiseerd om groepen vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Voor het in stand houden van de juiste gegevens binnen het vrijwilligersbestand hebben wij uw hulp nodig. Zijn er wijzigingen in de gegevens of zijn er ontwikkelingen/gebeurtenissen, die belangrijk zijn voor ons als stuurgroep, laat het ons s.v.p. weten. We kunnen niet overal tegelijk zijn en soms missen we zaken, die voor u als vrijwilliger belangrijk zijn om met ons te delen. Laat het ons weten. U kunt ons bereiken via email:

vrijwilligerszorg@petrus-ehv.nl

Anne, Ans, Hanneke, Ine, Marijke, Peggie.

In gesprek met...

Op de vrijdag voor Kerstmis loop ik binnen in het kerkhofcentrum van de St. Antonius Abtkerk op Acht. Op zich al een mooie aanduiding van de locatie hè: 'op' Acht in plaats van 'in' Acht! Maar los daarvan voel ik me al meteen bij binnenkomst welkom in deze 'huiskamer' naast de kerk. Elke vrijdagmiddag is trouwens iederéén hier welkom tussen 14.00 uur en 16.00 uur, zeg maar tussen 2 en 4 uur 's middags, om een lekkere kop koffie of thee te komen drinken. Met een clubje van 5 vrijwilligers, te weten Nellie-Marijke-Emma-Marga en Harrie, staan zij bij toerbeurt klaar om die vers gezette koffie of thee voor de gasten in te schenken, mét heel vaak iets lekkers erbij! Deze middag hebben Nellie en Harrie de beurt en tijdens het praatje aan de grote tafel voert vooral Harrie het woord. Het is zo jammer, zo vinden ze allebei, dat er nog altijd zo weinig mensen gebruik maken van deze vrije en gratis inloop. Ze zouden oh zo graag willen dat het wat drukker werd, dat er wat meer mensen aan zouden bellen! Er moet wat meer bedrijvigheid, wat meer geroezemoes zijn tijdens die twee uurtjes. Ook terwijl ik hier aan de koffie zit loopt het helaas niet bepaald storm...! Op 'n gegeven moment wordt er tóch wel gebeld en komt Albert Verdonk binnen, naar het schijnt een trouwe en overbeken- de bezoeker, geboren en getogen op Acht. Behalve voor die koffie en thee kunnen bezoekers hier ook terecht voor bijvoorbeeld het opgeven van een misintentie, voor het verkrijgen van informatie over tijden van missen en meer van dit soort zaken. Bovendien is het bezoek mooi te combineren met het inkopen doen op de markt, hier tegenover. Toen ik aankwam rook ik al meteen de lekkere lucht van een gebakken visje! Oh ja,

als Harrie toevallig aan de beurt is moet de bezoeker wél bestand zijn tegen een grapje of plagerijtje want dat doet hij heel graag. Maar, eerlijk is eerlijk: hij kan daar zelf ook heel goed tegen. Bel vlug 'n keertje aan want ieder is meer dan welkom!

Huub van Houtert

Project JP II

In de loop van dit jaar willen we de persoon Paus Johannes Paulus II nader bekend gaan maken, onder meer vanwege zijn betekenis voor huwelijk en gezin. Dat willen we als volgt gaan doen:

Filmavonden:

17 en 24 februari: 'Karol, een man die paus werd' (2005) - een film die gaat over zijn geboorte tot aan zijn pauskeuze.

10 en 17 maart: 'De paus Johannes Paulus II' (2009) - een documentaire.

Verdiepingsmomenten:

Er komt een aantal verdiepingsmomenten aan de hand van de geschriften van Johannes Paulus II. Daarnaast gaan we in op enkele publicaties zoals 'Menselijke liefde in het plan van God. Kennismaking met de theologie van het lichaam', door Stefan en Lisette van Aken.

Bronzen beeld:

In de St. Petruskerk wordt een bronzen beeld van Johannes Paulus II geplaatst met daarin verwerkt een relikwie: het bloed dat vloeide bij de aanslag op hem op het St. Pietersplein op 13 mei 1981. De onthulling en inzegening zullen in het najaar 2023 gaan plaatsvinden.

We houden u vanzelfsprekend in ons P'S Nieuws en op onze website van e.e.a. op de hoogte.

Pastor Ad Verest

In Memoriam

Jan Schneider (94)
Frits Senders (86)
Annie Daamen (91)
H. Hartkapel

Engelien Bruijs-Duijvestijn (88)
St. Thomaskerk

Wim Brouwers (81)
Sanem van Kempen-Matgalwi (93)
Mieke Vossen (96)
Noud van Bussel (95)
Anny de Groot-Pallandt (97)
Stien van Gelooven-de Waal (97)
St. Petruskerk

Jan Beckers (97)
Crematorium



P'S nieuws is een uitgave van de parochie Sint Petrus' Stoel

Het redactieadres is:
Pastorie St. Petrus, Kloosterdreef 31
5623 DB Eindhoven,
tel: 040 269 75 61
emailadres:
redactie@petrus-ehv.nl

Redactie:
Peggie van de Molengraaf
Huub van Houtert
Anne Jansen

Henk de Bie,
vormgeving en drukwerk

Volgende kopijdatum:
5 maart 2023

De redactie behoudt zich het recht voor om aangeleverde artikelen te redigeren en in te korten.

Kerkbijdrage overmaken op:
NL11 RABO 0158 2051 11
t.n.v. parochie St. Petrus'

**Voor spoedeisende zaken
belt u:
06 24 50 79 21**

COLOFON