



P'S nieuws

Informatieblad voor de parochie Sint Petrus' Stoel in Eindhoven
website: www.petrus-ehv.nl telefoon: 040 269 75 61

Maart 2023 12^e Jaargang nummer 2

Pasen 2023

Elk evangelie is meer dan een vertelling van geschiedenis. Het is op de eerste plaats een verkondiging om ons als leerlingen mee te nemen in wat Jezus voor ons doet en ons te laten groeien. Dat geldt in het bijzonder voor de lezingen en de liturgie van de Goede Week en Pasen. In die Goede Week volgen we Jezus op de voet. Heel bewust staan we stil bij wat Hij allemaal deed en meemaakte. Hij heeft "zichzelf ontledigd, en het bestaan van een slaaf op zich genomen". Dat is zijn vrije keuze; het is geen noodlot, maar Hij doet het uit liefde. Het brengt Hem op een lijdensweg en aan een kruis. Daarmee bewerkt Hij een Nieuw Verbond: verzoening met God en de mogelijkheid van vergeving voor ieder mens.

Met Pasen vieren we dat Jezus de dood heeft overwonnen. Er zijn bijna geen woorden toereikend voor wat dat betekent: het geeft een totaal nieuw perspectief aan alles. Als de dood niet het einde is, als Jezus leeft en Hij zich met ons wil verbinden, kunnen ook wij deel krijgen aan het goddelijk leven waartoe we zijn geroepen. Tegelijk weten we: het lijden blijft ons toch treffen, op allerlei manieren; het is altijd schrijnend, en soms onzichtbaar. Het liefst stoppen we pijn weg. De ultieme pijn is dat het menselijk bestaan altijd uitloopt op de dood: op het loslaten van iedereen en alles wat ons dierbaar is. Maar het licht van Pasen betekent dat de dood niet



het absolute einde is en dat er hoop is, ook voor dit leven ondanks alle leed.

Als Jezus al zo veel kon doen door zijn dood, hoe veel meer kan Hij dan nu niet voor ons doen omdat Hij leeft? Dat is de christelijke hoop: het gaat niet alleen over wat na de dood komt, maar juist ook over het leven met Christus nu. Het lijden wordt niet weggenomen, maar het komt wel in een ander licht te staan, en we staan niet meer alleen. Zo vreemd als het ook mag lijken, ons lijden en

heel ons leven wordt een kans om Christus meer persoonlijk te ontmoeten. Met Pasen bevestigen we dat in de hernieuwing van de doopbeloften.

Jezus is dus niet alleen een goed voorbeeld, maar Hij is werkelijk de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij is allesbepalend voor hoe wij als leerlingen omgaan met elkaar en groeien in Zijn liefde. Ik wens u een Zalig en hoopvol Pasen.

Pastoor J. Goris

SPOTLIGHTS op het DRIELUIK "De Verrijzenis van Christus"

Officiële presentatie

Op 8 april a.s. (Paaszaterdag) zal van 10.30 uur tot 12.00 uur in onze St. Petruskerk een brede presentatie plaats vinden van het drieluik dat de jonge kunstschilder Jesse van Dun voor onze parochie heeft vervaardigd. Sinds dit grote schilderij op paaszaterdag van vorig jaar al voor het eerst te zien was in de 'paastuin' van onze kerk, heeft pastor Ad Verest een brochure geschreven over de bijbelse symboliek die volop in het indrukwekkende paasdrieluik verwerkt is. Deze brochure zal op 8 april gepresenteerd worden, evenals een compacte kijkwijzer.

Bisschop

Het is bijzonder dat op 8 april niet alleen de kunstschilder Jesse van Dun en pastor Verest aanwezig zullen zijn bij de officiële presentatie van het drieluik en van de nieuwe brochure, maar ook onze bisschop, mgr. de Korte.

Interview

De presentatie zal de vorm hebben

van een interview. Dit zal afgenomen worden door Karin Rosendaal, journalist bij het Eindhovens Dagblad. De kijkwijzer en de brochure zijn dan beschikbaar (tegen een geringe vergoeding).

U bent allen uitgenodigd!



Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen, dan kunt u deze presentatie volgen via de livestream op onze website (<https://www.petrus-ehv.nl/leren/livestream/>)

Om u de kans te geven de paastuin rustig te bekijken zal de kerk op eerste paasdag 's middags open zijn van 13.30 uur tot 16.30 uur. Vanaf zaterdag 15 april t/m 27 mei (met uitzondering van zaterdag 22 april) bent u op de zaterdagmiddag tussen 13.30 uur en 16.00 uur welkom om de paastuin te bezoeken.

Bedevaart Banneux

De RK Stichting Maria Koningin van de Vrede aan de Fakkellaan organiseert in samenwerking met de parochie dit jaar op 24 mei een bedevaart naar Banneux. Deze bedevaart is het begin van een nieuwe traditie om het ene jaar op bedevaart te gaan en het andere jaar in mei de spiritualiteitsreis te organiseren.

Bij het verschijnen van dit parochieblad was het programma nog niet helemaal bekend dus wij verwijzen u graag naar de folders die binnenkort in de kerken en kapellen liggen.

Maar noteert u wel alvast de datum: woensdag 24 mei!



Informatie eerste Communie en Vormsel

Tijdens de informatieavond op 10 mei van 19.30 uur tot 20.30 uur zal uitgelegd worden hoe de voorbereiding op de eerste communie en het Vormsel in zijn werk gaat bij PetruSamen, in welke leeftijdsgroepen de kinderen samenkomen en wat er in de groep van de ouders gebeurt. U bent van harte welkom in het Kerktrefcentrum van de St. Petruskerk aan de Kloosterdreef. Natuurlijk is er koffie en thee met wat lekkers. Dus tot ziens op 10 mei!

Gevraagd: tijdelijke huishoudelijke hulp

In verband met het zwangerschapsverlof van één van onze huishoudelijke hulpen, zijn we op zoek naar een tijdelijke kracht, die ons in de periode van april tot augustus kan helpen bij het schoonmaken van de pastorie. De dagen en uren kunnen in onderling overleg worden afgestemd. Ook de vergoeding geschiedt in onderling overleg. Hebt u interesse of kent u iemand die mogelijk interesse heeft?

Neem dan contact op met het parochiebureau t.a.v. mev. Paulien Burgers: 040 269.75.60 (maandag tot donderdag tussen 9.30 en 12.00 uur) of parochiebureau@petrus-ehv.nl

De kaartverkoop van de taxatiemiddag met medewerking van de experts van Tussen Kunst & Kitsch is gestart. Meer informatie vindt u op de website van de Vrienden van St. Petrus: www.vriendensintpetrus.nl



De vieringen in de Goede Week en met Pasen

Zaterdag 1 april, Palmpasen

17.00 uur eucharistieviering

19.00 uur eucharistieviering

Antoniushuis - samenzang

Kapel v.h. Heilig Hart - Kefaskoor

Zondag 02 april, Palmpasen

09.30 uur eucharistieviering

10.00 uur eucharistieviering

met kinderwoorddienst

11.00 uur eucharistieviering

St. Antonius Abt - Cantorij St. Antonius Abt

St. Petruskerk - Cantores Vianney

St. Thomaskerk - samenzang

Maandag 03 april

19.00 uur boeteviering en biechtgelegenheid

St. Petruskerk

Woensdag 05 april

09.00 uur bidden van de Lauden

uit het Getijdengebed

Kapel v.h. Heilig Hart

Donderdag 06 april, Witte Donderdag

09.00 uur bidden van de Lauden

uit het Getijdengebed

19.00 uur eucharistieviering

Kapel v.h. Heilig Hart

St. Petruskerk - Petruskoor

Vrijdag 07 april, Goede Vrijdag

herdenking van het lijden en sterven van de Heer

09.00 uur bidden v.d. Lauden uit het Getijdengebed

15.00 uur Kruisweg

Kapel v.h. Heilig Hart

St. Antonius Abtkerk

St. Petruskerk

en St. Thomaskerk

19.00 uur gebedsviering met communie-uitreiking

St. Petruskerk - Cantores Vianney

Zaterdag 08 april, Heilige Paasnacht

09.00 uur bidden van de Lauden

uit het Getijdengebed

09.30 uur-10.15 uur biechtgelegenheid

20.30 uur eucharistieviering

20.30 uur eucharistieviering

20.30 uur eucharistieviering

Kapel v.h. Heilig Hart

Kapel v.h. Heilig Hart

St. Antonius Abtkerk - Gospelkoor Nova Canta

St. Petruskerk - Cantores Vianney

St. Thomaskerk - Matteuskoor

Zondag 09 april, Eerste Paasdag

09.30 uur eucharistieviering

10.00 uur eucharistieviering

met kinderwoorddienst

11.00 uur eucharistieviering

St. Antonius Abtkerk - Cantorij St. Antonius Abt

St. Petruskerk - Petruskoor

St. Thomaskerk - Matteuskoor

Maandag 10 april, Tweede Paasdag

10.00 uur eucharistieviering

10.00 uur eucharistieviering

Kapel v.h. Heilig Hart - Kefaskoor

Antoniushuis - samenzang

Er was er één jarig



En dat resulteerde in een mooie, gezellige dag op 3 maart. Op de eerste plaats dank voor uw komst en de wensen die ik kreeg: live, via de post, de mail en de telefoon. Dank ook voor de presentjes, onder welke vorm dan ook. Ik geniet er nog van na.

Paaseieren zoeken!

Na de viering in de St. Petruskerk mogen jullie weer paaseieren komen zoeken in de tuin van de pastorie. We gaan ook spelletjes doen en er is limonade. Natuurlijk is er ook koffie en thee voor jullie ouders. Aanmelden is niet nodig, we zien jullie graag op zondag 9 april om 11.00 uur, na de viering. We gaan weer naar huis om 12.30 uur.



Een crèche, ja fijn!

Op zondag naar de kerk komen en je kind naar een crèche kunnen brengen. Je handen vrij en in alle rust aan de viering deelnemen. Wilt u ons hierbij ondersteunen/helpen? Voor meer informatie zie onze website.

familiepastoraat@petrus-ehv.nl

Met de parochie naar Lourdes

Met onze Eindhovense parochies St. Petrus en St. Joris gaan we dit jaar, van 21 t/m 26 september, weer op bedevaart naar Lourdes. We gaan met het vliegtuig vanuit Maastricht-Aachen Airport. Deze reis is ook heel geschikt voor pelgrims met een beperking. De geestelijke verzorging is toevertrouwd aan pastor Ad Verest. De reisorganisatie is in handen van Het Huis voor de Pelgrim.

Meer info en inschrijven

Op zaterdag 15 april is een info- en inschrijfmiddag van 14.00-17.00 uur in de parochiezaal van de St. Joriskerk. Daar kunt horen hoe het reisprogramma er in september uit zal zien en kunt u zich inschrijven. Voor vragen en hulp kunt u terecht bij Hans Lapré (met whatsapp) 06 53 31 29 26 of j.lapre1@upcmail.nl

Gedoopt

St. Petruskerk

Mirlysha van der Molen
Macy Cornelis

In Memoriam

Annie Koeken-Schilders (90)
Marietje Rombouts-Veldpaus (98)
Jan Zoetmulder (92)
Truus van de Ven- de Haas (92)
H. Hartkapel

Bets Harks-Welten (85)
Ria Verder-Slaats (93)

St. Thomaskerk

Clasina Engelmann-van Geffen (95)
Toos van Hugte-van Bree (92)
José van Hout (75)
Carl van Lieshout (79)

St. Petruskerk

Karel van Lierop (96)
St. Antonius Abt

Kees Leemreis (89)
Tiny Sniijders-van de Ven (92)
Crematorium



P'S nieuws is een uitgave van de parochie Sint Petrus' Stoel

Het redactieadres is:
Pastorie St. Petrus, Kloosterdreef 31
5623 DB Eindhoven,
tel: 040 269 75 61
emailadres:
redactie@petrus-ehv.nl

Redactie:
Peggie van de Molengraaf
Huub van Houtert
Anne Jansen

Henk de Bie,
vormgeving en drukwerk

Volgende kopijdatum:

30 april 2023

De redactie behoudt zich het recht voor om aangeleverde artikelen te redigeren en in te korten.

Kerkbijdrage overmaken op:
NL11 RABO 0158 2051 11
t.n.v. parochie St. Petrus'

**Voor spoedeisende zaken
belt u:
06 24 50 79 21**

COLOFON