

P'S nieuws

Informatieblad voor de parochie Sint Petrus' Stoel in Eindhoven
website: www.petrus-ehv.nl telefoon: 040 269 75 61

Oktober 2022 11^e Jaargang nummer 7

Allerheiligen en Allerzielen.

Op de eerste dag van november vieren we het Hoogfeest van Allerheiligen; een dag later gedenken wij alle overleden gelovigen met Allerzielen, maar wat is nu eigenlijk het verschil tussen deze twee? Met Allerheiligen danken we allereerst God voor al die mensen die dankzij Zijn Barmhartigheid de hemel bereikt hebben, dat is immers wat heilig-zijn betekent. Maar we bidden ook tot die heiligen om voorspraak en steun, voor ons en onze dierbaren, zodat wij ons eenmaal bij hen kunnen voegen. In de loop der jaren heeft de Kerk talloze mannen en vrouwen heilig verklaard, met andere woorden: deze personen hebben een dusdanig leven geleid dat wij er zeker van mogen zijn dat zij nu in de hemel zijn. Het werkelijk aantal hemelbewoners is echter nog vele malen groter. Allemaal kennen we wel voorbeelden van mensen waarvan we zeggen: die heeft de hemel verdiend. De Kerk heeft hen weliswaar (nog) niet heilig verklaard, maar de Kerk heeft nooit gezegd - en kan dat ook nooit zeggen - dat iemand niet in de hemel is.

Gaat iedereen dan naar de hemel? Ik mag het hopen of nog liever, er om bidden natuurlijk. Maar als God de mens een vrij schepsel wil laten zijn, en dat wil Hij, dan moet er minstens de mogelijkheid zijn de hemel te ontlopen. Hoe vreemd en onwaarschijnlijk die andere keuze ook is, de Eeuwigdurende Gelukzaligheid kan niet opgedrongen worden.



Maar wat gebeurt er nu met die mensen, of beter gezegd de zielen van die mensen, die wel naar de hemel willen, maar die tijdens hun aardse leven soms keuzes gemaakt hebben die niet altijd op het hemelse gericht waren? (En ik denk dat de meesten van ons wel moeten erkennen dat we soms meer gericht zijn op ons tijdelijk welzijn en minder op ons eeuwig geluk.) Daarvoor is God mens geworden in Christus Jezus om onze zonden, dat zijn die verkeerde keuzes, op zich te nemen zodat wij vergiffenis kunnen verkrijgen, en zo de hemel voor ons bereikbaar te maken.

Nu hebben echter nog een klein probleempje. De hemel is niet toegankelijk voor alle aardse zaken die niet met God van doen hebben: die dingen moeten we loslaten. Het mooiste zou natuurlijk zijn als we dat al tijdens ons leven zouden doen, maar zelfs als dat niet lukt zijn we niet zonder hoop, daarvoor bestaat het vagevuur. Vagevuur, dat klinkt onheilspellend en niet meer van deze tijd, maar

zie het niet zozeer als een plaats van bestraffing maar als een tijd van reiniging, wat de betekenis van de Latijnse benaming Purgatorium ook is. God is licht, zoals in de Geloofsbelijdenis staat: God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. En een ziel die naar God toe gaat moet kristalhelder zijn.

Maar net zoals een kristallen glas dat schoon lijkt als je het in het zonlicht houdt vetvlekken kan vertonen, kunnen er aan onze zielen aardse smetten kleven. Die smetten zullen smelten hoe dichter wij God naderen, niet als straf, maar gewoon omdat het niet anders kan, en hoe minder wij gehecht zijn aan die aardse zaken hoe makkelijker dat proces zal gaan. Met Allerzielen danken we God voor de tijd die Hij ons gegeven heeft met onze dierbaren en we bidden dat zij, mochten zij nog onderweg zijn, zo gemakkelijk mogelijk binnengaan in Zijn licht en dat zij daar voor ons ten beste moge spreken opdat ook wij ons eenmaal bij hen mogen voegen.

Pastor Paul Geelen

De Kracht die ons gegeven wordt!

Moedeloos, krachteloos, verdrietig en geslagen stonden wij toen: hoe kan God zo iets toelaten? Dit zijn woorden van de heer en mevrouw Gonlag die zij ervoeren na het overlijden van hun 12-jarige zontje.

De ervaring, die voor vele misschien herkenbaar is, – van diepe rouw, verdriet en schok tot vreugdevolle hoop – willen zij met u delen tijdens een voordracht op dinsdagavond 1 november om 20.00 uur in de St. Petruskerk, aansluitend aan de viering van Allerheiligen.

Allerheiligen

De Kerk viert op dinsdag 1 november het feest van Allerheiligen.

Met “alle heiligen” worden al die overledenen bedoeld die op aarde de goede strijd gestreden hebben en dus naar de vaste overtuiging van de geloofsgemeenschap bij God in de hemel zijn opgenomen.



Het betreft hier juist die heiligen die door het jaar heen geen eigen feestdag hebben, bijvoorbeeld omdat hun heiligheid alleen bij God bekend was.

We zullen deze schare, die niemand tellen kan, herdenken tijdens de viering op dinsdag 1 november om 19.00 uur in de St. Petruskerk.

De avondviering in de H. Hartkapel komt dan te vervallen.



Kerstactie door Stichting MOV

Met de Kerst in aantocht zetten we een speciale actie op touw om



onze projecten in Kenia een zetje in de rug te geven. Vooral door extreem weer, zoals aanhoudende droogte, wat leidt tot mislukte

oogsten, dreigende hongersnood en recordhoge voedselprijzen is daar extra hulp nodig.

En elke euro telt mee!

We gaan vanaf november speciale kerst artikelen verkopen die iets van de Keniaanse sfeer in uw huiskamer brengen.

We doen dit in de kerken van de parochie St. Petrus' Stoel tegen een klein meer prijsje:

- Servetten – 10 stuks €5,00
- Houten theelichtjes per stuk €7,50
- Kerstboomversiering van stof bal/klok €5,00
- Cadeaukaart waarmee u het mogelijk maakt om een kip €15,00 of geit €35,00 in Kenia te geven.

Op zondag 27 november, 4 en 11 december zijn de artikelen verkrijgbaar na de mis in de St. Petruskerk, de St. Thomaskerk en kerk van St. Antonius Abt. Op zaterdag 26 november en 3 en 10 december zijn ze verkrijgbaar in de Heilig Hart Kapel na de mis.

Wilt u vooraf per mail bestellen of kunt u niet naar de kerk komen en wilt u toch iets bestellen, stuur dan een berichtje naar: heleneverrijken@gmail.com

Al onze donateurs ontvangen rond de jaarwisseling een overzicht van onze activiteiten dit jaar plus de plannen voor 2023. Wilt u ook donateur worden? Laat het ons weten. Bent u geen donateur, maar wilt u dat jaaroverzicht toch graag ontvangen? Stuur ons een berichtje. Wij blijven ons inzetten voor onderwijs en werk voor jonge vrouwen in Noord Oost Kenia. Doet u mee? Veel dank!

*Greet de Bruijn,
penningmeester*

Greet.debruijn@thebitterend.nl

Stichting MOV:

IBAN nr: NL 23 INGB 0002 9777 00

Allerzielen

De traditie van Allerzielen bestaat al erg lang in onze kerk. Het extra verzorgen van de graven en het bezoeken van de grafzegeningen op de verschillende kerkhoven in onze parochie zijn al vele jaren een goede gewoonte.

Sinds een aantal jaren wordt hier een nieuwe traditie aan toegevoegd: het bezoeken van de kerkhoven in het donker, met een door ons aangeboden lichtritueel.

Daarom zullen de kerkhoven van de Kloosterdreef, de Boschdijk, de Smetsakker en de IJsselstraat op Acht, op woensdag 2 november aanstaande tot 20.30 uur geopend zijn en zullen fakkels en lampen de hoofdpaden verlichten.

Aansluitend aan de

avondvieringen van 19.00

uur in de St. Petruskerk en de

St. Antonius Abtkerk zullen u

kaarsjes uitgereikt worden.

Op de begraafplaatsen aan de Boschdijk en de Smetsakker kunt u ook een kaarsje ontvangen.

U mag het kaarsje brandend achterlaten op het graf of bij de urnenplaats van uw geliefde overledene. Indien uw geliefde elders begraven of gecremeerd is, kunt u uw kaarsje plaatsen op de algemene herdenkingsplaats.



Tevens worden er 's middags om 15.00 uur gebedsdiensten met individuele grafzegeningen gehouden op de begraafplaatsen van onze parochie.

Aansluitend bent u uitgenodigd voor een kopje koffie of thee om samen even na te praten.

Tijden van de bijeenkomsten op 2 november

15.00 uur gebedsviering en individuele grafzegeningen van de graven op de begraafplaatsen Smetsakker, Kloosterdreef, Boschdijk en IJsselstraat.

19.00 uur Allerzielenvieringen in de St. Antonius Abtkerk, de St. Petruskerk en de St. Thomaskerk.

20.00-20.30 uur avondopenstelling van de begraafplaatsen Smetsakker, Kloosterdreef, Boschdijk en IJsselstraat (Acht), met lichtritueel.

De vieringen in het Antoniushuis en de Kapel van het Heilig Hart komen te vervallen en bij extreem slecht weer gaat de avondopenstelling niet door.

Energiekosten óók voor de kerk vergaande gevolgen.

Voor veel gezinnen is het een onzekere tijd: wat gaan de nieuwe en eventueel flexibele energiecontracten betekenen? Hoeveel extra kosten krijgen we maandelijks voor de kiezen? Het is bizar om te moeten leven met twijfel of het allemaal nog wel betaalbaar is?



Veel mensen ervaren een enorme druk.

Voor de kerken in onze parochie lopen de energiecontracten ook in 2022 af.

Vanuit het Bisdome worden we geadviseerd om in de begroting 2023 rekening te houden met een stijging van de energiekosten van maar liefst 300 tot 400%!!

Iedereen zal begrijpen dat de kostenstijging ons dwingt om extra maatregelen te treffen. Tienduizenden euro's (want daar hebben we het over) stoppen in energie kan gewoon eenvoudigweg niet! De verwarming moeten we zó laag zetten, dat nog net niets kapot vriest. We moeten terug naar de tijd, dat we met een overjas aan naar de kerk komen! Als kerken zullen we plaids uitdelen om de benen warm te houden. Buiten de noodzakelijke ventilatie, houden we de deuren zo veel mogelijk dicht.

Wij denken dat iedereen inziet dat "een beetje stoken" in een kerkgebouw niet werkt: Alle warmte gaat immers naar boven en in de banken is het dan nog steeds gewoon koud.

Wij hopen op begrip voor deze noodzakelijke maatregel en staan open voor suggesties die u hierover met ons wilt delen.

Namens het parochiebestuur,

*Aloys Putmans
(portefeuille gebouwen)*

Gedoopt

Giël-Vyron Wasker
St. Antonius Abtkerk

Byorn Sybers
St. Petruskerk

In Memoriam

Frits Reiné (84)
St. Thomaskerk

Joke Bangert (96)
Lenie de Wit-Smulders (97)
Hermien Leeuw-van Beers (86)
St. Petruskerk



Hoera!

PetruSamen, het project voor gezinnen in onze parochie, u heeft er zéker van gehoord, is van start. Ruim een jaar hebben we er hard aan gewerkt, erover gedroomd, vergaderd en gebrainstormd, ervoor gebeden. En nu is dan eindelijk de kop eraf. En wat een feest was het! Op 25 september waren we samen met zo'n 25 kinderen en hun ouders, in en rond de St. Petruskerk. Het was soms nog even zoeken, hier en daar zat er nog een kind in een verkeerde groep of bleek er eentje geen ranja of krentenbol te lusten,

maar er werd wel meteen goed meegedaan en geluisterd naar de verhalen uit de Bijbel. De eerste knutsels zijn gemaakt, de eerste kleurplaten zijn ingekleurd en de eerste liedjes zijn gezongen. En we zijn meteen begonnen met bidden, want daarin willen we vrij en vol vertrouwen worden. PetruSamen begint steeds met een familieviering en die was nu, met al die extra gezinnen, nog beter dan anders bezocht. De crèche was voor de allerkleinsten soms nog wel spannend, maar ze zullen er vást aan gaan wennen. In een grote stoet trokken de kinderen met hun ouders en de begeleiders aan het eind van de viering door het middenpad. Elke groep neemt steeds een lantaarn mee, die tijdens de viering brandt en die aan blijft tijdens de catechese. Zo is duidelijk te zien dat we het vuur vanuit de viering meenemen op onze weg om leerling van Jezus te worden.

Samen groeien en familie van Jezus worden, dat is waar we naar op weg zijn met PetruSamen. Ook onze bisschop, Mgr. De Korte vindt het een mooie ontwikkeling binnen onze parochie en heeft ons via pastoor Goris en pastor Verest in een persoonlijke mail gefeliciteerd met dit mooie project. Hij bidt om zegen op onze inzet. We zijn begonnen en ik heb er alle vertrouwen in dat we een mooie toekomst tegemoet gaan.

Namens alle leden van de equipe PetruSamen,

Mirjam van Lierop

'Het kwade schreeuwt en het goede fluistert. Eén vallende boom maakt meer lawaai dan een heel bos dat groeit.'

"Vergeet niet dat het kwade schreeuwt en het goede fluistert. We krijgen door de nieuwsvoorziening een scheefgetrokken beeld van de werkelijkheid. Ik gebruik graag de beeldspraak van paus Franciscus: 'Eén vallende boom maakt meer lawaai dan een heel bos dat groeit.' Wij letten allemaal op die ene vallende boom; de bomen die in alle stilte groeien krijgen vaak geen aandacht. Wie het nieuws volgt, denkt: De wereld is één grote puinhoop. Daar ben ik het niet mee eens. Heel veel dingen gaan in onze wereld historisch gezien steeds beter. Welvaart, ouder worden, ziektebestrijding, noem maar op. Ik zeg dat niet om het wereldleed te bagatelliseren, maar om het in een breder perspectief te plaatsen", aldus de monseigneur.



Ik hoop door deze woorden dat de mensen vertrouwen houden en dat zij ondanks alle duisternis die er in hun leven is, het licht blijven zien. Dat heeft alles te maken met de opstanding. De dood heeft niet het laatste woord, zo moet je ook kijken naar de grote wereldproblemen. Alles wat dor en duister lijkt, heeft vanuit een christelijk perspectief niet het laatste woord."

Monseigneur de Korte

P'S nieuws is een uitgave van de parochie Sint Petrus' Stoel

Het redactieadres is:
Pastorie St. Petrus, Kloosterdreef 31
5623 DB Eindhoven,
tel: 040 269 75 61
emailadres:
redactie@petrus-ehv.nl

Redactie:
Peggie van de Molengraaf
Huub van Houtert
Anne Jansen

Henk de Bie,
vormgeving en drukwerk

Volgende kopijdatum:
zondag 1 november 2022

De redactie behoudt zich het recht voor om aangeleverde artikelen te redigeren en in te korten.

Kerkbijdrage overmaken op:
NL11 RABO 0158 2051 11
t.n.v. parochie St. Petrus'

**Voor spoedeisende zaken
belt u:
06 24 50 79 21**

COLOFON