

1^{ste} zondag van de vasten B

Mc. 1, 12-15

Wij horen deze zondag in de eerste lezing het slot van het verhaal van Noach en het einde van de zondvloed. Noach die nu met zijn zonen het leven weer gaat oppakken. En dit verhaal van de zondvloed is niet alleen in de Bijbel bekend maar alle oude beschavingen kennen een soortgelijk verhaal. En toch is het slot wat wij vandaag horen in de Bijbel anders dan de versies uit andere culturen. Want God gaat een verbond aan met de mensen, na deze doorstart of nieuwe schepping, en daarmee laat Hij zien dat Hij een vergevende God is want er is een nieuw begin. En als teken van zijn verbond plaatst Hij de regenboog in de hemel. God heeft een plan met ons, Hij wil ons het goede geven, maar dat veronderstelt dat wij daar open voor staan en dat willen ontvangen.

Dat zelfde thema: het kiezen voor God staat ook centraal in de beproevingen van Jezus in de woestijn. Marcus geeft ons alleen de belangrijkste gegevens, maar de andere evangelisten beschrijven dit uitgebreider. Jezus moet op zijn beurt steeds kiezen: kiest Hij voor God of kiest Hij voor snelle roem, eer en macht en voor zaken die voorbij gaan die Hem door de satan worden voorgehouden. Zo is het ook voor ons. Kiezen wij in ons dagelijkse leven eerder voor snel geluk, of durven wij keuzes te maken waarvan wij weten dat deze op lange termijn goed zijn en die ons ook echt gelukkig maken. Wat is voor ons belangrijk in ons leven? Een goede gezondheid en dierbare mensen om ons heen en het doen van het goede of een snelle carrière waar bij gevochten moet worden om niet van de plek verdrongen te worden?

God herinnert er ons in de Bijbel steeds aan, dat Hij als onze schepper weet wat goed voor ons is. Zijn wij bereid om naar Hem te luisteren en ons op Hem af te stemmen? En Petrus gaat in zijn brief nog een stap verder hij herinnert zijn lezers aan het feit dat Jezus voor ons is gestorven om ons tot God te brengen. Alles wat ons in de weg zou kunnen staan heeft Jezus al weg genomen. En zoals wij bij elkaar zijn, als gedoopte mensen, hebben ook wij al alles in de kiem ontvangen om met God te leven. Maar de vraag die wij ons moeten stellen, willen wij met God leven? Geloven wij dat God ons geluk wilt en dat Hij weet wat goed is? Luisteren wij naar zijn Woord als Hij tot ons spreekt via de Bijbel of de Kerk?

God volgen is niet altijd makkelijk, maar het is wel de weg van geluk, een geluk die niemand ons kan afnemen. Als wij God nog niet goed kennen, laten wij Hem vragen dat wij Hem meer kunnen leren kennen. En als wij God al wel kennen, laten wij ons zelf dan ook de vraag stellen, wat is voor ons een obstakel in ons leven om vrij te zijn. Laten wij dan een stap zetten om ons te bekeren en aan God om hulp vragen. Jezus vraagt nooit het onmogelijk, maar soms wel iets moeilijks

maar dat doet Hij alleen om ons er iets beters en groters voor terug te geven
namelijk een vurigere band met God.

Harm Eskes, pastor