



9^e jaargang – nummer 5 – oktober 2020



Op Allerzielen gedenken we de doden. Dat is voor u niks nieuws. De doden begraven is het zevende werk van barmhartigheid. U zult tevergeefs bij de werken van barmhartigheid in het nieuwe testament in het evangelie van Matteus zoeken om het daar te vinden. Het is op latere datum door de paus toegevoegd, maar wel zeker zo belangrijk. De doden begraven met respect, met respect afscheid van ze nemen en vol eerbied hen overdragen in de handen van God. Dat is wat we bij iedere uitvaart doen, dat is ook wat we hernemen op de gedenkdag van Allerzielen: alle overledenen worden dan herdacht. Zij, die het afgelopen jaar gestorven zijn, zij die eerder in onze familie of vriendenkring, in onze buurt of parochie gestorven zijn.

Hen dus die we met name kunnen noemen, maar ook allen die voor ons naamloos bleven. Die stierven terwijl ze in een bootje ondergingen terwijl ze naar een betere wereld op weg waren. Zij die stierven van honger en ellende ergens in een woestijn of in een vluchtelingenkamp. Zij die dood gingen in oorlog of strijd. Allerlei mensen die, waar ook ter wereld, bekend of onbekend gestorven zijn, willen we op Allerzielen herdenken.

Dit jaar, mede door corona, gaat het bij ons in de parochie anders. Het gedenken van de overledenen van dit jaar, bieden we aan de familie van de overledenen in verschillende vieringen aan, zodat we het aantal mensen dat in de kerk kan wat ge-

spreid kunnen ontvangen en op die manier alle regels rondom corona ook op die dag goed kunnen handhaven.

We willen ook stilstaan bij hen die hun overledenen gedenken die al eerder overleden zijn, langer terug, misschien zelfs al een half mensenleven geleden, ouders of grootouders waarvan we dan vele intenties krijgen. Aan die parochianen die gewend zijn om dit mee te komen vieren op Allerzielen willen we vragen om voor hun intenties, voor hun nagedachtenis van Allerzielen een andere dag te kiezen., bijvoorbeeld een andere zondag in november

Het is misschien niet zoals Allerzielen ooit bedoeld was, maar de noodzaak breekt hier wetten, dus proberen we zo goed mogelijk met u mee te denken en zo goed mogelijk ook voor te bereiden omdat het dit jaar helaas anders moet.

Het blijft Allerzielen. We zullen bidden en gedenken, allen die overleden zijn. We hopen met dit bericht u tegemoet te komen en vooral te laten zien dat we als Kerk er zijn; ook voor u in dit soort moeilijk dagen en ook voor uw overledenen, die ons gebed en onze steun altijd nodig hebben.

Mede namens de collega's uit het pastoraal team, met hartelijke groet, veel sterkte en tot ziens, diaken Henry Vermeulen.

Wilt u toch op maandag 2 november uw overledenen gedenken dan kan dat, mits er nog toegangsbewijzen beschikbaar zijn. Want de maximale aantallen per kerk zullen ook met Allerzielen gelden. Kijk op onze website hoe u deze toegangsbewijzen kunt bestellen of bel op werkdagen tussen 09.30 en 12.00 uur naar 040-269 75 61. Op pagina 2 kolom 2 staan de diensten van 2 november.

Voor een bezoek aan de begraafplaatsen heeft u geen toegangsbewijs nodig.

Gedoopt



Jailey Thewissen, Julie Hermans en
Juul van Dinther in de St. Antonius
Abtkerk
Philip Brederveld in de St. Petruskerk

Vieringen met Allerzielen

Maandagmiddag 2 november om 14.00 uur:

Eucharistievieringen in de St. Petruskerk en de St. Antonius Abtkerk op Acht. Tijdens deze vieringen zullen de namen van de overledenen van het afgelopen jaar genoemd worden en kunt u een misintentie doorgeven. (Heeft de uitvaart plaats gevonden in de kapel v.h. H. Hart in Kronehoef, dan zijn mensen uitgenodigd om naar de viering in de St. Petruskerk te komen.)

Maandagmiddag 2 november rond 15.00 uur:

Er zal een korte gebedsviering plaatsvinden en er zullen individuele grafzegeningen plaats vinden op de begraafplaatsen Smetsakker, Boschdijk, Kloosterdreef en IJsselstraat (Acht).

Maandagavond 2 november 19.00 uur:

Eucharistievieringen in de St. Petruskerk, St. Antonius Abtkerk en St. Thomaskerk.

Tijdens deze vieringen zullen de namen van de overledenen van het afgelopen jaar genoemd worden en kunt u een misintentie doorgeven.

(Heeft de uitvaart plaats gevonden in de kapel v.h. H. Hart in Kronehoef, dan zijn mensen uitgenodigd om naar de viering in de St. Petruskerk te komen.)

Maandagavond 2 november 19.00 uur tot 21.00 uur:

Avondopenstelling van bovenstaande begraafplaatsen. De begraafplaatsen zijn sfeervol verlicht en u ontvangt een brandend kaarsje wat u bij het graf of bij de urnenplaats van uw dierbare overledene mag achterlaten.



Voor spoedeisende zaken
-zoals ziekenzalving en overlijden-
06 24 50 79 21.
In alle andere gevallen: 040 269 75 61

In onze parochie zijn overleden:

✠ Mariet van Oers-Scheepens (84)

✠ Cas Theunissen (93)

St. Antonius Abtkerk

✠ Gerard Bekken (87)

✠ Joop Frederiks (94)

✠ Will Strijbosch (92)

✠ Toos de Boer-van Hooff (94)

✠ Grada Tamis-Kock (99)

✠ Peter Verhoeven (88)

St. Petruskerk

✠ Willie van Loon-van Hoeven (84)

De uitvaart heeft in het crematorium plaatsgevonden

Kerstkaarten

Ze liggen al voor u klaar: de kerstkaarten die de 'Vrienden van St. Petrus' hebben laten maken. Deze kaarten worden als setjes van 10 stuks, verkocht voor de prijs van slechts € 8,00 per setje. Op de kaarten, uitgevoerd in hoogglans, staan de foto's van verschillende kerststallen en kersttaferelen in onze eigen parochie: St. Antonius Abtkerk, St. Thomaskerk, St. Petruskerk, Kapel v.h. Heilig Hart, Antoniushuis, Kapel Maria Koningin vd Vrede. U zult ze waarschijnlijk stuk voor stuk allemaal herkennen. Deze setjes van 10 kaarten worden in al onze kerken verkocht na de vieringen van zaterdag 7 en zondag 8 november en van zaterdag 14 en zondag 15 november.

U kunt bovendien ook vanaf 2 november op de pastorie terecht: op werkdagen 's morgens van half tien tot 12 uur. In alle gevallen uitsluitend contant te betalen want er is geen betaalautomaat! Voor alle duidelijkheid: alleen de setjes van 10 kaarten worden verkocht en dus géén afzonderlijke kaarten. We bevelen ze van harte aan: om ze te versturen óf (voor de verzamelaar) te bewaren!

Colofon

P'S nieuws is een uitgave van de parochie Sint Petrus' Stoel

Het redactieadres is:

Pastorie St. Petrus, Kloosterdreef 31
5623 DB Eindhoven, tel: 040 269 75 61
emailadres: redactie@petrus-ehv.nl

Redactieleden: Tini Gilsing, Huub van Houtert, Anne Jansen en Peggie van de Molengraff.

Volgende kopijdatum: zondag 1 november 2020

De redactie behoudt zich het recht voor om aangeleverde artikelen te redigeren en in te korten.

Enkele overdenkingen omtrent corona en de maatregelen

Sinds de kerken vanaf half juni de deuren weer mogen openen is er een aantal regels waar we ons aan moeten houden. Mensen denken daar vaak het hunne van: sommigen vinden het veel te laks, anderen vinden het allemaal onzin. Daarom een paar gedachten en wat uitleg.

Reserveren

Reserveren? Het klinkt bijna theaterachtig: kaartjes moeten reserveren om naar de kerk te komen. Waarom is dat nodig? Vanwege de anderhalve meterregel is de capaciteit van onze kerken erg beperkt geworden: waar er vroeger enkele honderden mensen binnen konden, mag nu slechts een beperkt aantal gelovigen de vieringen bijwonen. Vandaar het reserveren. Als we dat niet doen, moeten we tellen bij de kerkdeur en lopen we het risico op een bepaald moment mensen te moeten weigeren omdat de kerk vol is.

U begrijpt dat dit heel onprettige toestanden kan geven die we liever voorkomen. We doen ook ons uiterste best om mensen te helpen bij het reserveren. Komt u er zelf niet uit? Dan is één telefoontje naar de pastorie voldoende.

Warme kleding

Luchten is erg belangrijk om de kans op verspreiding van het virus te voorkomen of te beperken. Vandaar dat voor en tijdens de viering de kerkdeuren open blijven, ook als het straks kouder wordt. De verwarming in de kerk is dan ook op non-actief gezet: we kunnen moeilijk de hele parochie warm stoken. Dit betekent dus dat het straks koud zal zijn in de kerk.

Daarom de tip om, eens het weer omslaat en de winter begint, u warm te kleden.

Ontsmetten en afstand

Ontsmetten en afstand houden is overal de boodschap, ook in de kerken. Verreweg de meeste mensen houden zich hier keurig aan voor en tijdens de viering (bij het ter Communie gaan). Een punt van aandacht is soms na de viering. Het is immers heel fijn om dan even bij te praten met bekenden.

Dat is op zich ook geen probleem, maar dan graag buiten en op voldoende afstand van elkaar.

Plannen?

Plannen maken en weer opbergen. Hoewel het nog even duurt, hebben we ons als pastoraal team al gebogen over Kerstmis: er zullen extra vieringen komen, er is of wordt overlegd met de koren om te kijken wat mogelijk is, er worden extra vrijwilligers gezocht enz.

En toch zullen we de komende tijd ook in het achterhoofd moeten houden dat plannen soms bijgesteld moeten worden, soms zelfs op het laatste moment omdat niemand weet hoe het virus zich de komende weken gaat ontwikkelen.

Liever te voorzichtig

Misschien zal na afloop van de pandemie blijken dat we té voorzichtig geweest zijn in het handhaven van de regels: ik zou het bijna hopen. Maar ik ben liever te voorzichtig geweest dan te roekeloos met alle gevolgen van dien: de parochie moet geen zieken of zelfs overlijdens op haar geweten hebben.

Gezamenlijk verantwoordelijk

Daarom ook het verzoek om u aan de regels te houden, niets meer en niets minder. Uiteindelijk zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor het goede en verantwoorde verloop van de vieringen.

Pastoor J. Goris

**Heb je klachten?
Blijf thuis en laat je
testen**



**Ben je benauwd en/of
heb je koorts?
Dan moeten alle huis-
genoten thuisblijven**



**Werk zoveel mogelijk
thuis**



Houd 1,5 meter afstand



Vermijd drukte



Was vaak je handen



Schud geen handen



**Hoest en nies in je
elleboog**



**Gebruik papieren
zakdoekjes**



**Gebruik in publieke
ruimtes een mondkapje**

Nood Woord- en Communieviering

Op dit moment is het coronavirus serieus bezig aan een heropleving, getuige het steeds maar toenemende aantal besmettingen. Wat de gevolgen hiervan zullen zijn is laat zich nog moeilijk voorspellen maar we moeten wél op alles voorbereid zijn.

Zo ook binnen onze kerken natuurlijk en daarom wil het pastoraal team de zogeheten 'Nood Woord- en Communieviering' (kortweg de 'NoWoCo'), een in 2017 opgesteld protocol, achter de hand gaan houden. De bedoeling hiervan is dat in tijden van nood een oplossing voorhanden is, een nood die kan ontstaan op het moment dat een priester ziek wordt, zich laat testen en dus, zoals ieder ander, in afwachting van de uitslag in quarantaine moet blijven.

Er wordt dan natuurlijk naarstig naar een vervanger gezocht om in zijn plaats de mis te gaan doen in de betreffende kerk of kapel. Als die echter niet een-twee-drie gevonden wordt, moet er iets anders gebeuren om ervoor te zorgen dat de kerkgangers niet onverrichterzake naar huis gestuurd hoeven te worden. In zo'n geval worden de dienstdoende lector en/of koster ingeschakeld om de 'noodviering' te leiden, indien mogelijk samen met de diaken. In iedere sacristie is een papieren versie van die 'NoWoCo' aanwezig zodat ieder precies weet wat er van hem of haar verwacht wordt om er toch nog een mooie en bovenal waardige viering van te maken.

Natuurlijk hopen we met ons allen dat dit nooit nodig zal zijn, maar zeker weten doen we dat niet...!

In memoriam diaken Gerard Bekken

Zondag 4 oktober jl. is diaken Gerard Bekken overleden in de leeftijd van 87 jaar. Hij werd tot permanent diaken gewijd op 26 september 1992 en was na zijn wijding als diaken werkzaam in de parochies van Reusel, Hulsel, Hooge en Lage Mierde. Per 1 februari 2001 werd hij benoemd als diaken in de toenmalige parochie Woensel Midden en Zuid in Eindhoven (deze is later op gegaan in de huidige parochie St. Petrus' Stoel).

Diaken Bekken heeft bijna vijftien jaar het pastoraal team ondersteund in het voorgaan in uitvaarten en het assisteren tijdens de zondagse Eucharistievieringen. Ook bezocht hij mensen thuis en bracht hen de H. Communie. Daarnaast heeft hij in onze parochie veel kinderen gedoopt. Tevens begeleidde hij jarenlang diverse bedevaarten en de jaarlijkse spiritualiteitsreis van onze parochie.

Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange toegewijde en trouwe inzet voor onze parochie. Wij wensen zijn vrouw Riet, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe. Moge hij ruste in vrede!

Kerstpakketten 2020

Ook dit jaar wil de werkgroep kerstpakketten tóch weer proberen om de kerstpakkettenactie te organiseren, ondanks alle maatregelen over het afstand houden. De werkgroep denkt dat ze dit wel coronaproof kan realiseren.

Wij hopen dus dat U weer houdbare producten gaat inleveren! In het volgende parochieblad komt er nadere informatie, maar tegen die tijd rekenen wij weer op U!

Namens de werkgroep kerstpakketten en de Franciscusgroep: Marian Appel.

Allerzielen

De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen.
en zijn wij even bij elkaar
aan 't einde van het jaar.

De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.
De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.

De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.
Hanna Lam

