

Pinksteren

Joh. 20, 19-23

Techniek en specialisatie zijn belangrijke woorden van onze tijd. Ieder van ons kan naar een specialist worden verwezen bijvoorbeeld door de huisarts. De techniek en specialist van onze kerk is nu de Heilige Geest. Vandaag vieren wij geboortedatum van onze Kerk. Pinksteren is het belangrijkste feest binnen onze kerk. Het feest van vandaag is echt een van de grote feesten. Niet alleen bijzonder feest maar het Hoogfeest. Toen paus Johannes XXIII (1959) nog leefde zei hij, tijd voor een grote bijeenkomst (Concilie vatican II): "onze tijd is zoals een nieuw Pinksteren" (Lumen Gentium). Nu is het de tijd van de Heilige Geest. De Heilige Geest is de nieuwe kracht, nieuwe techniek en nieuwe specialisatie van onze kerk en van onze missie.

En wat betekent Pinksteren?

Ik wil graag vier punten benadrukken voor u:

Ten eerste waar komt de Heilige Geest vandaan en wie geeft de Heilige Geest?

Ten tweede waarom komt de Heilige Geest tot ons?

Ten derde waarom ontvangt iedereen van ons de Heilige Geest?

Ten slotte welk verschil is er voor en na het ontvangen van de Heilige Geest in mijn leven?

Het eerste punt: In de Handelingen van de Apostelen wordt het Pinkstergebeuren omschreven als een plotseling uit de hemel komend vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon te waaien. Het was overal in huis te horen. Ook zagen de daar verzamelde Apostelen iets dat op vuur leek. Dat vuur verdeelde zich in vlammen, en op iedereen kwam een vlam neer. Zo kwam de Heilige Geest in alle Apostelen. Daardoor begonnen zij te spreken in vreemde talen. Maar de Helper, de Heilige Geest, die de Vader zal zenden in Zijn naam, Hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen, wat Ik u heb gezegd. Wij ontvangen de Heilige Geest via de adem van onze Heer zoals we horen in de eerste lezing (Handelingen der Apostelen 2, 1-11). Niet alle mensen kunnen de Heilige Geest ontvangen. Alleen de mensen die goede relatie met Hem hebben en geloven in de naam van Jezus die onze Herder, Kracht en Verlosser is. En op die manier ontvangen wij de Heilige Geest zoals de leerlingen van Jezus. Een goede relatie met God en elkaar is de bron van de kracht van de Heilige Geest. Jezus geeft de kracht van de Heilige Geest aan zijn leerlingen. En via de kracht van de Heilige Geest doen de leerlingen heel veel tekenen en brengen zij genezen na de verrijzenis van onze Heer Jezus.

Tweede punt: De Heilige Geest maak ons getuigen van Jezus: "En Hij sprak tot hen: Gaat heel de wereld door, en predikt het evangelie aan ieder schepsel." (Marcus 16, 15).

Derde punt: wij ontvangen de Heilige Geest stap voor stap. De tijd is belangrijk voor ons God. De kracht van de doop is niet de zelfde zoals de kracht van Pinksteren. Wij kunnen ook luisteren naar de eerste lezing van vandaag (Handelingen der Apostelen 2, 1-11).

Wij ontvangen de Heilige Geest elke zondag als wij samenkomen om te bidden. Wij ontvangen de Heilige Geest als wij samenkomen om te bidden in de gemeenschap. De gemeenschap is echt belangrijk voor ons om de Heilige Geest te ontvangen.

Ten slotte, God is voor ons een groot mysterie maar wij proberen op onze eigen manier, in eigen talen, eigen woorden te praten over God die groot mysterie is. Wij zijn allemaal kinderen van God en de Heilige Geest leeft in ieder van ons (Efeziërs 4, 3-6). Wij proberen liefdevol met elkaar te leven. En wij kunnen barmhartig zijn zoals onze God die barmhartig is. Dit lukt ons vooral door de kracht van de Heilige Geest. Naast liefde voor elkaar proberen wij ook onze vijanden lief te hebben. Wij kunnen één zijn zoals in de tweede lezing van vandaag (Korinte 12, 3b-7. 12-13). Pinksteren betekent ook eenheid. Wij zijn samen één. Vreest niet.

“Gaat heel de wereld door, en predikt het evangelie aan ieder schepsel.”

Zalig Pinksteren.

Pater Alexis