



9<sup>e</sup> jaargang – nummer 1 – februari 2020

## De Islam

Veel mensen hebben in toenemende mate grote moeite met de islam. En niet voor niets. Vrijwel alle aanslagen en veel andere geweldsmisdrijven, zowel hier in het westen als in de moslimwereld zelf, staan op het conto van moslims. En, om me even tot Nederland te beperken, voortdurend komen moskeeën en islamitische scholen negatief in het nieuws vanwege preken en lesmethoden die haaks staan op door ons gekoesterde waarden zoals individuele vrijheid, godsdienstvrijheid, gelijkwaardigheid van mensen, met name van mannen en vrouwen. Is met zo'n religie wel een gesprek mogelijk?



Omdat de veertigdagentijd alweer met rasse schreden nadert probeer ik als uitgangspunt te nemen de islamitische traditie van het vasten: de ramadan. Er wordt dan van zonsopgang tot zonsondergang niet gegeten. Maar na zonsondergang wordt er feestelijk gegeten en altijd in familiekring en/of vriendenkring. Zo hebben deze maaltijden een sterke gemeenschapsbevorderende functie. En dat is iets wat ik in onze overgeïndividualiseerde samenleving wel eens mis.

Tegelijkertijd is het echter een factor die de integratie van moslims in onze westerse samenleving bemoeilijkt. Tegenover elkaar staan een cultuur waar de gemeenschap voorop staat en er een ster-

ke sociale controle is, en een cultuur die geheel gericht is op het individu en waar sociale controle nagenoeg ontbreekt. Dat roept natuurlijk de vraag op hoe we dan nog tot meer wederzijds begrip kunnen komen. En zoals altijd geldt ook hier: de liefde moet van twee kanten ko-

men.

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat (met name het "progressievere" gedeelte van) de Nederlandse bevolking meer moeite doet om de islam te begrijpen en met hen in gesprek te komen dan dat (de meerderheid van) de moslims dat proberen naar de Nederlandse samenleving toe. Wij kunnen van de moslims de waarde van meer gemeenschapszin leren. Maar de moslims kunnen nog heel veel leren van onze waarden die ik hierboven heb genoemd!

Het openbare leven van Jezus begint met de bekeringen in de woestijn. Ik zou de huidige relatie tussen de islam en het westen met een woestijn-toestand willen vergelijken.

En dan bedenk ik dat zowel het jodendom, het christendom als de islam ontstaan en opgebloeid zijn in de woestijn. En dat gegeven houdt bij mij de hoop levend dat er ook in onze hedendaagse woestijn eens, al waren het maar enkele, bloempjes van vrede en verdraagzaamheid mogen opbloeien.

*Jan van de Laar, pastor*

## Kerkbalans 2020

Actie  
**Kerkbalans**  
2020

In de weken van 3 tot en met 16 februari 2020 wordt weer de jaarlijkse Actie Kerkbalans gehouden. Er wordt in deze week aandacht gevraagd voor de geldelijke bijdrage van parochianen, die nodig is om onze kerkgemeenschap in stand te houden. Financiële ondersteuning is onontbeerlijk om de gastvrije gemeenschap te kunnen blijven vormen die de parochie graag wil zijn.

Tijdens de Actie Kerkbalans wordt u uitgenodigd eens na te denken over uw bijdrage. Kan die misschien wat omhoog? Of draagt u nu nog niet bij maar zou u dat wel willen gaan doen? Wilt u wellicht weten waar het geld aan besteed wordt? En of uw gift aftrekbaar is voor de belasting? We geven graag antwoord op uw vragen.

Vergeet niet uw kerkbijdrage over te maken op NL 11 RABO 015 820 5111 ten name van Parochie St. Petrus 'Stoel te Eindhoven onder vermelding van "Kerkbijdrage".

## Gedoopt



Melle Smetsers in de St. Antonius Abtkerk.  
Sarah Nieuwlaat, Jonah Hinten en Hailey den Otter in de St. Petruskerk.

## Getrouwd

In de St. Petruskerk zijn getrouwd:

Manon van As  Luciano Oorthuizen

Yasmim Romagna Diaz  Carlo van As

## Overleden

† Triny Koenen - Brouwer (87)

† Zus Schmitz - Coenraad (93)

St. Thomaskerk

† Riet Verdonk - van Leest (80)

† Fien van Aken - Thoben (88)

St. Antonius Abtkerk

† José Konings - Hennekam (88)

† José Schapendonk - Zoontjens (76)

† Tiny van Liempt - van Heeswijk (95)

† Noud van Agt (91)

† Harry van Nistelrooij (96)

† Kim Spierings (58)

St. Petruskerk

† Fientje Jaskolkowski - van Moorsel (99)

† Mien Bodewes - Spelbrink (97)

† Josephine Biemans - Redmond (96)

Kapel v.h. H. Hart

## Verkoop van de St. Jan



Recent is het verkooptraject afgerond van de H. Johannes Evangelist aan de Koning Arthurlaan, onder de parochianen ook wel bekend als de St. Jan. Het kerkgebouw is door de parochie met toestemming van het bisdom verkocht aan BN 11 B.V., een

combinatie van projectontwikkelaar Next Development BV en aannemersbedrijf BurgtBouw BV. Binnenkort zult u dus het bord 'Verkocht' bij het kerkgebouw aantreffen.

In de St. Jan heeft op 27 december 2011 de laatste eucharistieviering plaatsgevonden, waarna de kerk aan de eredienst is onttrokken. Na een korte termijn van verhuur is het gebouw tot op de dag van vandaag buiten gebruik, en wordt het pand tijdelijk bewoond via antikraak. De inkomsten van deze verkoop worden gebruikt om het huishoudboekje van onze parochie richting de toekomst verder zeker te stellen.

BN 11 BV zal te zijner tijd na de sloop van de St. Jan het perceel gebruiken als ontwikkelingslocatie voor de realisering van nieuwbouw. Deze nieuwbouw is onderdeel van de totale gebiedsontwikkeling van de wijk Jaegershoef.

## Jongeren- en gezinsbedevaart Lourdes



Van 17 tot en met 24 oktober 2020 organiseert het bisdom een bedevaart naar Lourdes waarbij speciaal de jongeren en gezinnen zijn uitgenodigd. Het programma zal ook speciaal afgestemd zijn op deze doelgroep.

U zult begrijpen dat het echter niet voor ieder gezin vanzelfsprekend is om hieraan deel te nemen. De kosten variëren van € 345,- per kind tot € 690,- per volwassene. Voor een gezin met een paar kinderen een fors bedrag.

Als parochie hebben we bij een aantal instellingen en stichtingen aangeklopt voor sponsoring, maar daarmee zijn niet alle gaten gedicht. Daarom zijn we zo vrij om de vraag te stellen of er parochianen zijn die een kind, een paar kinderen of zelfs een gezin naar Lourdes willen helpen. Op de website van onze parochie vindt u alvast de nodige informatie over de bedevaart.

Op maandag 2 maart 2020 is er om 20.00 uur een informatiebijeenkomst voor deze reis in het KTC St. Petrus, Kloosterdreef 31.

## Kerstpakkettenactie

Ook dit jaar willen wij u allen bedanken voor uw bijdrage aan de kerstpakkettenactie.

Of u nou levensmiddelen heeft meegenomen of geholpen hebt met inpakken of het wegbrengen van de pakketten, dat alles heeft een geweldig resultaat gehad! Het is hartverwarmend om de bezorgers te horen vertellen over de kinderen die gillen van blijdschap als ze de tas met inhoud induiken en over de knuffel die ze soms krijgen. En dat de basisschool uit Acht spontaan besluit om met onze actie mee te doen en alle kinderen erbij betrekt. Dat maakt alle inspanningen bijzonder de moeite waard! U merkt het al; de kerstpakkettenactie in onze parochie was dit jaar weer een succes. De medewerking en het enthousiasme van u allen geeft ons de energie voor de volgende actie!

De beste wensen en alle goeds toegewenst voor het nieuwe jaar!

*Werkgroep Solidariteit van de St. Thomaskerk en de Franciscusgroep van de St. Petruskerk en St. Antonius Abtkerk.*

### Colofon

*P'S nieuws* is een uitgave van de parochie Sint Petrus' Stoel

#### Het redactieadres is:

Pastorie St. Petrus, Kloosterdreef 31  
5623 DB Eindhoven, tel: 040 269 75 61  
emailadres: redactie@petrus-ehv.nl

**Redactieleden:** Tini Gilsing, Huub van Houtert, Anne Jansen en Peggie van de Molengraaf.

**Volgende kopijdatum:** zondag 16 maart 2020

De redactie behoudt zich het recht voor om aangeleverde artikelen te redigeren en in te korten.



## Help Keniaanse meisjes aan de slag!

Voor de Vastenactie 2020 hebben alle Eindhovense kerken de handen ineen geslagen voor één doel: jonge meisjes in Midden-Kenia aan het werk helpen. MOV Eindhoven tekent voor deze bijzondere actie. We bedanken de pastoors J. Goris en R. Wilmink, parochiebesturen en medewerkers.

### School + inkomen = toekomst

Dankzij de MOV groep konden de afgelopen jaren ca. 350 Keniaanse meisjes naar school; ruim een derde van hen heeft daarna ook een baan gevonden. Om nóg meer meisjes te kunnen helpen gaat de MOV haar activiteiten uitbreiden: meisjes met een diploma krijgen meer steun richting arbeidsmarkt, krijgen ICT-les, kunnen een cursus ondernemerschap volgen en op beperkte schaal krijgen jonge ondernemers van de MOV een financieel steuntje in de rug om hun eigen bedrijfje te beginnen. De eerste activiteiten staan al op stapel: irrigatieprojecten, groenten telen, een winkeltje met zonnebrillen en – daarover zijn we nog in onderhandeling - lampen op basis van zonne-energie van Signify, de voormalige Lichtdivisie van Philips, samenwerking met een plaatselijke MBO-school en met uitzendbureau Manpower in Nairobi om in de regio een nieuwe vestiging te openen.

### Doet u mee?

De vakgerichte trainingen kosten circa € 500,- per meisje. Een microkrediet voor startende ondernemers bedraagt zo'n € 300. We werken samen met lokale organisaties, gemeenschappen en families om dat geld bij elkaar te krijgen, maar dat is en blijft heel lastig! Hulp van de Vastenactie is daarom

voor deze meisjes van onschatbare waarde en kan voor hen het verschil maken tussen thuis zitten of een mooie toekomst. Doet u mee?

### Meer informatie en tentoonstelling



Tijdens de vastenweken staat in alle kerken een collectebus voor uw bijdrage en zijn MOV-medewerkers in een van de kerken aanwezig voor informatie. Bovendien is vanaf eind februari in de Eindhovense Catharinakerk een tentoonstelling over dit thema te bewonderen:

foto's, persoonlijke bedankjes van Keniaanse meisjes, boeken en een film om u te tonen welk verschil uw bijdrage betekent! Vrijwilligers zullen tijdens een aantal vieringen aanwezig zijn om te vertellen over de activiteiten in Kenia.

Dit gebeurt op zaterdag 29 februari in de Kapel v.h. H. Hart, op 1 maart in de St. Petruskerk en de St. Thomaskerk en op 8 maart in de St. Antonius Abt kerk.

Vaste donateurs zijn ook van harte welkom om de continuïteit te waarborgen: zie onze site voor meer informatie: [www.stichtingmov.nl](http://www.stichtingmov.nl)

## Kerkbalans 2020 – Financieel overzicht

Geef voor je kerk

In 2018 heeft de parochie Sint Petrus' Stoel een negatief resultaat geboekt van ongeveer € 201.000,-. Dit is een aanzienlijk slechter resultaat ten opzichte van een sluitende begroting 2018 en ten opzichte van de exploitatie 2017, waarin een positief saldo van circa € 45.000,- werd geboekt. Deze verslechtering kan geheel verklaard worden door een negatief koersresultaat op onze effecten, die belegd zijn in het bisschoppelijk beleggingsfonds, van € 240.000,-. Zonder dit negatief koersresultaat is er een operationele winst in 2018 geboekt van € 39.000,- wat in lijn is met het resultaat in 2017.

In onze jaarlijkse begroting gaan we uit van een normrendement van 3%, dat ook jaarlijks als dividend door het bisdom wordt uitgekeerd. Dit normrendement van 3% hebben we ook weer opgenomen in de begroting van 2019 en 2020. Door de gunstige ontwikkeling van de beurs in 2019 verwachten we voor 2019 een groot positief koersresultaat te halen, wat de verliezen in 2018 ruimschoots zal compenseren. Dit betekent dat we op lange termijn nog steeds aan het normrendement van 3% op onze beleggingen blijven voldoen. In 2018 werd circa de helft van onze totale lasten opgebracht door bijdragen van parochianen, die met € 354.000,- in 2018 licht daalden ten opzichte van 2017 (€ 368.000,-). Als onderdeel daarvan daalden de kerkbijdragen van € 261.000,- in 2017 naar € 249.000,- in 2018. We doen ons best om door kostenbesparingen en door het genereren van opbrengsten uit beleggingen en onroerend goed onze begroting sluitend te houden.

Maar om alle goede activiteiten in onze parochie te kunnen blijven financieren, hebben we in 2020 ook uw kerkbijdrage hard nodig.

### Schenken & Nalaten

Wilt u een bedrag aan de parochie schenken of nalaten, kan dat. Als u uw schenking omzet in een periodieke gift waarbij u minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag schenkt aan de parochie, dan mag u dit jaarlijks bedrag volledig aftrekken bij uw belastingaangifte. U moet wel uw periodieke gift vastleggen in een schriftelijke overeenkomst met de parochie. Een dergelijke modelovereenkomst kunt u opvragen bij het parochiebureau. U kunt onze parochie ook via een legaat of via een erfstelling in uw testament opnemen. U vindt informatie in de folder *Schenken & Nalaten*. De folders liggen achter in de kerk. U kunt ze ook opvragen bij het parochiebureau.



## Openheid als identiteit

Tijdens de eerste Petruslezing op woensdagavond 19 februari is Prof. Dr. Erik Borgman te gast in onze parochie. Borgman is een Nederlandse leken-dominicaan en hoogleraar theologie van de religie, in het bijzonder het christendom, aan de Universiteit van Tilburg. Hij zal ons zijn visie geven over hoe we de parochie verder vitaal kunnen krijgen.

*Nodig dan niet je vrienden, broers of bloedverwanten uit... (Lucas 14,12)*

Hijzelf zegt hierover; "We moeten als gelovige gemeenschap niet eerst onszelf zijn en dan open staan voor anderen. Jezus houdt ons in het evangelie voor dat we onszelf zijn door open te staan. We weten immers dat we zelf vreemdelingen en bijwoners zijn die tot onze eigen verbazing door hem uitgenodigd worden om zijn nieuwe lichaam te worden. En Hij is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen." (Marcus 10,45). Erik Borgman verkent tijdens deze avond wat het kan betekenen om dit als geloofsgemeenschap serieus te nemen.

De St. Petruskerk is vanaf 19.30 uur geopend, de lezing begint om 20.00 uur en de toegang is gratis!

## Meer ruimte in de St. Petruskerk

De kerstgroepen die in de maand december te bezichtigen waren in de St. Petruskerk mochten rekenen op een grote belangstelling. We hoopten op zo'n 300 bezoekers, maar het werden uiteindelijk zo'n kleine 500 enthousiaste bezoekers! De kerstsamenzang en het samenzijn na afloop met een glaasje glühwein en het koffie drinken in de kerk wordt door veel mensen zeer gewaardeerd. Om deze activiteiten beter mogelijk te maken is de afgelopen maanden een aantal banken verwijderd uit de zijbeuken van de kerk.

Bezoekers van de St. Petrus hebben ondertussen kunnen merken dat er steigers gebouwd zijn op het priesterkoor ten behoeve van de restauratie van 3 glas-in-loodramen. Naar verwachting zullen de werken tegen de zomervakantie klaar zijn. Afhankelijk van de toekenning van subsidie door het rijk zullen volgend jaar de volgende drie ramen gerestaureerd worden.

## Meditaties op weg naar Pasen

Het is een goed gebruik geworden om ons tijdens de vastentijd met dagelijkse meditaties voor te bereiden op het naderende paasfeest.

Wij nodigen u graag uit om gezamenlijk met inspirerende gedachten en gebeden op weg te gaan naar wat komen gaat. U kunt vanaf Aswoensdag tot en met eerste paasdag dagelijks een meditatie van ons gaan ontvangen via de mail.

Als u deze wilt ontvangen, stuur dan een mailtje naar [pastoraalteam@petrus-ehv.nl](mailto:pastoraalteam@petrus-ehv.nl)

## Stille Omgang 2020



De Stille Omgang in 2020 vindt plaats in de nacht van 21 op 22 maart 2020. Het is dit jaar een bijzonder jaar: we herdenken dat 675 jaar geleden het Mirakel van Amsterdam heeft plaatsgevonden.

Op zaterdagavond 21 maart komen naar verwachting 4.000 bedevaartgangers uit het hele land naar Amsterdam om daar de Stille Omgang te lopen, een nachtelijke stille tocht door het centrum van de stad. Voor of na die omgang wonen zij een van de twintig eucharistievieringen bij, in een van de zeven binnenstad kerken.

De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder dat aan een zieke geschiedde: het Mirakel van Amsterdam. In de late middeleeuwen vierden de christenen dit wonder met een feestelijke mirakelprocessie. Vanaf 1881 door een nachtelijke omgang, inspiratiebron voor alle stille tochten in Nederland. Uniek aan deze tocht zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid van de duizenden gelovigen.

Voor meer informatie en inschrijving kunt u contact opnemen met mevrouw Stuart: 040 243 21 16

## Bezinningsochtend Vastentijd

Zaterdagmorgen 14 maart, de vastentijd is van start gegaan en we zijn begonnen met de voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen. Maar wat wil het Paasfeest in onze tijd eigenlijk nog zeggen? Zeker ook in relatie tot ons jaarthema gastvrijheid.

Samen met broeder David van de Abdij Koningshoeven uit Tilburg willen we hierover nadenken.

### Programma:

10.00 uur: inloop met koffie in het Kerkhofcentrum

10.15 uur: welkom en gebed/lied

10.30 uur: inleiding tot ongeveer 11.15 uur

11.15 uur: naar de kerk voor 15 minuten stil gebed

11.30 uur: middaggebed

11.45 uur: lunch (broodjes)

12.30 uur: afsluiting van de morgen

In verband met de boodschappen vragen wij u om u aan te melden door het sturen van een e-mail naar [pastoraalteam@petrus-ehv.nl](mailto:pastoraalteam@petrus-ehv.nl)

## Er is er een jarig!

Op vrijdag 6 maart, daags na de eigenlijke dag, vier ik graag samen met u mijn verjaardag.

Net als vorige jaren bent u welkom in het KTC van de St. Petrus in de ochtend tussen 9.30 en 12.00 uur, in de middag tussen 14.00 en 17.00 uur en 's avonds vanaf 19.30 uur.



**Voor spoedeisende zaken -zoals ziekenzalving en overlijden- 06 24 50 79 21.**

In alle andere gevallen: 040 269 75 61