



8<sup>e</sup> jaargang – nummer 8 – november 2019

## Misintenties? Hoezo? Wat zijn dat?



*Een misintentie! Aan de ene kant kan iedereen het begrijpen, wat het is. Aan de andere kant kunnen we er gekke dingen bij denken.*

Een misintentie is: waar ik gebed voor vraag.

In onze parochie gaat het meestal om gebed voor een overledene. Dat staat in de rijke traditie van bidden voor de doden, zoals het in jodendom en katholiek christendom al duizenden jaren bestaat. Maar het kan ook gaan om persoonlijke dingen als: mijn gezondheid, mijn werk, de examens van mijn kinderen, voor zieken of mensen in andere moeilijkheden, om vrede in de wereld, om vergeving te kunnen schenken, om dankbaarheid voor een verjaardag, om haat uit te bannen, om werk te vinden...

Je kunt voor veel meer bidden dan voor de overleden mensen.

Het is belangrijk om te bedenken, dat niet alleen de priester bidt. In de Eucharistie bidt heel de aanwezige gemeenschap. Omdat we in de Kerk ook verbonden zijn met alle anderen die Eucharistie vieren, bidt dus héél het Volk van God. De hele Kerk op aarde én in de hemel, verbindt zich tot gebed elke keer dat er een misintentie wordt gevraagd.

Kun je dan een mis kopen?

Welnee, de barmhartigheid of de liefde van God is niet te koop. Je kunt er geen handel mee drijven. Het geld dient om parochie en pastoraal team te laten leven. Het is bijvoorbeeld om het levensonderhoud van een priester te betalen of om de verwarming van het kerkgebouw te betalen. Wat je voor een misintentie betaalt heeft meer het karakter van een gift. Als een arme die echt geen geld heeft, om een misintentie vraagt, dan krijgt hij toch zijn gebed.

Het is bij een misintentie belangrijk dat we de Kerk zien als een grote gemeenschap van broeders en zusters die voor elkaar bidden.

Als je een misintentie opgeeft is het wel altijd belangrijk dat je datum, tijd, en plaats aangeeft.

Hopelijk wordt het een beetje duidelijk, en vraagt u vaker om gebed. Immers, het gebed is heel krachtig, vooral tijdens de mis.

*Norbert Schallenberg pr.*

## Adventsactie



De taak die een straatpastor heeft in onze stad is een belangrijke. Het is zoals Rob zelf omschrijft; "Aandacht hebben voor de mens in zijn heelheid, voor zingeving, levensvragen en spiritualiteit. Door aandacht ervaren ze dat ze er toe doen en niet afgeschreven zijn. Ook deze mensen moeten in hun waarde gelaten worden, ondanks dat hun leven vaak geen feest is maar een kwestie van overleven."

Om dit werk financieel te ondersteunen zullen er tijdens de Adventsperiode collectebussen achterin de kerken staan waarin uw bijdrages van harte welkom zijn.

Tevens zal Rob in het weekend van 30 november en 1 december in de H. Hartkapel

en de St. Petruskerk over zijn werkzaamheden komen vertellen. Op zondag 8 december zal hij in Acht en de St. Thomaskerk aanwezig zijn tijdens de vieringen.

## Gedoopt



St. Petruskerk:  
Casper Smulders, Yason Sybers en  
Luka Dundovic.

## Overleden

✠ Gerarda van der Vleuten-Bakers (93)

✠ Loes Dijcks (86)

*De uitvaarten in de kapel v.h. H. Hart*

✠ Roos van Beek-van den Moosdijk (87)

✠ Matthijs Hovelynck (34)

✠ Riet Dijkhoff-van Thoor (88)

*De uitvaarten in de St. Petruskerk*

✠ Josien Cuypers-Neutkens (97)

✠ Toos Strijbos (91)

*De uitvaarten in de St. Antonius Abtkerk*

✠ Ton van de Meulengraaf (82)

*Uitvaart in het Crematorium*

## Bezinningsochtend advent

Zaterdagmorgen 7 december, aan het begin van de adventtijd, een tijd van bezinning en reflectie, zal Rob Kosterman stilstaan bij de vraag: "Hoe gastvrij gaan wij eigenlijk om met onze medemensen?"

Samen met dakloze Ricardo zal Rob een inleiding geven in de kapel van het Heilig Hart. Na een korte aanbidding en gebedsviering zullen we de ochtend afsluiten met een gezamenlijke lunch in het kerkhofcentrum van de Petruskerk. U bent vanaf 10.00 uur welkom in den Herd in Kronehoef voor een kop koffie en thee, aansluitend gaan we dan naar de kapel.

In verband met de boodschappen vragen wij u zich aan te melden door het sturen van een e-mail naar [pastoraalteam@petrus-ehv.nl](mailto:pastoraalteam@petrus-ehv.nl)

## De adventskrans

De eerste adventskrans werd bedacht door de Lutherse theoloog Johann Hinrich Wichern in de 19<sup>e</sup> eeuw. Hij ving veel kinderen op uit armoedige gezinnen. Die kinderen vroegen vaak wanneer het nu eindelijk kerst was.

Toen besloot hij uit een houten

wiel een krans te maken met 4 grote en 24 kleine kaarsen. Elke zondag werd een grote kaars meer aangestoken en elke doordeweekse dag een kleine. Deze traditie is uit het Duitse taalgebied overgewaaid naar andere landen, met meestal alleen de vier grote kaarsen. De kaarsen symboliseren dat we steeds dichterbij komen tot de komst van het Licht der wereld: Jezus Christus.



## Advent

### Adventstijd

De advent is de benaming voor de aanlooperperiode naar Kerstmis. Advent (Lat.: adventus) betekent "komst". En wel de komst van het Licht der Wereld: Jezus Christus. Met de advent begint het liturgisch jaar en wel op de vierde zondag voor Kerstmis. In de Oosterse

kerken op de zesde zondag voor Kerstmis; daar duurt de advent dus langer.

De derde zondag van de advent, zondag Gaudete heeft een speciale betekenis: de periode van inkeer (liturgische kleur: paars) wordt even onderbroken (de liturgische kleur mag dan roze zijn) om de vreugde over het naderende Kerstfeest te vieren.

## Tentoonstelling Kerststallen



Kerstmis nadert, als dit nummer van P'S Nieuws bij u op de deurmat valt (letterlijk of digitaal), met rasse schreden en daarom nu al deze aankondiging. Dit jaar hebben we in de aanloop naar het kerstfeest een nieuwigheidje in

petto: we zijn van plan om in de St. Petruskerk een tentoonstelling van kerststallen te gaan inrichten.

Dit kunnen we echter niet alleen! Nee, hiervoor hebben wij uw medewerking heel hard nodig want we willen u zomaar vragen om uw kerststal hiervoor beschikbaar te stellen. Mocht u in het bezit zijn van een - min of meer bijzondere - kerstgroep die u dit jaar misschien eens niét in uw eigen huis wilt of kunt neerzetten, dan willen we u vragen om die dan door ons een plekje in de kerk te laten geven. Bij uw kerststal komt een kaartje met daarop uw naam (tenzij u dat om welke reden dan ook niet wilt) en eventueel iets bijzonders over de groep zelf te staan. Op die manier hopen we een mooi aantal groepen een plekje te mogen geven met natuurlijk de bedoeling dat die door vele belangstellenden bewonderd kunnen worden.

We willen deze tentoonstelling openen op 8 december en laten lopen tot na het feest van Driekoningen. Natuurlijk wordt de eigen kerststal van de St. Petruskerk gedurende deze periode óók opgezet! Alle tentoongestelde kerststallen zijn te bezichtigen op de volgende zaterdagen: 14, 21 en 28 december en 4 januari, steeds van 13.30 uur tot 16.00 uur. Wij hopen en rekenen op uw aller medewerking. Om ons te laten weten dat u wilt meedoen, stuurt u even een e-mail naar [pastoraalteam@petrus-ehv.nl](mailto:pastoraalteam@petrus-ehv.nl) en voor de goede orde willen we u vragen om uw kerststal **vóór 1 december** op de pastorie af te komen geven.

Oh ja, u krijgt uw eigen groep na afloop natuurlijk netjes weer terug, het is maar dat u het weet...!

## 8 december Solidariteitszondag

Misschien bent u hem ook wel eens in de stad tegengekomen. Een vriendelijk ogende tandeloze man. Als je naar hem toeloopt, begint hij te lachen. Blij dat iemand hem ziet.

Voor 5 euro, vertelt hij je, krijgt hij in het opvanghuis een warme maaltijd en kan hij daar overnachten.

Je denkt aan de warme maaltijden die jijzelf iedere dag krijgt. Je denkt aan het dak boven je hoofd, aan de verwarming die in de winter je huis behaaglijk maakt en aan je eigen bed.

Je geeft de man wat los geld uit je jaszak, voor jou een kleinigheid, voor hem een heel bedrag. De man begint te stralen en voor hem ben je een engel.

Op de vraag, of hij voor 5 uur 's middags 5 euro bij elkaar heeft, knikt hij bevestigend. Hij verzekert je dat hij niet gebruikt en niet drinkt.

Enigszins gerustgesteld loop je door. Als je hem op het eind van de middag niet meer ziet, ben je pas echt gerustgesteld.

Rond de feestdagen in december is de nood, de eenzaamheid nog schrijnender en onze aandacht nog nodiger, zijn we solidariteit nog méér verplicht.

Al jaren maken vrijwilligers in Woensel-Noord vanuit de drie kerken kerstpakketten. U weet inmiddels wel hoe het gaat. Neem houdbare levensmiddelen mee naar de kerk (géén alcoholische dranken). Dit kan op 8 december Solidariteitszondag.

Komt U dit niet goed uit, op zondag 1 december zijn uw gaven even welkom.

U weet, het slagen van de actie hangt af van uw medewerking. Wij kunnen niet zonder uw hulp.

### Kerstsamenzang St. Petruskerk



Om alvast in kerstsferen te komen zal er ook dit jaar weer een Kerstsamenzang georganiseerd worden door de Vrienden van St. Petrus.

Dit jaar op zondagmiddag 22 december met medewerking van twee koren van de parochie te weten het kerkkoor St. Petrus en Cantores Vianney, beide onder leiding van de heer Hans Keij. Zij zullen deze middag begeleid worden door het orgel en een blazersensemble. Tevens is er volop ruimte voor samenhang met het publiek en de aanwezige kinderen zal niet alleen gevraagd worden om mee te zingen, maar zeker ook om enkele nummers mee te spelen op instrumentjes. Het concert begint om 15.00 uur. De kerk gaat open om 14.30 uur en de toegang is gratis!

Na afloop zal er een deurcollecte plaatsvinden.

*Geloven...*



*is delen*

**St. Petruskerk:**

we verzamelen uw houdbare boodschappen vanaf 24 november. U kunt ze achter in de kerk neerleggen.

Zondag 15 december is de laatste zondag dat u iets kunt meebrengen, want op 18 december

gaan we de pakketten samenstellen en rondbrengen.

**St Antonius Abtkerk:**

uw houdbare levensmiddelen zijn van harte welkom! U kunt ze tot en met 15 december in de manden achter in de kerk deponeren. Wij zorgen er voor dat er pakketten van gemaakt worden.

**St. Thomaskerk:**

uw gaven kunt u afgeven in de hal vóór en na de dienst van 11.00 uur op zondag 1 en zondag 8 december. Is het voor u moeilijk de levensmiddelen zelf af te geven, dan kunt u contact opnemen met Ine Thuis, tel: 040-2423637 of Pieterneel Thoonen tel: 040-2420474.

Wilt U de actie financieel steunen, dan kunt u geld overmaken op giro NL47 INGB 0001 699002 t.n.v. A. Thoonen onder vermelding van "Kerstpakketten".  
*Werkgroepen Solidariteitszondag.*

### Kerk open tijdens kerstmarkt

Ook dit jaar zal tijdens de kerstmarkt, op 15 december op Acht, de kerk haar deuren openen. Er zal stemmige muziek zijn, enkele koren zullen kerstliederen zingen en u bent meer dan welkom om eens binnen te wandelen. Mocht u de nieuwe Mariakapel nog niet bezocht hebben dan is daar natuurlijk ook gelegenheid voor. Iedereen die binnenkomt krijgt een kaarsje overhandigd met eventueel een kaartje waarop een intentie, gebedje of wat men wil geschreven kan worden. Deze kaartjes zullen in een kerstboom gehangen worden en voor al deze intenties zal ook tijdens de kerstvieringen gebeden worden.

In het kerktriefcentrum kunt u zich weer tegoed doen aan heerlijke pannenkoeken. De opbrengst gaat naar de verdere verfraaiing van de Mariakapel.

#### Colofon

*P'S nieuws* is een uitgave van de parochie Sint Petrus' Stoel

#### Het redactieadres is:

Pastorie St. Petrus, Kloosterdreef 31  
5623 DB Eindhoven, tel: 040 269 75 61  
emailadres: redactie@petrus-ehv.nl

**Redactieleden:** Tini Gilsing, Huub van Houtert, Anne Jansen en Peggie van de Molengraaf.

**Volgende kopijdatum:** zondag 24 november 2019

De redactie behoudt zich het recht voor om aangeleverde artikelen te redigeren en in te korten.

## De legende van de kruisspin

*Na de legende van het roodborstje en van de sleedoorn in vorige afleveringen is het deze keer de beurt aan de kruisspin.*



In deze tijd loop je grote kans dat je het web van een kruisspin in je gezicht krijgt als je 's morgens bijvoorbeeld door de tuin naar de schuur loopt. De spin weeft het web in de nazomer en de herfst boven paden tussen takken

van struiken, dakranden van schuurtjes enz. Kruisspinnen zijn superwevers en hebben in korte tijd hun web klaar. Hoe ze aan hun naam komen? Daarover gaat deze legende.

Vanuit haar web tussen twee grote struiken zag de spin zo'n 2000 jaar geleden hoe Jezus in doodsstrijd aan het kruis hing. Het bloed liep in straaltjes vanaf de doornenkroon over zijn gezicht: in zijn ogen, naar zijn neus en zijn mond en hij kon zelf niets doen natuurlijk. Er kwamen veel vervelende vliegen op af die aan het bloed een lekker maaltje hadden en Jezus had veel last van die krioelende en brommende vliegen. De spin kreeg medelijden, liep snel naar het kruis om een web rond het hele hoofd van Jezus te gaan weven. Ze deed dat heel netjes en heel precies zodat er een heel dicht geweven grijs web rond het gezicht ontstond. De vliegen vonden dat natuurlijk maar niets want ze konden niet meer bij het bloed op het gezicht van Jezus komen. De spin liep weer rustig terug naar beneden terwijl de zon lekker op haar rug scheen. Onderweg keek ze nog eens om, zag geen vliegen meer op het gezicht van Jezus maar in plaats daarvan een dankbare glimlach. Op dat moment viel de schaduw van het kruis precies op de rug van de spin en het leek of ze een stem hoorde: "Dankjewel spin voor wat je gedaan hebt!" Eenmaal terug in het web zag ze dat het kruis op haar rug niet verdwenen was. Het "dankjewel" werd door God doorgegeven aan alle nakomelingen van deze bijzondere spin en zodoende hebben ze nog altijd een kruis op de rug. Daarom worden ze kruisspin genoemd.

## Uitvaarthulp

In onze kerken doen we ons best ook de uitvaarten zo mooi mogelijk te laten verlopen. We weten dat dat heel erg gewaardeerd wordt door de nabestaanden, het geeft steun bij de rouwverwerking als de uitvaart 'goed' was. Dat zullen we allemaal al wel eens ervaren hebben in eigen kring. In ons team van misdienaars voor de uitvaarten zijn door ziekte vacatures ontstaan. Om ook in de toekomst te kunnen blijven zorgen voor assistentie van onze pastores bij een uitvaart, zijn we met enige spoed op zoek naar twee extra paar handen, die gemiddeld eens per maand, meestal in de ochtend, twee uurtjes beschikbaar zijn. Voor deze vrijwillige taak word je rijkelijk uitbetaald in dankbaarheid...

Informatie en/of aanmelden via [pastoraalteam@petrus-ehv.nl](mailto:pastoraalteam@petrus-ehv.nl) of via 040-2697561

**Voor spoedeisende zaken- zoals ziekenzalving en overlijden – belt u:**

**06 24 50 79 21.**

In alle andere gevallen: 040 269 75 61

## 50 jaar Thomaskoor

Vijftig jaar geleden kwam het Thomaskoor tot stand door samenvoeging van het al eerder bestaande mannenkoor en dameskoor. We mogen wel zeggen dat het koor een rijke geschiedenis heeft gekend met op het hoogtepunt meer dan veertig leden.

Verschillende dirigenten hebben het koor geleid en veel organisten hebben het begeleid. Zij hebben er een belangrijk aandeel in gehad dat wij een gevarieerd liturgisch programma van goede kwaliteit konden opbouwen.

Dankzij de ondersteuning door een groot aantal donateurs kon gedurende een aantal jaren tijdens de kerstviering de begeleiding mede door een aantal orkestleden worden uitgevoerd.

Om verschillende redenen is het aantal leden in de loop der jaren sterk verminderd maar dat doet geen afbreuk aan de bereidheid en de inzet maar ook het genoegen van de leden om hun liturgische taak uit te voeren.

Op zondag 24 november a.s. willen wij het jubileum vieren, vanzelfsprekend op de eerste plaats door de muzikale verzorging van de Eucharistieviering om 11.00 uur (uiteraard) in de St. Thomaskerk.

Daarna volgt een genoeglijk samenzijn in de Didimuszaal tot ongeveer 13.00 uur. Wij willen dan graag degenen die bij het Thomaskoor betrokken zijn of dat vroeger waren, ontmoeten. Wij denken daarbij aan vroegere dirigenten, organisten en andere musici, oud-leden en vanzelfsprekend de parochianen. Wij hopen onze taak nog geruime tijd te kunnen voortzetten.

## Kerstmis vieren met kinderen

Op zondag 1 december is er een gezinsviering om 11.00 uur in de St. Thomaskerk. Het is dan de eerste zondag van de advent en samen gaan we op weg naar het grote feest van Kerstmis.

Kerstavond 24 december is er een peuter- en kleuterviering in de St. Thomaskerk om 16.30 uur. We luisteren naar een kerstverhaal en kijken naar mooie tekeningen die bij het kerstverhaal horen, en we zingen en bidden samen. Deze viering is een gebedsviering. Kerstavond 24 december om 18.00 uur is er een gezinsviering in de kerk van St. Antonius Abt. In deze Eucharistieviering willen we samen met jong en oud Kerstmis vieren.