

## 34<sup>ste</sup> zondag door jaar C

Lc. 23, 35-43

### ***Christus Koning***

Wie zich ooit met de stamboom en familiegeschiedenis heeft bezig gehouden, is zeker ook oude bidprentjes tegengekomen. Op de alleroudste staan, behalve de naam van de overledene en de data, eigenlijk alleen maar wat Bijbelcitaten. Dat is tegenwoordig meestal anders. Vaak gaat het om een karakterschets van de overledene en dikwijls worden er ook zijn functies bij vermeld.

Wat zouden ze bijvoorbeeld op mijn bidprentje kunnen zetten? Pastoor van de St. Petrusparochie, bisschoppelijk commissaris van de Caritas, eredeken van het St. Catharinagilde, geestelijk directeur van de broederschap naar Kevelaer, geestelijk directeur van de Stille Omgang kring Eindhoven, lid van de priesterraad, bestuurslid van de Boelaars-de Vriesstichting en misschien ben ik nog wel wat vergeten. Geef toe: dat staat toch indrukwekkend? Dat geeft een mooi overzichtje van mijn staat van dienst. Geloof mij: behalve het eerste wat ik noemde hoeft er niets op.

Wij hebben een jaar lang, als betrof het materiaal voor een bidprentje, alle activiteiten en kwaliteiten van Jezus voor het voetlicht gehaald. We noemen Hem Profeet, Wonderdoener, Rabbi, Hogepriester, Gods Zoon, Mensenzoon, Goede Herder, Verlosser, Zaligmaker, Heiland. We noemen Hem Messias en “één in wezen met de Vader”. Als laatste titel op het einde van het kerkelijk jaar voegen we daar nog aan toe: Koning van het heelal. Dat klinkt als de kroon op het werk. Maar wat bedoelen we daarmee?

De eerste lezing bracht ons het verhaal van de uitverkiezing van David om koning te worden. De reden was simpel: hij was één van hen, men kende hem en ze weten dat hij in staat is om de taak van koning te vervullen: zorgen dat het volk kan leven in vrijheid en vrede. Dat is de oorspronkelijke betekenis of taak van een koning en dat verklaart ook de titel van het hoogfeest van vandaag.

Als laatste op Jezus' bidprentje staat er “Koning”, omdat Hij geprobeerd heeft de mensen met wie Hij te maken kreeg veiligheid en vrede te schenken, te verlossen uit hun isolement, hen terug te brengen van de dwaalwegen die ze gingen. Als ge heel zijn leven wilt samenvatten in één zinnetje, dan is dat: anderen redden. En dan nooit met dwang, bangmakerij of geweld, maar alleen maar vriendelijk uitnodigend, aanbiedend. Daarom die laatste titel op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar: Christus Koning. Want die leert ons dat, wat ons ook overkomt, wij Hem aan onze zijde mogen weten. Amen.  
*Johan Goris, pastoor*