



7<sup>e</sup> jaargang – nummer 4 – mei 2018

## Het geluk en het kruis

Mensen willen gelukkig zijn, of tenminste zo min mogelijk met lijden worden geconfronteerd. Tegelijk weet iedereen dat een leven zonder lijden een illusie is. Tot op zekere hoogte kunnen we dat nog wel aanvaarden, zolang het maar niet te ernstig is en niet te dichtbij komt. Want een dodelijke ziekte (van onszelf of van een dierbare) is niet zomaar te aanvaarden. Oorlog en de ellende die dat met zich meebrengt zijn niet zomaar te aanvaarden. Criminaliteit die de maatschappij ontwricht is niet zomaar te aanvaarden. En zo zijn er tal van situaties waarbij we niet aanvaarden maar eerder in opstand komen.



Veel mensen die van hun geloof zijn afgevallen hebben dit gedaan met het argument dat er geen God kan bestaan die tegelijk almachtig én liefdevol zou zijn. Want dan zou Hij al dat kwaad, al die ellende, al dat verdriet van mensen niet toestaan. Daarom is God volgens hen een ongerijmd verzinsel dat niet meer past bij ons moderne levensgevoel.

Maar laten we het eens omdraaien. Stel dat er inderdaad geen God bestaat, is het probleem van het lijden dan opgelost? Nee dus. Ook dan ontkomen we er niet aan om ons op enigerlei wijze tot het lijden te verhouden. En dan is het naar mijn mening een troostvolle gedachte dat er wel een God is. Een God die weliswaar het lijden als zodanig niet kan tegenhouden, maar ons wel kan helpen om er-

mee om te gaan.

Juist om die reden heeft Hij zich geopenbaard in een mens die bij uitstek met het lijden werd geconfronteerd: Jezus Christus. In de Bijbelverhalen wordt duidelijk dat Jezus er tijdens zijn leven alles aan doet om het lijden juist te voorkomen, of, als het er is, te genezen of te verzachten. Jezus kiest dus niet voor het lijden, integendeel. Hij wil er mensen juist van bevrijden. Maar Jezus is ook realistisch en Hij weet dat lijden niet altijd te vermijden is.

Als het niet anders kan hebben we de opdracht, zoals Hij het noemt, om "ons kruis op te nemen".

Maar wat is dan dat "kruis"? Het is, denk ik, driedelig. In de eerste plaats ben ikzelf mijn kruis. Dat betekent: mezelf aanvaarden zoals ik ben en zoals ik geloof dat God mij aanvaardt: met mijn goede én slechte kanten, met mijn vreugden én teleurstellingen. Ten tweede zijn de anderen mijn kruis. Dat kruis opnemen betekent dan: de ander aanvaarden, verdragen en liefhebben, inclusief diens minder zonnige kanten. Ten derde is het leven zelf mijn kruis: het leven met al zijn omstandigheden. Het liefdevol aanvaarden van het leven zoals het is, is niet eenvoudig. Maar het hoeft ook niet van de ene dag op de andere. We mogen er ons hele leven over doen.

Dat mag ons troosten en bemoedigen.

*Pastor Jan van de Laar*

## Nieuws met namen

Afgelopen april besloot het gregoriaans koor o.l.v. dhr. Cor Langenhoff een punt te zetten achter hun activiteiten. Behalve in de kerk op Acht zong het koor ook af en toe in een aantal verpleeghuizen. We zijn de heren van het koor dankbaar voor hun inzet en hen die nu "koorloos" zijn wijzen we graag op de andere koren in onze parochie die versterking vaak goed kunnen gebruiken.



Op 26 april kregen twee van onze vrijwilligers, de dames Marijke Leurs en Hanneke Pluggers, op het gemeentehuis de versierselen opgespeld van "Lid in de Orde van Oranje-Nassau", onder meer voor hun verdiensten in de parochie en op maatschappelijk vlak.

Aan beide dames een dikke proficiat!

*Pastoraal team en kerkbestuur*

## Trappen en snappen



Voor de sportieve vrienden onder ons, organiseren wij op zondag 1 juli een fietstocht tussen de St. Petruskerk en de kerk Sint Antonius Abtkerk op Acht.

Maar er is meer: tijdens de fietstocht dient u allerlei herkenningspunten in de stad en natuur te ontdekken en puzzels op te lossen. Alleen op die manier bent u

in staat het geheim van de speurtocht te ontsluiten. Beide kerken zullen zondagmiddag geopend zijn voor een hapje en een drankje voor onze sportieve deelnemers. Reserveer dus alvast 1 juli voor een middagje "trappen en snappen". Leuk voor jong en oud!

Hou onze website ([www.vriendensintpetrus.nl](http://www.vriendensintpetrus.nl)) in de gaten voor nadere informatie over deze activiteit (vanaf 20 mei)

## Gedoopt



Meia van Berlo in de St. Petruskerk  
Maiyron Dubbeld in de St. Thomaskerk

## Overleden

† Zus Sanders-van Asseldonk (102)  
*De uitvaart in H. Hartkapel*

† Lena van Kempen-Bos (91)  
*De uitvaart in de St. Thomaskerk*

† Leo Veeneman (88)  
† Trees Bies-Frissen (92)  
† Diny Creusen-van de Wiel (92)  
† Tineke Roufs-van de Zande (82)  
*De uitvaarten in St. Petruskerk*

† Mien van de Ven-Lemmen (89)  
*De uitvaart in St. Antonius Abtkerk*

## Wereldjongerendagen Panama 2019



Het thema: *Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.*  
Die hoop, die moed en dat voorbeeld willen de jongeren gaan ontdekken:  
*Discover Your Identity.*

Ontdekken wie zij als katholieke studenten en young professionals zijn op de plaats waar ze nu staan in ons leven.

Enkele betrokken jongeren uit onze parochie gaan als ambassadeur namens de jongerengroep van onze parochie mee met de andere jongeren van het bisdom 's Hertogenbosch naar Panama.

Maar zoals iedere reis kost deze ook geld. We willen er met z'n allen de schouders onder zetten om dit bedrag bij elkaar te krijgen. Daarom zullen er sponsoracties georganiseerd worden waar u van harte voor bent uitgenodigd!:

Zaterdag 9 juni vanaf 10.30 u auto's wassen op het kerkplein van de St. Petruskerk aan de Kloosterdreef. Niet alleen auto's, maar ook fietsen, scooters, scootmobielen, rollators etc. Ondertussen kunt u een boodschap doen op de Woenselse Markt.



Zondag 15 juli zal een gelegenheidskoor van jongeren uit het bisdom en onze tiener-/jongerengroep de Heilige Mis opluisteren in de Sint Petruskerk en aan het einde een deurcollecte houden om geld in te zamelen voor de WJD in Panama.



Iedere zondag in de St. Petruskerk is er de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken bij het Maria-altaar vooraan bij het priesterkoor. De opbrengst van alle kaarsjes die daar aangestoken worden gaan naar de jongeren die meegaan naar Panama.

## Nieuw werkjaar met nieuwe werkvorm

Het afgelopen werkjaar heeft het pastoraal team zich samen met de betrokken vrijwilligers gebogen over onder andere de communievoorbereiding. Na uitvoerig overleg is uiteindelijk gekozen voor een nieuwe werkvorm. Waarom?

Onze manier van communievoorbereiding in de afgelopen decennia gaat er vanuit dat de kinderen al geëvangeliiseerd zijn. Dat wil zeggen dat er al een zekere geloofskennis en geloofsbeleving is. De ervaring leert echter dat dit steeds minder het geval is. God, Jezus, de Bijbel en de Kerk of parochie: het zijn vaak grote onbekenden voor de kinderen (en hun ouders). Vanuit die achtergrond is het praktisch onmogelijk de kinderen tijdens een paar bijeenkomsten voor te bereiden op het ontvangen van een sacrament: er ligt onvoldoende fundament om verder op te bouwen. Bovendien blijkt ieder jaar opnieuw dat de aanwezigen bij een communieviering steeds minder vertrouwd zijn met de gang van zaken in een kerk, met soms erg onprettige en luidruchtige situaties tot gevolg, terwijl de vaste kerkgangers liever elders gaan of thuis blijven.

Daarom is besloten om met ingang van het nieuwe werkjaar het roer om te gooien in navolging van een aantal andere parochies in ons land. In plaats van de klassieke manier van voorbereiden, een aantal keer komen en op een vaste datum met de hele groep de Communie doen, zal een doorlopende catechese van drie jaar worden aangeboden voor kinderen en ouders, gericht op het ingroeien in het geloof en in de parochie. Na een jaar catechese te hebben gevolgd kan een kind in de loop van het volgende werkjaar de Communie doen in de reguliere viering in eender welke kerk op eender welke dag met een maximum van twee gezinnen per viering. Men doet dus de 1ste H. Communie te midden van de "communio" (gemeenschap).

Waarom kiezen we voor deze nieuwe aanpak? Het doel is het serieus nemen van de mensen die vragen hebben én serieus genomen te worden. Aankloppen bij de parochie voor een sacrament (of iets anders) zou altijd hand in hand moeten gaan met een zekere honger naar meer kennis, meer beleving en een (dieper) ingroeien in de gemeenschap. Anders dreigt de parochie een soort service instituut te worden en dat is niet de bedoeling.

Is dit nu dé oplossing? Ongetwijfeld niet. Ook voor parochies blijft het een zoeken naar de beste weg om enerzijds tegemoet te komen aan de wensen van mensen en anderzijds voor ogen te houden dat we geen "losse producten verkopen" maar mensen echt bij de hand moeten nemen om hen binnen te leiden in het geloof en de gemeenschap.

Op woensdag 27 juni is er om 20.00 uur een informatieavond over de nieuwe catechese in het KTC van de St. Petrus, Kloosterdreef 31 (ingang rechts om de hoek van de pastorie).

Ik wens de collegae en vrijwilligers die hier hun schouders onder gaan zetten veel zegen en succes, en voor u allen een prettige vakantie.

*Namens het pastoraal team, pastoor J. Goris*

## Restauratie kruisweg



Bezoekers van de St. Petruskerk hebben ongetwijfeld al gemerkt dat de eerste twee staties van de kruisweg al enige tijd weg zijn. Ze waren bij een restaurateur voor onderzoek en een offerte voor de restauratie.

Wat is er zoal mis met de schilderijen? De doeken zijn zowel aan de voor- als achterzijde vervuild. In het verleden zijn de staties onderaan ook iets verlengd: die verf laat nu los. Daarnaast zijn de spieramen aangetast door houtworm. Verder zijn op diverse doeken kleinere en grotere beschadigingen in de verflaag.

Ter behandeling zullen de staties op een nieuw spieraam worden gezet wat preventief behandeld is tegen houtworm. De vergeelde vernis zal worden verwijderd, beschadigingen in de verf zullen worden gerepareerd en/of geretoucheerd. De doeken zullen tenslotte voorzien worden van een ouderdomsbestendige vernislaag.

Er is voor gekozen om de (latere) verlenging van de doeken niet te restaureren.

Dit zou in de toekomst telkens opnieuw voor problemen zorgen. Dit betekent dus dat de geresatureerde schilderijen een paar centimeter korter zullen zijn, wat amper of niet opvalt ten opzichte van het originele formaat.

En nu natuurlijk de hamvraag: wat gaat het kosten? Per statie bedraagt de prijs € 1.131,35. In totaal voor de 14 staties dus € 15.838,90. Een hele smak geld!

Het kerkbestuur heeft aangegeven € 131,35 per statie voor haar rekening te nemen, zodat de prijs per statie een rond bedrag is: € 1.000,-. Daarnaast heeft het kerkbestuur ook de eerste statie geadopteerd. Vanuit de Vrienden van Sint Petrus is, met de hulp van enkele particulieren, een bedrag van € 5.500,- bijeen gebracht. Dit betekent dat op dit moment 6,5 staties gerestaureerd kunnen worden. Rest dus nog het bedrag van € 7.500,- voor de overige staties.

Natuurlijk begrijpen we dat dit bedrag niet zomaar opgehoest kan worden. Daarom is ook besloten om de restauratie over langere tijd te spreiden. Telkens als de benodigde € 1.000,- bij elkaar is gebracht, wordt een statie gerestaureerd. Het streefdoel is tegen Pasen volgend jaar klaar te zijn.

Mocht u dus een statie (deels) willen adopteren dan kan dat door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL76 RABO 0158 2863 91 t.n.v. Vrienden van Sint Petrus onder vermelding van "Kruisweg".

*Pastoor J. Goris*

### Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op:

IBANnummer: NL11 RABO 0158 2051 11  
t.n.v. parochie St. Petrus' Stoel te Eindhoven

## De MOV Groep



Het heeft enige tijd gekost om te regelen dat ons meisjesproject doorgaat, ook wanneer wij ons, door onze hoge leeftijden, eind 2020 terugtrekken. Vandaar dat het een poos geleden is dat wij u over ons project konden berichten.

We hebben meer dan 300 straatarme meisjes een middelbare opleiding mogen bezorgen en ruim 30 een hogere, soms universitaire opleiding. En natuurlijk willen wij niet dat het daarbij zou blijven. Echter de organisatie die ons project uitvoert –het Merti Integrated Development – Program (MID-P) – bleek uiteindelijk niet in staat om op eigen kracht ons project voort te zetten. Geen onwil, maar machteloosheid, gebrek aan kennis en kunde om daarvoor in dat arme gebied voldoende geld bij elkaar te krijgen.

We zijn toen op onderzoek gegaan naar mensen die dat wél zou kunnen lukken. En daarin zijn we, na een zeer lange periode van zoeken en discussiëren, geslaagd.

Safia en Abduba gaan het doen. We hebben deze namen al vaker genoemd. Ze zijn beiden in Garba Tula, in "ons gebied" dus, geboren en aan beiden is een universitaire opleiding geschonken. Safia heeft ons in de beginjaren uitstekend geholpen; ze was toen werkzaam bij Cordaid. Ze woont nu in Nairobi en is *werkzaam* bij de Keniaanse Overheid; zij vertegenwoordigt de Verenigde Naties in enkele Afrikaanse landen. Abduba is de man met wie we in 2000 ons opleidingsproject hebben afgesproken. Hij was toen de leidsman in het Garba Tula Development Organisation. Nu heeft hij in Nairobi een eigen organisatie- en adviesbureau. We hebben met deze twee een uitgebreid activiteitenprogramma afgesproken dat ons project moet laten voortleven totdat de overheid middelbare opleidingen gratis maakt. Alle politieke partijen zijn het er over eens dat dit moet gaan gebeuren.

Ons Project krijgt een eigen bestuur en gaat zelf bepalen wat er moet gebeuren. Safia is voorsnog voorzitter en Abduba gaat samen met Jedida (was lerares Engels en begeleidt ons project al enkele jaren) geschikte mensen zoeken en het bestuur begeleiden in doen en laten. Fondsvorming is een wezenlijk onderdeel van het programma. De blik is gericht op twaalf nieuwe studentjes per jaar.

*Paul Croonenberg, namens de MOV Groep*

### Colofon

*P'S nieuws* is een uitgave van de parochie Sint Petrus' Stoel

#### Het redactieadres is:

Pastorie St. Petrus, Kloosterdreef 31  
5623 DB Eindhoven, tel: 040 269 75 61  
emailadres: redactie@petrus-ehv.nl

**Redactieleden:** Tini Gilsing, Huub van Houtert, Anne Jansen en Peggie van de Molengraff.

**Volgende kopijdatum:** zondag 3 juni 2018

## In gesprek met...



'Wij horen vandaag geen biecht', een mededeling die menigeen nog heel bekend in de oren zal klinken en die herinnert aan vervlogen tijden, maar die tegelijkertijd de titel is van een uniek en boeiend boek, geschreven door Pauline Spierings. De ondertitel luidt "Het leven van een pastoorsmeid", het beroep dat Pauline jarenlang heeft

uitgeoefend. Voor dit gesprek ben ik bij haar thuis uitgenodigd. Eenmaal binnen begint Pauline te vertellen en het enige wat je hoeft te doen is luisteren. Luisteren naar vele interessante verhalen over haar onvoorstelbaar actieve leven, verhalen die ze ook met verve in haar boek opgetekend heeft. Op 3 januari 1938 wordt Pauline geboren en in maart 1964 begint de teller van haar loopbaan als pastoorsmeid, een term die ze zelf eigenlijk verafschuwt; liever spreekt ze van pastoriehuishoudster, te lopen in de pastorie van de Onze Lieve Vrouweparochie Tuindorp, in Stratum, waar behalve pastoor Van de Rijdt ook de kapelaans Hoendervangers en Rath, bij wie ze ooit achter op de scooter heeft gezeten om samen naar de bioscoop te gaan..., woonden. Pauline was een huishoudster in optima forma maar daarnaast ook een duizendpoot, iemand met een heel brede belangstelling voor mensen, met veel energie, fantasie, vastberadenheid en organisatietalent. Over talent gesproken: zij heeft de oproep van paus Johannes Paulus II aan de (wereldwijd) grote groep pastoriehuishoudsters: "Kom achter de strijkplank vandaan en gebruik je talenten" handen en voeten gegeven. Zo heeft ze haar organisatietalent en haar belangstelling voor de medemens ingezet om veel activiteiten te organiseren voor parochianen, zowel jong als oud. Maar ook nationaal en internationaal was ze actief. Ze was vijf jaar president van de 'Fédération Internationale des Aides au Prêtre', een Franse organisatie voor priesterassistentes waarbij twaalf landen aangesloten waren. Pauline wil met dit boek een pleitbezorgster zijn voor het, vaak onderkende, beroep van pastoriehuishoudster en de herinnering eraan hoog houden. Er is heel weinig vastgelegd over dit beroep.

Dit stukje is ontoereikend om in details te treden; lees daarom het boek liever.

Het kost slechts € 18,00 en de helft hiervan gaat naar het goede doel: 'Fracarita'. Veel leesplezier!!

Huib van Houtert

### Voor spoedeisende zaken

- zoals ziekenzalving en overlijden -

belt u: 06 24 50 79 21.

In alle andere gevallen: 040 269 75 61

## Wat wilt u later met uw uitvaart?



**Zaterdag 2 juni**  
van  
**10.00 tot 16.00 uur**  
**Open Dag op de**  
**begraafplaats aan**  
**de Kloosterdreef**

Met de slogan "Tussen Kunst en Kist" wordt tijdens de week van de begraafplaatsen de diversiteit van de verschillende manieren van begraven, maar ook de verscheidenheid aan grafornamenten op begraafplaatsen benadrukt en onder een breed publiek bekend gemaakt.

Ook de begraafplaats achter de St. Petruskerk aan de Kloosterdreef zal op zaterdag 2 juni van 10.00 tot 16.00 uur geopend zijn.

Tijdens de open dag zijn er verschillende stands met o.a. een uitvaartverzorger, twee steenhouwers (alle drie uit Eindhoven) en een fotograaf die herdenkingsfoto's maakt tijdens de uitvaart.

De aanwezige beheerders informeren u graag over de mogelijkheden van onze begraafplaatsen, de graftuintjes, het columbarium en natuurlijk de "gewone" graven.

U kunt zich natuurlijk al voorbereiden op deze dag door een bezoek te brengen aan onze website [www.rkbegraafplaatsen-ehvnoord.com](http://www.rkbegraafplaatsen-ehvnoord.com)

Wie weet komt u tot verrassende conclusies na een bezoek aan onze open dag op zaterdag 2 juni, de toegang is natuurlijk gratis en voor deze keer staat er koffie en thee voor u klaar!

## Straatpastoraat Eindhoven



Bijna een half jaar ben ik fulltime als Straatpastor aan de slag.

Een tijd van kijken, luisteren, mee leven / uithouden, van 'er zijn' op mogelijke en onmogelijke tijden en plaatsen hier in onze stad Eindhoven. Het is goed om daar eens

wat over te vertellen. Die mogelijkheid heb ik van het bestuur en team van de parochie St. Petrus' Stoel gekregen.

In de weekenden van 16 en 17 juni in de Kapel van het H. Hart en de St. Petruskerk en 23 en 24 juni in de kerk van Antonius Abt en Thomaskerk.

Vanzelfsprekend ook in het Antoniushuis op de zaterdagavond.

Na de dienst is er ook een deurcollecte voor de Kerkelijke Instelling Straatpastoraat Eindhoven... want ook wij kunnen niet zonder financiële middelen. Van harte aanbevolen!

Diaken Rob Kosterman

[www.straatpastoraateindhoven.nl](http://www.straatpastoraateindhoven.nl)