



7^e jaargang – nummer 7 – september 2018

Waarheen met de Kerk? Waarom katholiek?

Zeven jaar geleden vierde ik mijn zilveren priesterfeest. In de preek vertelde ik van mijn bitterheid over de Kerkelijke omstandigheden. Dat had ik vijftientig jaar eerder niet gedacht. Kort voor mijn priesterfeest was de provinciale overste van de Salesianen, vanwege het toedekken van seksueel misbruik, ontslagen. Medepriesters Michel Hagen, Ruud Verheggen en Roderick Vonhögen reageerden fel op de uitspraak van diezelfde pater die seks met kinderen van twaalf jaar aanvaardbaar vond. Daarna hielden de schandalen niet op. Mijn bitterheid is dus gebleven. Eerst dacht ik niet te reageren naar aanleiding van de recente schandalen in Pennsylvania. Ik zie nu wel aanleiding. Met instemming heb ik de brief van de Paus 'aan het volk van God' over seksueel misbruik gelezen. Nu is het wachten op de gepaste maatregelen door de paus.

Onbegrijpelijk voor het christendom is aartsbischop Vigano die paus Franciscus beschuldigt van het toedekken van seksueel misbruik. Deze homofobe traditionalist probeert, uit persoonlijke wrok, de paus te belasteren. Vigano zei dat de paus al jaren wist van het misbruik door kardinaal McCarrick. De journalist die het bericht publiceerde, Marco Tosatti, zei dat de aartsbischop geen bewijzen gaf. De paus deed wél iets. In een harde reactie op seksueel misbruik heeft paus Franciscus de Ameri-



kaanse kardinaal McCarrick zijn kardinaalstitel ontnomen. Dat was sinds 1927 niet voorgekomen.

Waarom blijf ik katholiek?

Bovenal omdat ik geloof in Jezus Christus. Omdat door Hem te volgen in woord én daad, de wereld beter wordt. Dat we te vaak het tegendeel zien doet er niets aan af. Je zegt toch ook niet dat je geen Nederlander wilt zijn omdat er Nederlanders in de oorlog fout waren? Je wordt geen tegenstander van de democratie omdat de NSB in de Tweede Kamer heeft gezeten? Je blijft toch een warm voorstander van onderwijs, ondanks de leraren die seksueel misbruik plegen?

Bovendien, onder de huidige paus gaat de Kerk in een betere richting. De Kerk maakt zich zorgen over de aarde. Ze helpt christenen in Syrië en werkt aan een oplossing voor dat land. Ze werkt aan veilig en voldoende water voor iedereen. Ze werkt aan goed onderwijs, overal op aarde. De Kerk is samen met de oosterse patriarchen heel hard op weg naar eenheid. Er is meer hoopvol over de Kerk te vertellen. Zeker: ik heb nog altijd mijn bitterheid, maar het gezeur over de goedheid van de Kerk toont aan dat veel critici van de Kerk gewoon zuurpruimen zijn. Aartsbischop Vigano moet zich schamen.
Norbert Schallenberg, pastor.

Starten met Christelijke meditatie

Met ingang van maandag 8 oktober a.s. wil de parochie gaan samenwerken met de World Community of Christian Meditation (WCCM). De WCCM is opgericht door de Benedictijner monnik John Main (1926-1982), die het verband tussen mediteren en de christelijke traditie heeft aangebracht. Wereldwijd vinden er periodiek meditatie sessies plaats, zo ook in Eindhoven-Zuid. De afdeling Nederland wil graag ook in Eindhoven Noord meditatie sessies gaan aanbieden, en de parochie ondersteunt dit van harte.

De voorzitter van de afdeling Nederland van de WCCM, Sicco Claus, is bereid om een introductie lezing te komen houden in de kapel van het Heilig Hart op maandagavond 8 oktober. Aan de hand van het levensverhaal en de visie van John Main zal Sicco Claus uitleggen wat mediteren is, hoe het werkt en hoe mediteren te maken heeft met Christen zijn. We zullen er tijdens de lezing ook mee oefenen. Sicco Claus werkt aan een proefschrift over de spiritualiteit van John Main, waarin hij ingaat op de betekenis van diens spiritualiteit, die gericht is op de beschouwing of ervaring van God. En vooral wat deze betekent voor ons, Christenen die leven in een laatmoderne, niet-godsdiensstige tijd. Wie na deze lezing verder wil ontdekken wat Christelijke meditatie voor zichzelf kan betekenen, is van harte welkom bij een aansluitende proefserie van vier meditatiebijeenkomsten, gegeven door Dora Kruijer, kringleidster in Eindhoven.



Lezing Sicco Claus:

Kapel van het Heilig Hart, 8 oktober 20.00 uur, zij-ingang Kronehoef, vanaf 19.30 uur gratis gebruik van parkeerplaats naast de kerk.

Proefserie meditatiebijeenkomsten:

Kapel van het Heilig Hart, maandagen 15, 22, 29 oktober, 5 november, hoofdingang Kronehoef, van 18.30 uur tot 19.30 uur, opgeven bij dmb.kruijer@gmail.com

Gedoopt



St. Antonius Abtkerk: Zayn Vermeeren,
Elena Richter en Djilo Achten.

St. Petruskerk: Noah Joubrane,
Jade Schoonenberg, Jasmijn Verhagen,
Devin van Nuland, Kaiore Pfoister en Chloë van Berlo.

Gehuwd



Chantal de Brouwer en Tommie Jansen
Wendy Kosterman en Tjeu Bakermans
Laura van Dun en Guido Nieuwlaat

Klarina Smits en Peter van der Heijden
Brenda van Beek en Michael Bloemen
Bertina Pruijboom en Maikel Netten

Overleden

† Henk Swart (95)

† Mien Smulders-van der Putten (89)
De uitvaarten in H. Hartkapel

† Cor Peters pr. (86)
De uitvaart in de St. Thomaskerk

† Maria Goossens-Loots (88)

† Ben Gregoor (87)

† Bertus van den Bosch (95)

† Christien de Brouwer-Klomp (87)
De uitvaarten in St. Petruskerk

† Wil van Eerd-Hermans (87)

† Ad Cremers (82)

† Henk Cliteur (89)

De uitvaarten in St. Antonius Abtkerk

† Columba van Dommelen-Burgers (88)

† Ans Janssen-van Oers (73)

De uitvaarten in het crematorium

Rectificatie: de uitvaart van de heer Henk van de Tillaar heeft plaatsgevonden in de St. Petruskerk en niet in de St. Antonius Abtkerk.

Voltooid leven

Afgelopen jaar is het thema over voltooid leven veel besproken. Zowel in de politiek als in de media kreeg het geregeld een plaats. Maar hoe staan wij er zelf in? Is het zo dat je zelf kunt beslissen? Is de eigen wil allesbepalend? Is het individu het hoogste goed in onze samenleving? Of leven we in een maatschappij waarin naast zelfstandigheid ook kwetsbaarheid en afhankelijkheid een plaats hebben? Zijn we als mensen niet te allen tijde op elkaar aangewezen, letterlijk van de wieg tot het graf? Dit zijn vragen die we aan elkaar mogen stellen op twee avonden die we in oktober in onze parochie zullen houden.

Woensdag 3 oktober bekijken we eerst de Kruispunt documentaire "Voltooid leven", waarna we met elkaar hierover in gesprek willen gaan. Leden van het pastoraal team zullen deze avond aanwezig zijn.

Woensdag 17 oktober zal dr. Lambert Hendriks, moraaltheoloog en rector van het grootseminarie Rolduc, een inleiding over dit thema geven, gezien vanuit kerkelijke ethiek. Na de inleiding zullen we in een gesprek met hem hierover verder kunnen praten en zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.

Beide avonden worden gehouden in het Kerktriefcentrum van de St. Petruskerk. Aanvang van de avonden 20.00 uur en vanaf 19.30 uur staan de koffie en thee voor u klaar. In verband met de beschikbare ruimte vragen wij u zich aan te melden. Dit kan telefonisch via 040 269 75 61 of door het sturen van een e-mail naar pastoraalteam@petrus-ehv.nl

Kinderwoorddienst



De afgelopen jaren zijn de kinderen in de parochie gelukkig steeds zichtbaarder geworden. Het gaat goed met de kinderwoorddienst, er worden mooie projecten

ondernomen en de kinderen voelen zich steeds meer thuis. Ze horen erbij! We willen dit nog beter tot uitdrukking laten komen door ze een mooie taak te geven tijdens de Eucharistieviering. De kinderen die na afloop van de kinderwoorddienst terugkomen in de viering, zullen in het vervolg mee de gaven aandragen voor het vieren van de Eucharistie. Van achter uit de kerk zullen ze, onder begeleiding van een van de vrijwilligers, een aantal producten bestemd voor de voedselbank mee naar voren nemen en tegelijk met de collectemandjes op het priesterkoor plaatsen. Zo worden de gaven die wij eerst van de Heer hebben mogen ontvangen, teruggebracht bij Hem. Door de kinderen mee het offer te laten aandragen, wordt een bewuste deelname van de kinderen aan de Eucharistieviering bevorderd en komt tot uitdrukking dat de gaven van de geloofsgemeenschap aan de voedselbank óók bij de offergaven horen. Elke eerste en derde zondag van de maand zal dit een mooie processie vormen door het middenpad van de St. Petruskerk!

Namens de werkgroep kinderwoorddienst parochie St. Petrus' Stoel, Mirjam van Lierop.



Op zondag 21 oktober van 14.30 uur tot 17.30 uur is in het Muziekgebouw Eindhoven een groot muzieken zangspektakel. Met groot koor en orkest wordt de 85^e verjaardag van Huub Oosterhuis gevierd. Entree: € 27,50 excl. reserveringskosten incl. pauzedrankje. Kaarten te bestellen via de site van het Muziekgebouw of telefonisch 040-2442020. Voor meer info zie de website van het Muziekgebouw: www.muziekgebouweindhoven.nl

Diaconie: onze zending

In mijn vorige column kregen wij inzicht in hoe de vroege Kerk haar dienende taak vorm gaf. St. Paulus leerde dat wij vanuit het gratis ontvangen geloof en de verbondenheid die daaruit voortvloeit, allen behoren tot het ene Lichaam van Christus. Onze diaconie is dus allereerst een kwestie van geloof, niet van filantropie. Dit inzicht is nog steeds de basis van elke solidariteit tussen Kerken over de grenzen van de eigen gemeenschap heen: een gemeenschap is pas een christelijke gemeenschap als ze zich verbonden weet met alle andere. Want de Kerk is geroepen zo authentiek en onverdeeld mogelijk Gods volk te zijn. De Kerk is ten diepste een gemeenschap, die door haar hartstocht voor God in beweging komt. Van daaruit moeten wij de dienstbaarheid van onze Kerk begrijpen. En omdat ze 'Lichaam' is, is ze in staat om te dienen: met ogen, oren, handen en voeten.

Bij Kerkelijke dienstbaarheid denken we al gauw aan instituties en religieuze instellingen. Maar deze zijn niet voldoende om de zending tot dienstbaarheid ten volle waar te maken.

Een dienstbare Kerk veronderstelt namelijk ook dienstbare christenen. Iedere christen zal in het leven plaats moeten maken voor dienstbaar engagement. De Kerk had weliswaar een sterk, sociaal dienstbetoon, veelal in handen van religieuzen. Maar door de idee "De zusters, paters, fraters doen het wel", is in het verleden misschien onvoldoende nagedacht over de dieper liggende vraag: welke zending hebben wij van Christus ontvangen? Dit is een vraag naar onze fundamentele doelstellingen. Alleen zo kunnen we onze kerntaak onderscheiden. En die opdrachtverklaring is geen eigen uitvinding: we ontvangen onze zending tot dienstbaarheid namelijk van God.

Johan Goris, pastoor

Rozenkransmaand



Vanouds is de oktobermaand gewijd aan Maria en het bidden van de rozenkrans.

In de kapel van Maria, Koningin van de Vrede aan de Fakkellaan, wordt iedere maandagavond om 19.00 uur het rozenhoedje gebeden, dus wilt u in deze speciale rozenkransmaand meebidden dan bent u van harte welkom. Tot slot wijzen wij u er nog graag op dat de kapel aan de Fakkellaan en de Mariakapel in de St. Petruskerk overdag altijd open zijn voor het branden van een kaarsje en voor een gebed.

Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op:

IBANnummer: NL11 RABO 0158 2051 11

t.n.v parochie St. Petrus' Stoel te Eindhoven

Mooie replica Maria ter Dommele

Ruim anderhalf jaar geleden werd, samen met de Vrienden van St. Petrus en Stichting Sancta Maria, het idee opgevat om van het beeld van "Maria ter Dommele", dat in de St. Petruskerk staat, een kleine replica te maken. Alle moderne technieken (meerdere 3D-scans) ten spijt, bleek deze missie eenvoudiger gezegd dan gedaan.

Eén van de eerste resultaten was al langer zichtbaar in de vitrine van de Vrienden van Sint Petrus achter in de kerk. En regelmatig bereikte ons de vraag: "Waar kan ik zo'n beeldje kopen?".

Ondanks de voorspoedige start, bleek het echter zeer moeilijk om een geschikte partner te vinden die de beelden, in goede kwaliteit en in kleur, tegen een betaalbare prijs kon produceren. Via een tip van één van onze contacten, zijn we zo uiteindelijk bij een firma helemaal in Bosnië uitgekomen. Deze firma kon de mal, het beeld en het schilderen met de hand voor een acceptabel bedrag realiseren.

Het beeldje is vanaf heden te zien en te koop voor € 29,50 bij de pastorie op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van 9.30 tot 12.00 uur. Op de website www.vriendensintpetrus.nl staat ook een afbeelding.

Een parochiaan die het beeldje kocht, heeft er al een mooi en inspirerend gedicht over geschreven:



*Maria U staat niet te midden van pracht
of van licht dat glanst in donkere nacht,*

*nee, U staat hier op deze eenvoudige plek
'n grens tussen tuinen, een oud houten hek,*

*Uw kapel is gemaakt van sloop timmerhout
zo klein, eenvoudig, waar ook U zo van houdt.*

*Als ik voorbij kom een aantal keren per dag
word ik blij als ik U steeds begroeten mag.*

*Zo klein, en stil klinkt mijn wees gegroet
ik voel mij gelukkig, het leven is goed.*

*Zo geeft U mij dagelijks dat hemels gevoel
op mijn weg met Jezus, mijn levensdoel.*

Voor spoedeisende zaken

- zoals ziekenzalving en overlijden –

belt u: 06 24 50 79 21.

In alle andere gevallen: 040 269 75 61

In gesprek met...

Vandaag zit ik met Annie van de Bos aan tafel en voor u nu gaat vragen: "Annie van de Bos, wie is dat?", zeg ik maar: "Annie van de pastorie"! Annie is de vrouw achter de schermen van de pastorie, de trouwe werkster op de achtergrond, voor bewoners en medewerkers van onschatbare waarde.



Het Pronte Vrouwke
in Eersel

Het eerste wat tijdens het gesprek opvalt is de bescheidenheid waarmee Annie haar verhaal doet over haar werk en over haar leven vanaf haar vroegste jeugd. Zij is in Eersel geboren en tot op de dag van vandaag in dit schilderachtige dorp blijven wonen. Als meisje is zij met haar ouders in het huis van

opa gaan wonen omdat oma op jonge leeftijd overleed en opa niet alleen kon blijven. Haar hele jeugd heeft ze in datzelfde huis gewoond tot ze 'op zichzelf' is gaan wonen.

Behalve dat Annie Eersel 'ontrouw' is geweest door in andere dorpen te gaan werken, ontmoette ze op 'n mooie dag Tiny, een niet-Eerselse maar Woenselse jongen, met wie ze later ook getrouwd is. Dat werk, na haar MAVO, in die omliggende dorpen was voornamelijk van administratieve aard, een richting die haar heel goed lag. Ook bewaart ze mooie herinneringen aan de periode waarin ze op de bibliotheek van Reusel werkte.

Dat bibliotheekwerk ging haar zo goed af, dat ze steeds meer verantwoordelijkheden op haar bordje kreeg. Toen ze op 'n gegeven moment merkte dat er 'misbruik' van haar inzet werd gemaakt, is ze daar mee gestopt. Ingeseind door een goede bekende is ze vervolgens in Eindhoven terechtgekomen: op 1 oktober is het 25 jaar geleden dat Annie zich hier op de pastorie meldde voor een 'sollicitatiegesprek' met de toenmalige bewoners van de pastorie. Al die 25 jaren heeft ze met heel veel plezier en toewijding haar werk hier gedaan, zowel bij de paters als bij hun opvolgers.

Annie is natuurlijk nogal eens te vinden in de pastoriekeuken maar ze kan ook 'in de keuken van de pastorie kijken'....!! Echter, steeds onder het motto: 'Altijd weten wat je zegt maar niét altijd zeggen wat je weet...!' Annie, van harte proficiat!

Huub van Houtert

Colofon

P'S nieuws is een uitgave van de parochie Sint Petrus' Stoel

Het redactieadres is:

Pastorie St. Petrus, Kloosterdreef 31
5623 DB Eindhoven, tel: 040 269 75 61
emailadres: redactie@petrus-ehv.nl

Redactieleden: Tini Gilsing, Huub van Houtert, Anne Jansen en Peggie van de Molengraaf.

Volgende kopijdatum: zondag 7 oktober 2018

Vieringen in onze parochie

Met ingang van juli 2018

Zaterdag	17.00 uur	Antoniushuis Acht
	19.00 uur	Kapel van het Heilig Hart
Zondag	09.30 uur	St. Antonius Abtkerk
	10.00 uur	St. Petruskerk
	11.00 uur	St. Thomaskerk
Maandag	09.00 uur	Kapel van het Heilig Hart
Dinsdag	19.00 uur	Kapel van het Heilig Hart
Woensdag	09.00 uur	Kapel van het Heilig Hart (getijdengebed)
	19.00 uur	Kapel van het Heilig Hart
Donderdag	09.00 uur	Kapel van het Heilig Hart
Vrijdag	09.00 uur	Kapel van het Heilig Hart
Elke 1 ^e vrijdag van de maand	10.00 uur	St. Thomaskerk

Vanaf september wordt de aanbidding van de eerste maand van de maand verplaatst naar de eerste donderdagochtend van de maand. Het tijdstip blijft hetzelfde: rond 9.30 uur, na de ochtendviering van 9.00 uur.

Informatieavond huisbezoeken



Vanuit de Franciscusgroep worden huisbezoeken gebracht aan parochianen die aangegeven hebben behoefte te hebben om bezoek te ontvangen van medeparochianen. Deze gesprekken hebben een diaconaal karakter en vragen dan ook om een bepaalde vaardigheid van degenen die deze huisbezoeken afleggen.

Mede naar aanleiding van de preken die broeder Bert Tilmans, Franciscaan en lid van de Franciscusgroep, aan het begin van de zomer in onze kerken heeft gehouden, hebben zich parochianen als vrijwilliger aangemeld voor het afleggen van huisbezoeken.

Op maandagavond 22 oktober a.s. om 20.00 uur zal er in KTC St. Petrus onder leiding van pastoor Goris informatie worden gegeven en uitgewisseld omtrent het afleggen van huisbezoeken, onder het motto "drempels en valkuilen".

Naast de leden van de Franciscusgroep en degenen die zich als vrijwilliger hebben gemeld, is ook iedereen op deze avond uitgenodigd die al op eigen initiatief huisbezoeken aflegt. Aanmelden bij: ellenklute@upcmail.nl.