



7^e jaargang – nummer 8 – oktober 2018

Alpha en Omega

Alpha en Omega, de tijd van het jaar geeft het al ongeveer aan. De dagen worden korter, de nachten worden langer. We lijken langzaam naar een einde te gaan: het einde van het jaar. De seizoenen laten het zien. Ook het kerkelijk jaar loopt langzaam ten einde. Maar in

de Kerk, en trouwens ook in de natuur, is dat niet een écht einde, iets wat ze beide gemeen hebben. Vandaar Alpha en Omega. De Alpha is de eerste letter van het Griekse alfabet en de Omega is de laatste. Beide gaan ze dus over een begin en een einde en beide hebben ze iets wonderlijks in zich. Een begin (Alpha) is namelijk nooit een op zichzelf staand begin maar een begin vanuit iets wat daarvoor al was, een nieuw begin zou je dus kunnen zeggen. Een einde (Omega) is nooit een écht einde van alles maar veeleer een einde van, bijvoorbeeld, dit leven. Het stelt tegelijkertijd een nieuw leven in het vooruitzicht. We zien dat onder meer als we naar de sacramenten kijken. Zo laat de doop het oude leven achter zich, spoelt als het



ware het oude leven van de dopeling af en schept ruimte voor een nieuw begin. De dood aan het einde van een leven sluit het leven hier op aarde af maar geeft tegelijkertijd een nieuw begin: het hiernamaals. Het is bepaald geen toeval dat de woorden Alpha en Omega (begin en

einde) gebruikt worden voor God! Hij is immers óns begin en óns einde en tegelijkertijd geeft Hij ons altijd de mogelijkheid om opnieuw te beginnen met ons leven. Bijvoorbeeld door als volwassene via de doop in een christelijk leven te stappen of door, aan het einde van ons leven, de dood voorbij, aan een nieuw leven te beginnen. Het seizoen lijkt ten einde te zijn: de bladeren beginnen te vallen en de bomen worden dus langzaam maar zeker kaal. Maar, daaronder ontspruit alweer de nieuwe lente...! Nog sterker, nog heviger moge het zijn met ons verlangen naar God: onze Alpha en Omega.

Een nieuw begin, iedere keer weer.

Henry Vermeulen, diaken

Statiegeld



Wie in de St. Petruskerk rondkijkt kan het merken: de restauratie van de kruisweg is begonnen. De eerste twee staties zijn ondertussen schoongemaakt en gerestaureerd terug in de kerk en iedereen is unaniem: wat een verschil! Van onder een dikke laag vuil (stof, aanslag van kaarsen, wierook en stookolie) is een enorme kleurenpracht tevoorschijn gekomen.

Het streven is om alle staties tegen Pasen 2019 gerestaureerd te hebben: daar maken de Vrienden van Sint Petrus zich hard voor.

Na een eerste oproep voor sponsors is er tot nu toe (oktober) een bedrag bijeen gebracht van € 9.540,- Per statie kost de restauratie € 1.137,40 Een simpel rekensommetje leert dan dat we op dit moment zo'n 8,3 staties van de in totaal 14 staties kunnen restaureren. We zitten dus mooi over de helft, maar we zijn er nog niet: we hebben nog € 6.383,60 nodig om het project tot een goed einde te brengen. Daarom de oproep om ook uw steentje bij te dragen. Ook als u een halve of een kwart statie wilt adopteren is uw "statiegeld" natuurlijk meer dan welkom.

Overmaken kan op: NL76 RABO 0158 2863 91 t.n.v. Vrienden van Sint Petrus (ANBI-status).

De Vrienden van Sint Petrus

Kerstconcert

Het is pas over twee maanden Kerstmis, maar toch willen we u alvast wijzen op het jaarlijkse kerstconcert. Dit sfeervolle concert is op zaterdagavond 22 december in onze St. Petruskerk.

Mis het niet en noteer dit mooie evenement in uw agenda.

In het volgende parochieblad leest u hier meer over.

Gedoopt



Tess Nieuwenhuizen, Jelana van Veen en Liva Schellekens in de St. Antonius Abtkerk.

Victor de Nobrega Tanasa in de St.

Petruskerk.

Tychairo Martina in de St Thomaskerk.

Overleden

† Truus van der Slik-van Helden (88)

† Willy Hermens (89)

† Chau Tang-Mo (97)

De uitvaarten in St. Petruskerk

† Ton Smulders (82)

De uitvaart in St. Antonius Abtkerk

† Mimi Pierik (88)

† Jac Jansen (79)

De uitvaarten in het crematorium

Volgende Taizé-viering

Donderdag 29 november om 19.00 uur Kapel van het H. Hart.

Verkoop MOV foto - kerstkaarten



Ze zijn er weer, de mooie kerstkaarten voor het goede doel. Hieronder staan de plaatsen en tijden van de verkoop.

St. Petruskerk: 25 november en 2 december

St. Thomaskerk: 4 en 11 november en 2 december

St. Antonius Abtkerk: 18 en 25 november

Nieuwe collectie met envelop: 7 stuks voor € 5.-

Beer

Op zondag 9 september werden we in Acht verrast door het 'bezoek' van een pandabeer.

Het was wel even raar deze voor de deur van de kerk te zien staan. Tijdens de viering is hij toch maar voor de deur blijven zitten



Hij kwam bij de basisschool vandaan. Gelukkig was hij snel weer op zijn vaste stek terug.

Marijke Leurs, koster/lector

Diaconie: dienstbaarheid in onze tijd

Het is voor de Kerk in de huidige tijd moeilijk om haar dienstwerk te bepalen, omdat verwijzingen naar God in het openbaar nauwelijks nog worden herkend.

Bovendien leven we in een overgangssituatie van een grote volkskerk en 'vanzelfsprekend christendom' naar een steeds kleiner wordende Kerk. Dat kan ons klem zetten tussen traditie en de huidige situatie. Daarom is het belangrijk om te weten wat onze zending is: wij zijn dienaren van God, van het Evangelie. Het gaat dus om een integrale evangelische levenswijze. De zending van de Kerk is dan ook doorheen de eeuwen onveranderd: Christus' dienstbetoon voortzetten. Altijd zal de Kerk trachten Gods plan met de schepping te vertalen naar het publieke domein. Dat betekent de kleur van onze geloofsovertuiging bekennen en de daaruit voortkomende ethische beginselen. Onze identiteit mogen wij niet verdoezelen. Ondanks de erkenning dat ook anderen goede maatschappelijke diensten kunnen bewijzen, mag de Kerk haar eigen dienstwerk niet delegeren aan anderen die niet tot de levende Kerk behoren: dit zou ontrouw betekenen aan onze eigen zending en het afschuiven van onze specifieke verantwoordelijkheid op anderen. Wel moeten wij met respect samenwerken.

Door de individualiseringstendens in onze maatschappij, waardoor het geloof al te privé kan worden, kunnen wij het zicht op de noden in de samenleving verliezen.

Maar een in zichzelf opgesloten Kerk en geloof als 'privéaangelegenheid' staat loodrecht op het werk van Christus, die zijn volgelingen niet heeft afgezonderd, maar voor hun dienst juist heeft uitgezonden in de wereld.

Trouw zijn aan onze wortels, en onze dienst aan de mens verrichten vanuit het christelijk geloof, gedragen door de hoop en het teken van Gods liefde, is dus onze verantwoordelijkheid als Kerk in deze wereld.

Johan Goris, pastoor

Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op:

IBANnummer: NL11 RABO 0158 2051 11

t.n.v parochie St. Petrus' Stoel te Eindhoven

Colofon

P'S nieuws is een uitgave van de parochie Sint Petrus' Stoel

Het redactieadres is:

Pastorie St. Petrus, Kloosterdreef 31
5623 DB Eindhoven, tel: 040 269 75 61
emailadres: redactie@petrus-ehv.nl

Redactieleden: Tini Gilsing, Huub van Houtert, Anne Jansen en Peggie van de Molengraaf.

Volgende kopijdatum: zondag 4 november 2018

Allerheiligen

De Kerk viert op 1 november het feest van Allerheiligen. Met "alle heiligen" worden al die overledenen bedoeld die op aarde de goede strijd gestreden hebben en dus - naar de vaste overtuiging van de geloofsgemeenschap - bij God in de hemel zijn opgenomen.

Het betreft hier juist die heiligen die door het jaar geen eigen feestdag hebben, bijvoorbeeld omdat hun heiligheid alleen bij God bekend was en niet bij de mensen. We zullen deze schare die niemand tellen kan, herdenken op **1 november** om 19.00 uur in de St. Petruskerk.

De ochtendviering in de kapel komt deze morgen te vervallen.



Allerzielen

De traditie van Allerzielen bestaat al erg lang in onze kerk, het extra verzorgen van de graven en het bezoeken van de grafzegeningen op de verschillende kerkhoven in onze parochie zijn al vele jaren een goede gewoonte. Sinds een aantal jaren wordt hier een nieuwe traditie aan toegevoegd, het bezoeken van de kerkhoven in het donker, met een door ons aangeboden lichtritueel.

Daarom zullen de kerkhoven van de Petrusparochie aan de Kloosterdreef, de Boschdijk, de Smetsakker en de IJsselstraat op Acht, op **2 november** aanstaande in de avond tot 21.00 uur geopend zijn en zullen fakkels en lampen de hoofpaden verlichten.

Aansluitend aan de avondvieringen van 19.00 uur in de St. Petruskerk en de St. Antonius Abtkerk zullen u kaarsjes uitgereikt worden, die we in processie samen naar de graven op de aangrenzende kerkhoven gaan brengen.

Op de begraafplaatsen aan de Boschdijk en aan de Smetsakker gaan er geen vieringen aan vooraf, maar kunt u toch ook een kaarsje ontvangen. In alle gevallen zullen de kaarsjes ontstoken zijn met een vlammetje, diezelfde avond genomen van de paaskaars in de Allerzielenviering in een van de kerken.

U mag het kaarsje brandend achterlaten op het graf of bij de urnenplaats van uw geliefde overledene. Indien uw geliefde elders begraven of gecremeerd is, bij de algemene herdenkingsplaats.

Tevens worden er 's middags om 15.00 uur gebedsdiensten met individuele grafzegening gehouden op de kerkhoven aan de Kloosterdreef, de Boschdijk en de Smetsakker. Aansluitend bent u uitgenodigd voor een kopje koffie of thee om samen even na te praten.

Tijden van de bijeenkomsten op 2 november

15.00 uur gebedsviering en individuele zegening van de graven op de begraafplaatsen Smetsakker, Kloosterdreef en Boschdijk. Met aansluitend een kopje koffie of thee.

19.00 uur Allerzielenvieringen in de Petruskerk, de St. Antonius Abt kerk en de Thomaskerk.

20.00-21.00 uur Avondopenstelling van de begraafplaatsen Smetsakker, Kloosterdreef, Boschdijk en IJsselstraat (Acht), met lichtritueel.

Bij extreem slecht weer wordt de avondopenstelling geannuleerd. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Allerzielen



*Wanneer het herfst is,
het blad verdort
en uitgebloeid
uit de takken valt, -
wanneer het herfst is
en alle rek en groei
uit de natuur verdwijnt, -
dan rust het zaad
stil onzichtbaar
in de schoot van de aarde.*

*Wanneer het herfst is,
het groen verkleurt
en losgeraakt
verwaait naar nergens, -
wanneer het herfst is
en het leven toegedekt
te wachten ligt
op de nieuwe morgen, -
dan vraagt een mens
naar wie hij is,
wie zijn doden
zijn geworden.*

*Wanneer het herfst is,
het kille duister
aan den lijve ervaren
en sterven en vergaan
onomstotelijk allerwegen, -
dan vieren mensen
zo goed als zij kunnen
het feest van allen samen
in leven en dood
bij God geborgen.*

Jan Ubbink

In gesprek met...



Onlangs heb ik een gesprek mogen voeren met een, grammaticaal gezien, onzijdig persoon: het orgel in de St. Petruskerk. Gaandeweg het gesprek blijkt dit orgel erg welbespraakt, ijdel en eerlijk te zijn. Zonder enige gêne durft het bijvoorbeeld van zichzelf te zeggen dat het al hoogbejaard is: 1896 is het geboortejaar.

“Ik ben een telg (met opusnummer 0780) van de bekende en uitgebreide orgelbouwersfamilie E.F. Walcker uit Ludwigsburg, Duitsland”, zo vertelt het me, “en naar het schijnt staat er op twee locaties in Nederland een familielid: een in Doesburg, Gelderland en een in Wildervank, Groningen.” Het orgel heeft een buitengewoon innige relatie met de verschillende organisten, die het op hun beurt een hele eer vinden om het te mogen bespelen.

“Eigenlijk”, zo zegt een van de organisten, “komt het orgel al tot leven op het moment dat je boven aankomt en het aanzet.” Met de 1848 pijpen en 29 registers kan het niet anders of het orgel heeft een enorm stemgeluid en stembereik zodat het met het grootste gemak kan wedijveren met een compleet orkest. Natuurlijk werkt het graag samen met andere muziekinstrumenten, het liefst met trompetten en dwarsfluiten. Het orgel vindt zichzelf heel volgzaam: het schikt zich helemaal naar de organist die het bespeelt: naar diens stemming, voorkeuren, handigheden.

De vaste organist van het familielid in Doesburg is, op uitnodiging, het orgel een keer komen bespelen, liever gezegd komen uitdagen: hij heeft toen werkelijk alle registers uit de kast getrokken, met groot succes. Heel gelukkig zegt het orgel te zijn met het feit dat de gezondheid uitstekend bewaakt wordt door de orgelstemmer, hierbij gesteund door de Stichting Orgelbehoud. Natuurlijk heeft deze man niet voor alle gezondheidsproblemen een pasklare oplossing.

Zo heeft het orgel een bloedhekel aan warmte en aan droogte, zeker aan de combinatie ervan, waardoor het kan gebeuren (erger nog, het is al gebeurd...) dat er scheurtjes in houten ledematen ontstaan. Het orgel vertelt zich het gezondste te voelen bij een temperatuur tussen de 18 en 25 graden. “Met alle huidige goede zorgen kan ik nog heel lang mee!”, zo vindt het orgel zelf! Laten we dat hopen!

Huub van Houtert

Vieringen in onze parochie

Met ingang van juli 2018

Zaterdag	17.00 uur	Antoniushuis Acht
	19.00 uur	Kapel van het Heilig Hart
Zondag	09.30 uur	St. Antonius Abtkerk
	10.00 uur	St. Petruskerk
	11.00 uur	St. Thomaskerk
Maandag	09.00 uur	Kapel van het Heilig Hart
Dinsdag	19.00 uur	Kapel van het Heilig Hart
Woensdag	09.00 uur	Kapel van het Heilig Hart (getijdengebed)
	19.00 uur	Kapel van het Heilig Hart
Donderdag	09.00 uur	Kapel van het Heilig Hart
Vrijdag	09.00 uur	Kapel van het Heilig Hart
Elke 1 ^e vrijdag van de maand	10.00 uur	St. Thomaskerk

Vanaf september wordt de aanbidding van de eerste maand van de maand verplaatst naar de eerste donderdagochtend van de maand. Het tijdstip blijft hetzelfde: rond 9.30 uur, na de ochtendviering van 9.00 uur.

Adventsactie en meditaties

Al enige jaren worden er meditaties in de Vasten- en Adventsperiode verzorgd, ter voorbereiding op Pasen en Kerst. Voor de Adventsperiode dit jaar is het Straatpastoraat gevraagd deze te verzorgen. Natuurlijk doen we dat graag en zal er dagelijks een mediatieve gedachte aangeleverd worden, die u via de mail thuis krijgt. Het zullen gedachten, gebeden of een wens op weg naar het kerstfeest zijn van de dak- en thuislozen en van de vrouwen en mannen die werken in de inloophuizen of op straat. U kunt zich bij het pastoraal team aanmelden voor ontvangst van deze meditaties.

Dit kan door het sturen van een e-mail naar: pastoraalteam@petrus-ehv.nl

Ook zal de opbrengst van de Adventsactie dit jaar bestemd zijn voor het werk van het Straatpastoraat. Voor meer informatie over het Straatpastoraat kunt u de website:

www.straatpastoraateindhoven.nl raadplegen.
Rob Kosterman straatpastor (06 441 353 27)

Voor spoedeisende zaken

- zoals ziekenzalving en overlijden – belt u: 06 24 50 79 21.

In alle andere gevallen: 040 269 75 61