



7<sup>e</sup> jaargang – nummer 6 – augustus 2018

## Uitnodigende kerk



In het weekend van 15 en 16 september wordt er weer een landelijke 'Kerkproeverij' gehouden. Kerkgangers worden uitgenodigd om iemand mee te nemen naar hun kerk. Het kan een zus zijn, een buurvrouw, een collega of misschien wel je beste vriend of vriendin. Misschien denkt u: dat is wel lastig? Maar denkt u dan eens na over de volgende vraag: Waarom zou ik dat wat zo waardevol voor mij is alleen voor mezelf houden?

U die op zondag in de kerk komt, die daar rust, bezinning, verbondenheid vindt. Die luistert naar Bij-

belverhalen en de preek van de pasto(o)r. Die samen met anderen de Eucharistie viert. U komt op zondag naar de kerk omdat het waardevol voor u is. Omdat u inspiratie zoekt voor het leven van alledag, rust in de zo hectische wereld, verbondenheid ervaart met Christus en de mensen die ook op zondag komen vieren.

Waarom zou u niet ook anderen dit laten ervaren? Wellicht zijn er mensen in uw omgeving die nog nooit een voet over de drempel van de kerk gezet hebben, omdat ze niet weten hoe het allemaal werkt of omdat ze zich dan bekeken zouden voelen of omdat ze er niemand kennen. Hoe mooi zou het zijn als u deze mens letterlijk en figuurlijk over deze drempel kunt helpen. Door te vertellen wat u bezielt, maar ook door samen naar de kerk te gaan.

Wie neemt u mee?

*Marjelein Verhoeven, pastoraal werker*

## Bij het overlijden van pastor Cor Peters

*Op vrijdag 3 augustus overleed de oud-pastoor van de Paulusparochie en oud-deken van Eindhoven.*

We rouwen om zijn heengaan, maar zijn evenzeer verheugd dat we hem gekend en meegemaakt hebben.

Cor droeg onze groep een warm hart toe. We hebben elkaar een groot aantal jaren gekend en steeds heeft hij ons gesteund in materiële en in immateriële zin. Cor zou niet gewild hebben om hierover meer op te schrijven.

Cor had, als ik dat mag zeggen, een groot, vooral een breed geloof; een geloof dat om zijn eenvoud tot navolging uitnodigde..

Enkele jaren geleden. Het was onze jaarlijkse MOV dag. We hadden onze partner in Kenia, Mr. Abdullahi Shandey, uitgenodigd om naar Eindhoven te komen. Hij wilde met mij naar de speciale MOV Eucharistieviering. Hij is moslim en dus wendde ik me tot de voorganger, pastor Cor Peters, om te vragen wat ik tijdens de Communie met die man aan moest. Zijn antwoord was kort, vooral duidelijk: "De Heer nodigt iedereen uit om tot Hem te komen".

Nu heeft de Heer hem uitgenodigd om tot Hem te komen.

Moge hij rijkelijk beloond worden voor wie en wat hij was.

*Paul Croonenberg (namens de MOV Groep)*



### Colofon

P'S nieuws is een uitgave van de parochie Sint Petrus' Stoel

#### Het redactieadres is:

Pastorie St. Petrus, Kloosterdreef 31  
5623 DB Eindhoven, tel: 040 269 75 61  
emailadres: [redactie@petrus-ehv.nl](mailto:redactie@petrus-ehv.nl)

**Redactieleden:** Tini Gilsing, Huub van Houtert, Anne Jansen en Peggie van de Molengraaf.

**Volgende kopijdatum:** zondag 2 september 2018

## Overleden

† Toos Konings - Boogers (88)  
† Bertus van der Gun (85)  
† Leny Neijland - van den Hurk (87)  
*uitvaarten in H. Hartkapel*

† Edith Klaiber - Emanuels (86)  
*uitvaart in de St. Thomaskerk*

† Angela van Huijkelom - Waarma (49)  
† Truus van Bragt - van Brunschot (83)  
† Annie Bazelmans - van de Sande (91)  
† Paula van der Voort - Korting (92)  
† Ria Schellekens - Huizinga (77)  
*uitvaarten in St. Petruskerk*

† Henk van de Tillaar (86)  
† Ria Zeegers - Dohmen (87)  
*uitvaarten in St. Antonius Abtkerk*

## Volgende Taizé-viering:



Donderdag 27 september  
19.00 uur Kapel v. h. H.Hart

## De alpha-cursus komt er weer aan!

**Kennismaken met  
het christelijk geloof**

Alpha

De informatieavond van de Alphacursus is op dinsdag 11 september en begint om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom voor een vrijblijvende introductie op de alpha-cursus en een gezellig drankje na afloop. Naast uitleg over de inhoud en de opzet van de cursus zullen enkele cursisten, die eerder de alphacursus hebben gevolgd, vertellen hoe ze dit beleefd hebben.

De cursus start op dinsdag 18 september, en zal vervolgens wekelijks plaatsvinden tot begin december in het Schootskwartier, Schootsestraat 47, 5616 RB Eindhoven.

Elke cursusavond begint om 19.00 uur met een warme maaltijd en loopt door tot 21.30 uur.

Voor meer informatie: neem contact op met Arend en Tine Kastelein (06 83 90 14 35)

### Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op:

IBANnummer: NL11 RABO 0158 2051 11

t.n.v parochie St. Petrus' Stoel te Eindhoven

## Dank u wel Vrijwilligers!



Alle vrijwilligers nodigen wij uit op zondag 2 september aanstaande in de tuin van de pastorie bij de St. Petruskerk, als dank voor hun enthousiaste werkzaamheden van het afgelopen jaar! U bent welkom met of zonder uw partner en/of jonge kinderen.

Vanaf 14.00 uur staat de koffie/thee voor u klaar. Ook dit jaar zijn we op zoek naar een aantal vrijwilligers die graag bakken.

Is één van uw specialiteiten het bakken van een lekkere appeltaart, chocoladecake of iets anders, meldt u zich dan even aan op onderstaand mailadres.



We sluiten de dag om 16.00 uur af met een vesperviering in de St. Petruskerk!

In verband met de boodschappen zouden wij het fijn vinden als u zich aanmeldt voor deze middag en wij ontvangen ook graag een mailtje van diegenen die iets gaan bakken.

Stuur een e-mail naar [pastoraalteam@petrus-ehv.nl](mailto:pastoraalteam@petrus-ehv.nl)  
Bellen mag ook op maandag- woensdag- of vrijdagmorgen naar tel. 269 75 62.

Graag tot 2 september!

*Met vriendelijke groet, namens het bestuur en pastoraal team, de Stuurgroep Vrijwilligerszorg*

## Open monumentenweekend



Tijdens het Open Monumentenweekend op zaterdag 8 september bent u van 10.00 tot 17.00 uur welkom in de St. Petruskerk.

Loop mee met een enthousiaste gids en bewonder het interieur van de kerk, of doe het helemaal zelf aan de hand van een doe-het-zelfrondleiding, of speciaal voor de kinderen aan de hand van een speurtocht.

Speciale aandacht hebben we dit jaar voor het mooi gerenoveerde orgel.

De organisten zijn aanwezig om u meer te vertellen over dit prachtige instrument.

Voor hen die niet naar boven kunnen is er een kleine tentoonstelling beneden in de kerk ingericht. Bezoek aan het orgel kan alleen als u zeer goed ter been bent!

## Diaconie: de vroege Kerk

*In enkele columns gaan wij ons verdiepen in de christelijke diaconie, ofwel de dienstbaarheid die God van ons vraagt.*

Het initiatief voor christelijk dienstwerk ligt namelijk niet bij onszelf. Het is Gods initiatief: Hij roept ons op te delen in Zijn zorg voor schepping en wereld. Diaconie is dus deelnemen aan Gods zorg en dit bepaalt hoe Christenen diaconaal moeten zijn. Diaconie begint met luisteren hoe God zich altijd al heeft laten kennen als een dienstbare God, met als hoogtepunt het zenden van Zijn Zoon naar ons.



De Kerk beschouwt verkondiging als haar eerste dienst, namelijk mensen de kans geven Christus te leren kennen en zich bij zijn gemeenschap aan te sluiten. Daarom stelden de apostelen voor de noodzakelijke ondersteuning van weduwen nieuwe medewerkers aan, juist omdat het "onverantwoord is het Woord Gods te verwaarlozen" (Handelingen 6, 2).

Diaconie stond toen dus al niet los van de verkondiging en mag ook nu niet in haar schaduw blijven. Verkondiging is al een dienst, diaconie aan mensen die op zoek zijn naar 'leven' in de ruimste zin van het woord.

We lezen in de Bijbel hoezeer de verkondiging doordrong in het dagelijks leven: "Er was niemand onder hen die gebrek leed, want allen die grond of huizen bezaten verkochten hun bezit en legden de opbrengst aan de voeten van de apostelen" (Handelingen 4, 34-35).

De eerste christenen droegen elkaar dus spiritueel, maar ook materieel en probeerden geestelijke of lichamelijke armoede uit te bannen. De jonge Kerk was gastvrij voor haar verkondigers en men kwam ook in particuliere huizen samen.

Als model van een vrijwilligerskerk die zichzelf ten laste neemt kan die jonge Kerk ons heel veel leren! Volgende keren meer over die lessen voor een dienstbare Kerk.

*Johan Goris, pastoor*

### Voor spoedeisende zaken

- zoals ziekenzalving en overlijden –  
belt u: 06 24 50 79 21.

In alle andere gevallen: 040 269 75 61

## Geef die kamer een naam!

Dat was enige tijd geleden een oproep aan de kinderen en anderen om mee te denken over hoe we onze kamer zouden kunnen noemen.

"Het hok" vonden we niet zo gezellig klinken en "de kamer waar we met de kinderen zitten" is natuurlijk veel te lang. Het moest een naam zijn die de kinderen iets zegt, of van een persoon of heilige die ze kennen.

Tijdens het tuinfeest waarmee we op 1 juli de vakantie hebben ingeluid, heeft pastoor Goris zijn keuze bekend gemaakt en het is geworden:

### **Sint Nicolaas.**



Dus in het vervolg zullen we de kamer, die overigens niet alleen door de kinderen gebruikt wordt, de Nicolaaskamer noemen. Binnenkort zal er een mooi naambord gemaakt worden in de stijl van de schilderijen die de muren al een paar jaar opvrolijken.

We houden u op de hoogte!

We beginnen weer met de kinderwoorddienst op 2 september.

## Taxatiemiddag 15 september

Voor het vierde jaar op rij wordt u uitgenodigd om spullen, waarvan u graag wilt weten waar ze vandaan komen of wat de waarde is, mee te brengen naar de St. Petruskerk.



Hier zullen de bekende experts van het TV-programma "Tussen Kunst en Kitsch" vaststellen of de emotionele waarde groter is dan de daadwerkelijke waarde.

De kaartverkoop is van start gegaan! U kunt uw kaarten bestellen op de website [www.vriendensintpetrus.nl](http://www.vriendensintpetrus.nl) of kopen bij de pastorie van de St. Petruskerk op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur.



## Voedselbank: product van de maand



Helaas moeten nog steeds al te veel gezinnen een beroep doen op de voedselbank.

Maar, eveneens helaas, maken de toeleveranciers hun producten steeds effectiever waardoor aan de voedselbank minder wordt geleverd.

De inhoud van de pakketten wordt daardoor schraler.

Gelukkig zijn er heel veel sympathisanten die via onze kerken maandelijks de voedselinzameling ondersteunen. Fantastisch en veel dank daarvoor! Voor september is als 'product van de maand' gekozen voor koffie en thee.

Echter, alles wat langer houdbaar is blijft welkom.

Voor meer informatie zie website:

[www.voedselbankeindhoven.nl](http://www.voedselbankeindhoven.nl)

## Op bezoek in het "belofde land"

Zoals u ongetwijfeld uit ons vorige bericht begrepen hebt, gaan we 9 oktober naar België. Het mooie plaatsje Lier is de bestemming van onze spiritualiteitsreis.



We brengen een bezoek aan de H. Gummarus, na een korte rondleiding in de kerk, mogen we genieten van een lekkere lunch en is er vrije tijd om de grote markt met zijn mooie gebouwen eromheen te bekijken. We sluiten de dag af met een vesperdienst in de St. Pieterkapel.

De folders en inschrijfformulieren liggen achterin de kerken. Wacht niet te lang met inschrijven want vol is vol!

## Kerktrekcentra

St. Antonius Abt  
IJsselstraat 4            5626 BL            262 17 41

St. Thomas  
Thomaslaan 43            5631 GK            243 15 09

St. Petrus  
Kloosterdreef 31            5623 DB            269 75 61

U kunt er terecht voor doopbewijzen, opgeven van intenties bij vieringen en voor veel informatie.

## Vieringen in onze parochie

*Met ingang van juli 2018*

Zaterdag	17.00 uur	Antoniushuis Acht
	19.00 uur	Kapel van het Heilig Hart
Zondag	09.30 uur	St. Antonius Abtkerk
	10.00 uur	St. Petruskerk
	11.00 uur	St. Thomaskerk
Maandag	09.00 uur	Kapel van het Heilig Hart
Dinsdag	19.00 uur	Kapel van het Heilig Hart
Woensdag	09.00 uur	Kapel van het Heilig Hart (getijdengebed)
	19.00 uur	Kapel van het Heilig Hart
Donderdag	09.00 uur	Kapel van het Heilig Hart
Vrijdag	09.00 uur	Kapel van het Heilig Hart
Elke 1 <sup>e</sup> vrijdag van de maand	10.00 uur	St. Thomaskerk

**Vanaf september** wordt de aanbidding van de eerste maand van de maand verplaatst naar de eerste donderdagochtend van de maand. Het tijdstip blijft hetzelfde: rond 9.30 uur, na de ochtendviering van 9.00 uur.

## Ziekenviering in de kapel



Al enkele jaren hebben we de gewoonte om een ziekenviering te houden in de Kapel van het Heilig Hart. Tijdens deze viering kunnen mensen die dat willen het sacrament der Zieken, in de volksmond ook wel bediening ge-

noemd, ontvangen.

Vaak wordt het Sacrament der Zieken aan mensen gegeven die op hun sterfbed liggen, maar het sacrament is eigenlijk bedoeld om mensen te sterken als ze ziek zijn. Denk aan mensen die een zware operatie moeten ondergaan, mensen die door een chronische aandoening getekend zijn of mensen die vechten tegen een levensbedreigende ziekte. Maar ook ouderen die door allerlei pijnen en kwalen steeds meer van hun zelfstandigheid moeten opgeven.

Wij willen iedereen, jong en oud, uitnodigen voor deze viering.

De viering wordt gehouden op dinsdag 11 september om 19.00 uur in de kapel van het Heilig Hart.