

3^{de} zondag vasten B

Joh. 2, 13-25

Waarschijnlijk weten wij het allemaal : het naleven van regels is vaak een stuk makkelijker als wij zelf de regels bedacht hebben of wanneer het geen impact heeft voor ons eigen handelen.

En wij zien dit ook in ons dagelijkse leven de mensen die 's avonds niet op straat komen en de avond thuis door brengen reageren een stuk minder fel tegen bijvoorbeeld een avondklok dan de mensen die er uit willen. En wanneer het gaat over regels van de Kerk als instituut dan liggen meestal de regels onder vuur die voor de persoon in kwestie het meeste pijn doen of de grootste hindernis vormen. En dan kan het gebeuren dat onze eerste associatie met regels het inperken van vrijheid is. Terwijl de avondklok er is voor onze gezondheid en de Kerk ook zorg voor ons wil dragen. En ik gebruik bewust deze twee heikele thema's om ons hart te openen voor de eerste lezing. Wij hoorden hoe God de 10 geboden geeft aan het Joodse volk.

God geeft geen wetboek van geboden en straffen, maar het is op hun tocht naar de vrijheid, wegvluchtend uit Egypte het land van de slavernij dat God deze geboden geeft. De 10 geboden vormen daarmee een weg naar de vrijheid, het fundament om in het beloofde land te kunnen leven. Bij het horen van de 10 geboden kunnen wij ons de vraag stellen wat moet ik doen of wat mag ik niet doen, maar laten wij proberen om te zeggen hoe kan dit mij helpen om vrij te worden, of hoe maakt deze regel van mij een beter mens, een betere christen.

Diezelfde dynamiek zien wij ook in het evangelie. Het voorplein van de tempel is een grote markt geworden. Natuurlijk was het nodig om offerdieren te komen om te kunnen offeren in de tempel, maar de markt was een doel op zich geworden en stond niet meer in het teken van de eredienst en het hebben van een band met God die bevrijdt. En wij hoorden hoe Jezus een stap verder gaat, Hij zegt: "breek deze tempel af en Ik ga Hem in drie dagen herbouwen". Jezus is mens geworden om ons nieuw te maken, datgene wat ons belemmert af te breken en ons opnieuw op te bouwen. En dat doet Hij door zijn Verrijzenis. En zo zegt Paulus dat is een zekere gestoordheid. Want de kruisdood was de ergste straf die je bij de Joden en Romeinen kon ondergaan, dus hoe kan de almachtige God zich zo laten vernederen. En voor de Grieken was het hele idee van een verrijzenis weezinwekkend om een ander lichaam te krijgen. Maar God heeft ons gemaakt met een lichaam dat dan dus ook goed is en Hij wil ons redden door ons lijden te delen. Dat is nieuw en buitengewoon.

Laten wij ons deze zondag de volgende vraag stellen. Wij die in de vastentijd zitten en geroepen worden om ons te bekeren en nieuw te worden. Waar verlang ik in mijn leven om nieuw te worden. Wat is er ouds in mij, of misschien is er wel een regel uit de tien geboden of daar buiten die mij onrustig maakt of die

mij stoort of pijn doet. Welke stap kan ik daar de komende week (weken) in zetten om vooruit te gaan.

God kent ons, Hij zal nooit het onmogelijke vragen en Hij wil onze vrijheid en ons geluk, daarom is Jezus ook God die redt en geeft God ook ons zijn 10 geboden, niet om ons het leven lastig te maken maar om ons te helpen.

Harm Eskes, pastor