



9^e jaargang – nummer 7 – december 2020

Kerstmis in coronatijd



Zien sommige mensen, om uiteenlopende redenen, onder normale omstandigheden al op tegen Kerstmis, dit jaar zullen dat er wellicht nog meer zijn als gevolg van de coronamaatregelen. Wie nodigen we uit voor de maaltijd, of: naar wie gaan we het eerst? Onze dochter of onze zoon? Een van de afschuwelijkste "bijwerkingen" van de coronacrisis is de eenzaamheid van veel mensen, niet alleen ouderen. En Kerstmis is nu net voor veel mensen het feest van de ontmoeting. Ontmoeting met familie en/of vrienden. Ik wens iedereen toe dat men met Kerstmis tenminste enkele mensen mag ontmoeten, waar dan ook.

Maar ik wens ook iedereen toe om nog eens te bedenken wat we met Kerstmis eigenlijk vieren. En dat is de terugkeer van het licht. En de komst van het Licht met een hoofdletter.

Dat verlangen naar licht laat zich extra gevoelen in tijden van crisis, zoals nu. Dat terwijl het verlangen naar licht in donkere dagen altijd al bij ons menszijn hoort. De profeet Jesaja wist dit al. Hij zegt dat een volk dat in het donker wandelt een groot licht zal zien. Dat grote licht zal komen in de persoon van een kind dat zal uitgroeien tot een wonderbaar raadsman, een vredevorst.

Jesaja wil er het verlangen mee uitdrukken naar een leider die eindelijk eens rechtvaardig zal regeren; die zich bekommert om zijn medemensen. Een verlangen dat van alle tijden is. Ook van de onze! Misschien nog wel meer dan de onze!

Het verlangen naar Licht in de duisternis vieren we binnenkort. De geboorte van een onschuldig kindje, dat later het Licht der wereld genoemd zal worden. Wie hoopt bij de vertederende aanblik van een pasgeboren baby niet dat het zal uitgroeien tot een goed en gelukkig mens? Ook Maria en Jozef zullen dit gehoopt hebben. Ze konden toen nog niet weten dat hun kindje niet zou uitgroeien tot een mens die zijn eigen geluk zoekt, maar dat van de ander, ja, het geluk van de mensheid als geheel! Dáárom zal Hij Licht der wereld genoemd worden. Een Licht dat ons steeds weer wil bijlichten op onze levensweg.

Ook in deze lastige en onzekere tijd. Als we maar oog en oor hebben voor wat even klein en kwetsbaar is als het kindje wiens geboorte we binnenkort vieren.

Met deze gedachte wens ik al onze parochianen, mede namens alle leden van het pastoraal team, alvast een Zalig Kerstmis.

Pastor Jan van de Laar.

In onze parochie zijn overleden:

✠ Harrie Soetens (92)
✠ Theo Bogers (90)
✠ Ria van Heeswijk-van Aspert (87)
✠ Remo Toffolo (82)
St. Petruskerk

✠ Willy van Eembergen-Potters (93)
H. Hartkapel

✠ Niek Douben (81)
St. Thomaskerk

✠ Toos de Brouwer-Dikmans (94)
✠ Herman van Steen (91)
✠ Ria Browne-Neervoort (60)
Crematorium

Even voorstellen



Mijn naam is Paul Geelen, voor sommigen van jullie ben ik niet geheel onbekend. Ik was namelijk de afgelopen jaren kapelaan in Eindhoven-Zuid. Maar nu het bisdom mij ingedeeld heeft in de andere helft van de stad is het voor velen van jullie wellicht interessant als ik iets meer over mijn achtergrond vertel.

Op 10 oktober 1963 ben ik geboren in Maastricht als vijfde van zes kinderen. Na de Mavo en de Havo heb ik een paar jaar op de Laboratoriumschool gezeten. Daarna ben ik vier jaar Trappist geweest in de abdij te Echt. Mijn priesteropleiding heb ik (een klas lager dan pastoor Goris) genoten op het Sint Janscentrum en op 9 juni 2001 ben ik door Mgr. Hurkmans priester gewijd in kathedraal van 's-Hertogenbosch. Daarop volgden benoeringen in Nijmegen, Wijchen, Geffen en Vinkel en nu Eindhoven.

In mijn vrije tijd kijk ik graag speelfilms en speel ik op de PlayStation. Ook vind ik het heel leuk om te koken (en te eten). Daarbij word ik dan stevast geholpen door mijn kat.

Nog even wat regelen

Zo tegen het einde van het jaar zetten we alles eens op een rijtje. Hebben we alles afgewerkt in het huidige jaar? Kunnen we opgeruimd het nieuwe jaar in? Eén van die vragen kan zijn: 'heb ik de kerkbijdrage dit jaar al betaald?' Het was een raar jaar, dus het kan zijn dat u dit bent vergeten. Het is nog niet te laat. Regel het daarom nog even.

**NL11 RABO 015 820 5111 ten name van
Parochie St. Petrus' Stoel te Eindhoven onder
vermelding van 'Kerkbijdrage'.**

Wijzigingen in het pastoraal team

Per 1 januari begint er niet alleen een nieuw jaar, maar gaat ook een grotendeels vernieuwd team in onze parochie aan de slag. Wat gaat er allemaal veranderen?

Pater Alexis zal, na twee jaar in onze parochie, een aantal maanden ter beschikking staan van zijn congregatie. De bedoeling is dat hij daarna elders een nieuwe benoeming zal krijgen.

Kapelaan Paul Geelen zal met ingang van 1 januari deel uitmaken van ons pastoraal team. De afgelopen 12 jaar was hij werkzaam in de St. Jorisparochie.

In januari zal ook kapelaan Harm Eskes het team van onze parochie komen versterken voor een periode van zes maanden. Op dit moment is hij nog werkzaam in een parochie in Frankrijk. Het is de bedoeling dat kapelaan Eskes na zijn vertrek wordt opgevolgd door een priester die langere tijd in onze parochie zal blijven.

Heel wat nieuws dus en heel wat veranderingen. We zijn pater Alexis erg dankbaar voor zijn inzet en bijdrage in onze parochie, en we hopen en bidden dat het hem goed mag gaan in de nieuwe taak die hem wacht in de toekomst. Gelukkig nemen we niet alleen maar afscheid, maar mogen we ook twee nieuwe collegae verwelkomen. Beiden wens ik een warm welkom en ik spreek de hoop uit dat ze zich vlug thuis mogen voelen.

U zult begrijpen dat we gezien de coronamaatregelen geen afscheid van pater Alexis kunnen nemen en de nieuwe collegae niet kunnen verwelkomen zoals we dat eigenlijk zouden willen.

In de loop van de komende weken hebt u nog volop de kans om pater Alexis te ontmoeten in één van onze kerken en daar ook al afscheid van hem te nemen. Daarnaast zijn uw kaartjes of een andere attentie welkom op de pastorie, Kloosterdreef 31. Natuurlijk staat het u ook vrij om hem op een andere manier nog te benaderen en te bedanken. De nieuwe kapelaans kunt u vanaf januari zelf begroeten na één van de vieringen om hen welkom te heten.

*Namens het pastoraal team en het kerkbestuur,
Pastoor J. Goris*

Colofon

P'S nieuws is een uitgave van de parochie Sint Petrus' Stoel

Het redactieadres is:

Pastorie St. Petrus, Kloosterdreef 31
5623 DB Eindhoven, tel: 040 269 75 61
emailadres: redactie@petrus-ehv.nl

Redactieleden: Tini Gilsing, Huub van Houtert, Anne Jansen en Peggie van de Molengraaf.

Volgende kopijdatum: zondag 10 januari 2021

De redactie behoudt zich het recht voor om aangeleverde artikelen te redigeren en in te korten.

Het parochiebestuur blikt terug op het bijna voorbijge jaar 2020

Zoals u van het parochiebestuur inmiddels gewend bent, en met de Kerstdagen en het nieuwe jaar 2021 zo vlak voor de deur, ook dit jaar weer een korte terugblik op wat er zoal op de tafel van het parochiebestuur heeft gespeeld. We blikken terug op een bewogen jaar dat bijna achter ons ligt, en waarin de corona-pandemie van dominante invloed is geweest op het reilen en zeilen binnen onze parochie.



Bestuurssamenstelling

Er zijn het afgelopen jaar géén wijzigingen in de samenstelling van het parochiebestuur geweest.

Vrijwilligerszorg

Dit jaar heeft, evenals het vorig jaar, géén vrijwilligersdag plaatsgevonden. Was de reden vorig jaar de feestelijke herdenking van onze 75-jarige bevrijding van de Duitse bezetter, dit jaar gooide corona roet in het eten. Het gemis van de vrijwilligersdag hebben we dit jaar geprobeerd te compenseren via een attente brief met daarbij een smakvolle traktatie, die medio dit jaar bij alle vrijwilligers binnen onze parochie is bezorgd om hen een hart onder de riem te steken. Daarnaast is zeker het initiatief van de kaartenactie rond de paasdagen vermeldenswaard: bij alle alleenstaande parochianen ouder dan 80 jaar is een paaskaart bezorgd. Als gevolg van coronacrisis hebben dit jaar geen activiteiten van onze 'Vrienden van Sint Petrus' plaatsgevonden.

Financiën

De coronacrisis is ook zeker van invloed geweest op de financiën van onze parochie. Doordat de beurzen wereldwijd kelderden, hebben ook de rendementen op onze beleggingen een tijdelijke dip gehad. Omdat er als gevolg van de 'intellectuele lockdown' vanaf medio maart tot begin juni geen vieringen mochten plaatsvinden en daarna het aantal aanwezigen beperkt werd, zijn de parochianen via de tweewekelijkse nieuwsbrieven om extra financiële ondersteuning gevraagd om het verlies aan inkomsten te compenseren. Mede dankzij uw extra financiële bijdragen hebben we dit verlies voor het grootste gedeelte kunnen beperken. Ondanks de steeds verder stijgende kosten en de druk op de inkomsten van onze parochie, kan onze penningmeester ook dit jaar weer een sluitende begroting voor het jaar 2021 bij het bisdom aanleveren. Dit verdient ook via deze terugblik een extra 'hartelijk bedankt!' aan alle parochianen die een extra financieel steentje hebben bijgedragen!

Gebouwen

Een belangrijk thema op de bestuurstafel het afgelopen jaar was de ontwikkeling van plannen voor de toekomst van de leegstaande kerkgebouwen, zoals de Matteuskerk en de O.L.V. van

Lourdeskerk. Wat deze laatste kerk betreft zijn wij in een ver gevorderd stadium van onderhandelingen met de Grieks-orthodoxe kerkgemeente in Eindhoven om te komen tot verkoop van dit kerkgebouw, waarmee ook de functie van dit kerkgebouw richting de toekomst wordt veiliggesteld. Deze plannen moeten zorgen voor inkomsten voor de parochie, omdat ook leegstaande gebouwen immers geld kosten. Zodra definitieve besluiten over de toekomst van deze kerkgebouwen worden genomen, zullen wij de parochianen daarover via het P'S-nieuws informeren. Andere activiteiten die binnen de portefeuille gebouwen vermeldenswaardig zijn: afronding van de eerste fase van herstel van de glas-in-loodramen van de St. Petruskerk, en de realisatie van camera met internetverbinding in de St. Petruskerk waarmee het mogelijk is via een zogenaamde livestream vieringen rechtstreeks via het internet uit te zenden.

Het parochiebestuur maakt ook dit jaar weer van de gelegenheid gebruik om alle vrijwilligers hartelijk te bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar, dit ondanks alle beperkingen als gevolg van de coronapandemie. Wij wensen u en uw naasten allen zalige kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar!

*Namens het parochiebestuur,
Hans Zwepink, secretaris.*

Belgisch lintje voor Ferd Pasteels

Toen op donderdag 26 november de bel ging bij onze oudste vrijwilliger, de heer Ferd Pasteels (100 jaar), stond daar zowaar de Belgische ambassadeur, zijn excellentie Dirk Achten, voor de deur. Voor zijn initiatief om de gedenksteen van de Belgische vluchtelingen uit de Eerste Wereldoorlog na bijna 100 jaar alsnog te plaatsen in de St. Catharinakerk in 2014 werd Ferd benoemd tot "Ridder in de Kroonorde" en kreeg hij uit handen van de ambassadeur de bijhorende medaille opgespeld. De orde werd op 15 oktober 1897 als "Ordre de la Couronne" of "Kroonorde" ingesteld door Leopold II van België. De orde wordt voor verdiensten op allerlei gebied toegekend: industrie, handel, wetenschap, onderwijs, strijdkrachten, cultuur en liefdadigheid.

Natuurlijk kon deze gebeurtenissen slechts in (heel) klein gezelschap plaatsvinden, maar de vreugde mag er niet minder om zijn. Langs deze weg feliciteren we de heer Pasteels dan ook mijn zijn kersvers ridderschap.

Pastoor J. Goris



Vier thuis ook mee met de vieringen vanuit de St. Petruskerk

De vieringen die in de St. Thomaskerk plaatsvinden zijn al langere tijd, via internet, live te volgen.

Vanaf begin december kunt u ook de vieringen vanuit de St. Petruskerk live via het internet, via een zogeheten livestream, meevieren. Mooi op tijd voor Kerstmis geregeld, zodat velen met ons Kerstmis kunnen vieren, ongeacht het aantal mensen dat vanwege de coronamaatregelen in de kerk mag komen.

Alle parochiële vieringen vanuit de St. Petruskerk worden in principe gestreamd. Voor persoonlijke vieringen zoals dopen, huwelijken en uitvaarten gebeurt dit overigens alleen in overleg met de familie.

U kunt de vieringen live volgen. Opnames worden ongeveer 1 à 2 maanden op YouTube bewaard.



We hopen hiermee ook in deze tijd een verbinding met medegelovigen te kunnen realiseren om samen de Eucharistie te vieren.

Bovenaan op onze internet site (www.petrus-ehv.nl) vindt u een rode knop waarmee u naar de livestream van de vieringen (live en opgeslagen) kunt gaan.



Houd er rekening mee dat als u in de eerste drie kerkbanken zit, u (van achteren) in beeld kunt zijn. Ook bij het ter communie gaan, zult u in beeld komen. Zodra de coronamaatregelen met betrekking tot de looproutes worden losgelaten, zal er ook weer bij de zijpaden communie worden uitgereikt. Die plekken en de gang ernaar toe en terug naar uw plaats, komen niet in beeld.

Kerstvieringen

De vieringen zullen in alle kerken op dezelfde tijden zijn.

Kerstavond:

- 17.00 uur
- 19.30 uur
- 22.00 uur

Kerstdag:

- 9.30 uur
- 11.30 uur



Werkelijk Kerstmis is het wanneer de stilte van de heilige nacht ook ons hart gevonden heeft

Reserveren

Ook voor de vieringen met Kerstmis dient u van tevoren een kaartje te reserveren in verband met het beperkt aantal mensen dat we mogen toelaten. Reserveren kan via onze website, www.petrus-ehv.nl, vanaf 15 december.

Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven een viering bij te wonen vragen we u om slechts voor één viering te reserveren.

Houd de coronamaatregelen van de overheid in de gaten.

Kerststallen op herhaling

Na het onverwacht grote succes van afgelopen jaar, is er weer een kerstallententoonstelling in de St. Petruskerk.

Dit jaar zal de collectie weer volledig anders zijn.

Om u dit jaar nog meer in de kerstsfeer te brengen zal er iedere zaterdagmiddag muziek zijn.

De kerststallen zijn vanaf 28 november tot en met 2 januari te zien in de St. Petruskerk. Iedere zaterdag vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur zal de kerk geopend zijn voor bezichtiging. De toegang is gratis.

**De redactie, drukkers en
bezorgers van P'S nieuws
wensen u hele fijne feestdagen
en een geweldig 2021.**

Voor spoedeisende zaken -zoals ziekenzalving en overlijden- 06 24 50 79 21.

In alle andere gevallen: 040 269 75 61