

Zesentwintigste zondag door het jaar A

Matteüs 21,28-32

Lieve mensen, vandaag geven de mensen het antwoord in het evangelie op deze vraag: “Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?” Zij antwoordden: “de laatste.” In ons leven zijn twee soorten van mensen zoals die twee zonen. Wij kunnen alleen de balans zoeken tussen wat wij zeggen en wat wij doen. De bedoeling is niet alleen om te praten, maar om te doen zoals het woord van God vanuit het begin van de schepping: “Toen sprak God: Er moet licht zijn! En er was licht.” (Genesis 1,3) Wij kunnen ook respect geven aan onze beslissing. “Doe wat jij zegt.” Jezus zegt ons: ”Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer! zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is.” (Matteüs 7, 21) Dat betekent: Ieder die deze woorden van Mij hoort, doch er niet naar handelt, kan men vergelijken met een dwaas die zijn huis bouwde op het zand.” (Matteüs 7, 26) Er zijn sommige mensen die maken alleen lawaai maar zij doen niets.

Dierbaren, er was iemand die een zwaar ongeluk had gehad. Hij kon niet lopen. Die man was elke dag in de kerk toen hij gezond was. Hij blijft nu thuis. Sommige parochianen gingen naar hem toe, op bezoek. De man was echt een trouwe parochiaan. Tijdens het bezoek aan hem, zeiden zij, wij hebben in de kerk voor jou gebeden. Hij zegt: bedankt. Maar hij geeft ook als reactie: ik vind goed dat je voor mij bidt en ik bad thuis met jullie mee en volgde de mis via de televisie en ik kreeg bezoek van de pastoor met de communie. Maar ik hoopte dat jullie me wat zouden komen helpen in het huishouden en boodschappen, doen. Want ik ben ziek en ik kon niets doen. Die man zoekt alleen een concrete manier om daadwerkelijk geholpen te worden. Hij zoekt de balans tussen wat wij zeggen en wat wij doen: “ Zo gaat het ook met het geloof: zonder de werken is het innerlijk dood.” (Jakobus 2, 17)

Zusters en broeders, in sommige landen heeft de politiek grote woorden, maar zeer weinig daden. In Nederland is er een redelijke balans tussen wat de politiek zegt en wat zij doet. In mijn geboorteland is dat anders. Zij beloven veel en doen niets. In Nederland is afspraak ook afspraak. Er is hier een goede relatie tussen wat wij zeggen en wat wij doen:” Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil zal het vinden.” (Matteüs 16, 25)

Vrienden, wij kunnen de juiste balans zoeken tussen ons geloof en ons leven. Wij zijn parochianen, niet alleen in de kerk maar ook daar buiten. Wij zijn niet alleen parochianen in de kerk tijdens de viering maar ook in onze beleving daarbuiten.

Jezus was ook geen man van alleen woorden , maar hij toonde zich vol liefde in daden, bijvoorbeeld tegenover de Samaritaanse vrouw en Maria Magdalena.

Laten wij zoals Jezus mensen van daden zijn, bijvoorbeeld tegenover zieken in onze omgeving of daklozen of vluchtelingen op voorspraak van Jezus. Amen.

Pater Alexis