

O.L. Vrouw ter Eik van Meerveldhoven

In veel plaatsen wordt een genadebeeld van Maria vereerd dat geassocieerd wordt met een boom waaraan het ooit hing, maar alleen in Meerveldhoven hebben ze de boom laten staan en de kerk er gewoon overheen gebouwd.



Een stukje geschiedenis

In het midden van de 13^e eeuw moet een inwoner van het dorpje *Mirfeld* een Mariabeeld gevonden hebben in een eik even buiten het dorp. Hij nam het mee naar huis en gaf het beeldje een ere plaats, maar de volgende dag bleek het beeldje te zijn verdwenen en was terug gekeerd naar de eik waar die inwoner haar had gevonden.

Dit herhaalde zich tot drie maal toe, en aan de modder op de zoom van Maria kon de man zien dat ze hoogstpersoonlijk door de velden was terug gelopen.

Toen begreep hij en ook de anderen dat Maria in hun

midden, aan de eikenboom vereerd wilde worden.

Rondom de boom werd een kapel gebouwd .

Dit was in het jaar 1264.



Vele bedevaartgangers wisten in die tijd het kleine dorpje te vinden om Maria eer te brengen. In 1648 werd de kapel van de Katholieken ontnomen en werd de eik vernield. Het Mariabeeld werd in veiligheid gebracht, op het Blaarthemse slotje.

De kapel werd door de hervormden als kosterij in gebruik genomen, en na vijftig jaar zelfs op afbraak verkocht. De stenen werden gebruikt om in Waalre de predikantswoning te bouwen.

De eerste rooms-katholieke schuilkerk werd in Meerveldhoven gesticht in 1683, onder andere om de nog steeds aanzienlijke scharen pelgrims op te vangen.

Toen de katholieken in 1796 hun eigen kerk terugkregen werd die vier jaar later al door storm verwoest (de hervormden waren in Brabant dikwijls niet in staat geweest de door hen geconfisqueerde kerken fatsoenlijk te onderhouden).

In 1803 werd er een nieuwe kerk gebouwd en in gebruik genomen. Deze zou nog twee keer worden vervangen door een nieuwe.

De laatste en huidige is uit 1953. Ook hier is weer plaats voor de (vernieuwde) eikenboom met het miraculeuze beeldje van Onze Lieve Vrouw ter Eik.



Nu anno 2020 weten nog veel bedevaartgangers de weg naar Meerveldhoven te vinden. Velen brengen Maria eer maar ook bedanken zij haar voor het verhoren van hun gebeden. In de huidige boom hangen als dank veel zilveren harten, benen en andere tekens van verhoring, de zogenaamde ex- voto's. De Mariakapel is dagelijks te bezoeken en zeker in de Meimaand een aanrader.

