

23^{ste} zondag door jaar

Lc. 14, 25-33

Het evangelie van vandaag is moeilijk om te begrijpen. Vandaag zegt Jezus tegen u en mij: “ Als iemand naar Mij toekomt, die zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja zelfs zijn eigen leven niet haat, kan hij mijn leerling niet zijn”. Hij zegt ook nog: ” Als iemand zijn kruis niet draagt en Mij volgt, kan hij mijn leerling niet zijn”. Wat betekenen deze uitspraken van Jezus aan ons nu, hier in ons land? Wij proberen om het belangrijke: Ja! te zeggen tegen onze Heer Jezus. Niet ja!, komma, maar... Maar Ja! punt, om Jezus te volgen.

Beste mensen, wij wonen in onze land met onze eigen belangrijke dingen: voor sommige mensen zijn de belangrijke dingen: mooi huis, mooie auto, veel geld, mooi dit en mooi dat... Ons hart is naast belangrijke materiële dingen, het leven, het symbool van de liefde, een heel belangrijke: “ Want waar uw schat is, daar is ook uw hart”. (Matteüs 6, 21). Jezus zegt ook nog tegen u en mij dat wij niet twee of drie dingen kunnen volgen: “Niemand kan twee heren dienen; hij zal of de een haten en de ander verachten. Gij kunt God niet dienen en de mammon.” (Matteüs 6, 24). Jezus sprak tot zijn leerlingen: “Zo iemand mijn volgeling wil zijn, dan moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.” (Matteüs 16, 24).

De missie van onze Kerk is niet ons eigen missie. Wij krijgen de missie via de kracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest is de kracht van onze Kerk: “ En al wie zijn huis, broers of zusters, vader of moeder, vrouw of kinderen of akkers verlaat om mijn Naam, hij zal het honderdvoud ontvangen, en het eeuwige leven verwerven.” (Matteüs 19, 29). Want Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. “Zo kan niemand van u mijn leerling zijn als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit”.

In de evangelielezing van vandaag worden we aangemoedigd om stappen te zetten die ons op weg zetten naar ons hemelse huis. We worden gevraagd om af te zien van alles of iedereen die onze reis kan belemmeren. Voor alles doen wat in ons vermogen ligt om eerst Hem te zoeken. Dan zal de rest wel op zijn plaats terecht komen. Laten we daarom aan God vragen: Heer, leer ons om U trouw te volgen. Bereid onze weg en help ons het pad te volgen dat leidt naar vrijheid. Amen

Pater Alexis