

## Pinksteren

Joh. 20, 19-23

Ik hamer er nogal eens op dat de Bijbel een oosters boek is. Het is ook een héél oud antiek boek. De Bijbel is ongeveer negentienhonderd jaar geleden voltooid. Het is een oosters boek, dat wil zeggen: geschreven door mensen aan de oostkant van de Middellandse zee. In landen die tegenwoordig Israël, Griekenland, Turkije, Libanon, Jordanië en Syrië zijn. Het is niet een modern boek van westers denkende mensen. Wij - hier samen - zijn hedendaagse, westers denkende mensen. De Bijbel is het Woord van God. Het is alleen te begrijpen als je luistert naar de heilige Geest. Maar wie is dan de heilige Geest? Kennelijk is dat de Grote Onbekende. En dat is heel verontrustend. Te weinig mensen hebben weet van de kern van ons geloof, dat de heilige Geest ons het inzicht brengt. Zelfs mensen die elke zondag naar de kerk gaan en mensen die veel bidden, kunnen me niet vertellen wat de kern van het verhaal van Pinksteren is.

Wie is nu de heilige Geest? Ik wil u vragen om nu, op dit moment, met me mee te bidden. Te bidden zoals we het kunnen leren van de heilige Ignatius van Loyola. We denken dan na in drie punten. Vandaag moet u dan biddend vragen dat de heilige Geest aan u wordt voorgesteld. Stel je dan nu voor dat God je ziet. Denk eraan dat Hij u liefheeft en bij naam kent. Vraag dan nu in het gebed: “Wat is de heilige Geest voor mij?” Ik ken de antwoorden al een beetje: Voor sommige mensen is Hij degene die enthousiast maakt; voor anderen is Hij de derde persoon van de Drie-eenheid; weer anderen hebben geen idee. Wat is uw antwoord? “Wie is de heilige Geest voor mij?” Om die vraag te beantwoorden kijken we naar punt één.

Het **eerste punt** is dit:

In het Evangelie zegt Jezus dat God de Vader de heilige Geest in zijn Naam zal sturen. De heilige Geest spreekt voor ons ten beste, dat doet Hij als raadgever, als advocaat als het ware. De heilige Geest wordt ook leraar, helper en trooster genoemd. Al deze woorden betekenen dat hij iemand verdedigt en helpt. Denk dus in uw gebed dat de heilige Geest dit écht doet. Paulus zegt: “De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.”(Rom.8,26) Denk er in uw gebed dus aan hoe het is voor de heilige Geest om in u te bidden. Denk er nu aan wat het is voor de heilige Geest om u te troosten en u te helpen wanneer u om God vraagt. En onthoudt dat.

**Punt twee.**

Stelt u zich eens écht voor dat u deel uitmaakt van wat we in eerste lezing hebben gehoord. U bent met de twaalf apostelen en de andere leerlingen in een huis in Jeruzalem, in het oude Oosten. Plotseling komt er een hard geluid, geluid als van een harde storm; dat geluid dringt overal door. Een grote bol van vuur verschijnt boven in de kamer. Vóór u iets kunt bedenken verdeelt die bol van

vuur zich in vlamme tongen over iedere persoon in de kamer. Stelt u zich dan voor dat uzelf in plaats van Petrus de toespraak gaat houden. De toehoorders spreken op zijn minst 15 verschillende talen. Stelt u zich ook voor dat ze u allemaal kunnen verstaan, ook als u alleen uw eigen taal spreekt. Denk er nu aan wat het betekent als u deze Geest van vuur ontvangt. Bestaat er een manier waarop alle mensen elkaar kunnen verstaan: in de diepte van de liefde en in de diepte van de dynamische waarheid van God?

### **Punt drie**

Er staat een intens troostende boodschap in het Evangelie van Johannes. Dat is deze zin: “Als iemand Mij liefheeft zal hij mijn woord onderhouden; mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen.” Wat betekent: Als iemand Mij liefheeft? Wat is liefhebben? Denk eraan dat God van u houdt zoals u bent. Hij houdt niet van u, zoals u zou willen zijn. Hij houdt van u zoals u bent. Zo vindt God bij u een thuis. Jezus wenst ons: “Vrede”. De Bijbel is een oosters boek, dus wat betekent ‘vrede’ in het oude oosten. Dat betekent dat je harmonie moet hebben met jezelf, de mensen met wie je samen bent en met God. Het betekent dus: houd van jezelf, houdt van de andere mensen en houdt van God. En de heilige Geest is God, want het Evangelie zegt ook: ontvang de heilige Geest opdat je zonden kunt vergeven. En niemand anders dan God kan zonden vergeven. Kortom: Laat de heilige Geest in u bidden.

Nu, aan het einde van dit gebed vertelt u God waar uw hart is. U vertelt wat er in uw hart omgaat. Misschien kan God u na dit gebed een idee geven van wie de heilige Geest is in uw leven. En dan krijgt u vooruitgang van dag tot dag. Misschien is deze overweging niet genoeg. Bidt dan een andere keer of straks thuis verder. En geniet vooral van deze dag. Het is immers de grote feestdag van de heilige Geest. Het is Pinksteren.

*Norbert Schallenberg, pastor*