



7^e jaargang – nummer 3 – april 2018

Met Jezus op weg



De Paasdagen en de daarop volgende paastijd vind ik de mooiste tijd van het liturgisch jaar. Het is een tijd, waarin in de verhalen, Jezus bij ons is en tegelijkertijd ook niet. Daarom zijn het verhalen die uiterst actueel zijn voor gelovigen nu. We zien hoe Jezus aan leerlingen verschijnt, tastbaar met de wonden in zijn handen lopend langs het strand en brood en vis eet met de leerlingen. En tegelijk is hij toch anders dan de Jezus die zij voorheen hebben gekend. De hele tijd blijft de spanning overeind: is hij het of is hij het niet? Met dus de vraag: herkennen we wie Jezus werkelijk is. Het mooiste voorbeeld van al die verhalen is dat van de Emmaüsgangers. Teleurgesteld keren zij naar Jeruzalem en daarmee God de rug toe en gaan naar huis. Onderweg komt een vreemdeling bij hen lopen: het is Jezus, maar zij herkennen hem niet. De vreemdeling verklaart aan hen wat er allemaal gebeurd is

en geeft het een plek in hun leven waarvan ze achteraf zeggen: 'Brandde ons hart niet toen hij met ons sprak.' Als ze tegen de avond thuis aankomen nodigen ze de vreemdeling gastvrij bij hen uit. Wanneer Jezus daar met het breken van het brood hetzelfde gebaar maakt als met het laatste avondmaal, pas dan herkennen zij hem. Zij keren zich om, letterlijk en figuurlijk, en gaan terug naar Jeruzalem om het goede nieuws dat Jezus bij hen was te vertellen aan de anderen. Deze twee zijn dus met Jezus op weg gegaan. Eerst naar Emmaüs, maar veel belangrijker met Jezus in hun hart op weg naar hun broeders en zusters en anderen. En wat doen wij? Kunnen wij Jezus in deze Paastijd ontmoeten? Is hij bij ons en kunnen en durven wij hiervan te getuigen? Ik geloof en hoop van wel. De Bijbelverhalen getuigen er nog iedere dag van.

Namens pastoraal team, diaken Henry Vermeulen

Hemelvaart van de Heer



Het is de 40e dag na Pasen. Het moment dat Jezus definitief naar Zijn Vader in de Hemel gaat. Niet langer verschijnt Hij aan zijn leerlingen. 'Terwijl de leerlingen naar boven kijken wordt Hij aan hun zicht onttrokken door een wolk', staat in het Evangelie. De hemel, het bij God zijn, is het uiteindelijke doel, ook van ons leven. Niet in deze 'aardse' tijd, maar na onze dood. Jezus, door de dood heengegaan, heeft een plekje bij God de Vader voor ons bereid.

Wij vieren dit tijdens de eucharistievieringen op woensdagavond 9 mei om 19.00 uur in de H. Hartkapel en op donderdagmorgen 10 mei om 10.00 uur in de St. Petruskerk.

Hoogfeest van Pinksteren

Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. De naam Pinksteren komt van het Griekse pentèkostè, dat 'vijftigste' betekent. Het is de laatste dag van de vijftigdaagse Paastijd, die aanvangt op Paaszondag. De Kerk viert met Pinksteren de voltooiing van Pasen.

Tijdens het Pinksterweekend wordt op zaterdagavond 19 mei om 19.00 uur in de St. Petruskerk het Vormsel toegediend aan de vormelingen. De avondviering in de kapel komt dan te vervallen.

Tweede Pinksterdag is er wel om 10.00 uur een eucharistieviering in de H. Hartkapel.

Verder zijn de vieringen dit weekend net als anders.

Gedoopt



St. Antonius Abtkerk: Djairo van Namen
en Jens Smetsers.
St. Petruskerk: Chloë van Gerwen.

Overleden

† Anna Janssen-Baguette (84)
† Willy van der Gun-Copier (85)
† Tiny van Stiphout-Tielemans (94)
De uitvaarten in de H. Hartkapel

† Zus Leemans (85)
† Bep de Weijer-Tielemans (94)
De uitvaarten in de St. Petruskerk

† Gerry Douwes-Spierings (94)
† Toon van Asten (83)
De uitvaarten in de St. Antonius Abtkerk

† Bart Salvino (86)
† Miep van Rosevelt-Kuipers (89)
† Noor Wijkman-Teeuwen (74)
† Truus van Hoppe-Branje (74)
De uitvaarten in het Crematorium

Vieringen in onze parochie

Zaterdag

17.00 uur Antoniushuis Acht
17.30 uur St. Thomaskerk
19.00 uur Kapel van het Heilig Hart

Zondag

09.30 uur St. Antonius Abtkerk
10.00 uur St. Petruskerk
11.00 uur St. Thomaskerk

Maandag

09.00 uur Kapel van het Heilig Hart

Dinsdag

19.00 uur Kapel van het Heilig Hart

Woensdag

09.00 uur Kapel van het Heilig Hart
(getijdengebed)
19.00 uur Kapel van het Heilig Hart

Donderdag

09.00 uur Kapel van het Heilig Hart

Vrijdag

09.00 uur Kapel van het Heilig Hart

Elke 1^e vrijdag van de maand
10.00 uur St. Thomaskerk

Voor spoedeisende zaken

- zoals ziekenzalving en overlijden –
belt u: 06 24 50 79 21.
In alle andere gevallen: 040 269 75 61

Een week lopend door de stad



Enige weken geleden heb ik een weekje door de stad Eindhoven 'gezworven.' Dit om eens te voelen en ervaren wat het is om de dag te vullen met niets. Maar ook om eens te proberen om in de huid van zo iemand te kruipen. Dat vullen met niets, geen doel, zomaar rondlopen is vaak het dagritme van dak- en thuislozen.

Het was een koude en natte week. Wat mij in die week het meeste is opgevallen dat de dagen erg lang en eenzaam zijn. En dan heb ik nog het vooruitzicht dat ik 's avonds naar huis kan...

Ook het ritme is heel anders: vooral rond de klok van 8.00 uur 's morgens lopen de mensen haastig naar het werk, en daar sta jij dan, geen haast, niemand die op je wacht of verwacht en een hele dag voor je zonder afspraken of agenda. Twee heel verschillende werelden.

Donderdagmorgen, een koude miezerige morgen, zo rond 11.00 uur, ben ik op een bankje gaan zitten in Gestel om mijn boterham op te eten. Je zag en dat voelde ik ook, de mensen kijken, 'daar zit er weer zo een'. Bij mooi weer was dit niet opgevallen, maar nu, de combinatie van slecht weer en iemand die in zijn eentje op een bankje zit te eten was voor de voorbijgangers vreemd en zij hadden naar mijn gevoel meteen een oordeel. Zo kijken ze dus ook naar de mensen die de straat als huis hebben! Een paar keer ben ik om mij op te warmen een inloophuis binnen gelopen, en echt, dan ervaar je wat een zegen het is dat deze er in Eindhoven zijn.

Rob Kosterman, straatpastor Eindhoven

Zichtprobleem Henry Vermeulen

Afgelopen jaar ben ik geregeld afwezig geweest vanwege behandelingen aan mijn oog. De bedoeling was om zoveel mogelijk zicht te behouden, helaas is dit niet gelukt. Het zicht dat nog is overgebleven is zeer beperkt. Daarom zijn ook de taken die ik in de parochie kan doen beperkt. Met name in directe ontmoetingen zal u merken dat het voor mij moeilijk is om u rechtstreeks aan te kijken of om te herkennen. Het helpt mij als u zich kenbaar maakt door een lichte aanraking en uw naam te noemen.

Met dank voor uw gebed en belangstelling het afgelopen jaar. Ik ga vol goede moed verder.

Alle goeds, Henry Vermeulen

Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op:

IBANnummer: NL11 RABO 0158 2051 11

t.n.v parochie St. Petrus' Stoel te Eindhoven

Vrienden van Sint Petrus



Het is alweer vijf jaar geleden dat een aantal betrokken parochianen zich samenpakte en besloot de Vrienden van Sint Petrus op te richten. Het doel? De monumentale St. Petruskerk door de 21ste eeuw te helpen en haar centrale plaats in de Woenselse gemeenschap terug te vinden. Niet alleen voor de actieve parochiaan, maar

voor eenieder die het prettig vindt één van onze concerten, lezingen of andere activiteiten bij te wonen.

Maar wie zijn die Vrienden nou eigenlijk?

Daarover doen de wildste verhalen de ronde. De mooiste variant die ik gehoord heb is dat het vijf bezadigde en zeer welgestelde, sigaren rokende heren zouden zijn die in hun maandelijks overleg vanuit hun leren zetel, onder het genot van een aperitiefje, het volgende projectje zouden bedenken. En dit alles natuurlijk voor meerdere eer en glorie voor henzelf. Dat zou misschien bij de bouw van de St. Petruskerk in 1875 een mogelijkheid zijn geweest, maar in het moderne Nederland werkt dat niet meer zo.

Op dit moment hebben zich zo'n 150 personen actief aangesloten bij ons initiatief. Gewoon parochianen of bezoekers van één van onze activiteiten. Mensen die ons initiatief sympathiek vinden en ook willen bijdragen aan de verbetering van de St. Petruskerk. Met hun (uw) steun hebben we de verlichting van de kerk gemoderniseerd, een extra toilet en een keukentje gerealiseerd en de Mariakapel gerestaureerd. Allemaal kostbare projecten die het verblijf in de kerk aangenamer maken en zonder uw steun niet mogelijk waren geweest. Waarvoor nogmaals hartelijk dank.

Nu is het mooie van vrienden dat je die nooit genoeg kunt hebben. Dus als uw interesse gewekt is en u eens wat meer van ons initiatief wilt weten, dan nodig ik u van harte uit om eens onze website www.vriendenvansintpetrus.nl te bezoeken.

U bent van harte welkom!

Namens de Vrienden, Herbert Jansen

Thema-avonden geloof en bijbel



Met catechumenen en andere geïnteresseerden willen we vanaf komend werkjaar iedere maand een thema-avond houden rond bijbel en

geloof. De bedoeling is dat deze avonden interactief zijn zodat u ook uw eigen inbreng kunt hebben. De avonden zijn steeds op de eerste maandag van de maand (uitgezonderd feestdagen) in KTC St. Petrus, Kloosterdreef 31. De avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot ca. 21.00 uur.

De eerste avond is een introductieavond en wordt gehouden op maandag 4 juni 2018. Het thema van de avond: Hoe zit de bijbel in elkaar? U kunt ter voorbereiding op deze avond alvast de inleidingen van het Oude en Nieuwe Testament lezen. Aanmelden via: hvermeulen@petrus-ehv.nl

Bedevaart naar Banneux

De rooms-katholieke stichting Maria Koningin van de Vrede organiseert ook dit jaar een bedevaart naar Banneux. Het is een goede traditie geworden. Het programma ziet er op dit moment als volgt uit. Er wordt op woensdag 16 mei om 08.30 uur vertrokken vanaf de Vlokhovenseweg bij de kerk



Onze Lieve Vrouw van Lourdes en vanaf de Robbenstraat, bij de St. Petruskerk, om 09.00 uur stipt. Dan volgt een koffiestop in Urmond/Stein.

Na de koffiestop gaan we naar de geweldig mooie kerk in Pepinster in België, waar een heilige mis wordt gevierd. Deze kerk heet Nôtre Dame de Lourdes. Voor deze kerk is de verschijningsplaats van Maria aan Bernadette Soubirous nagebouwd. Na de mis vertrekken we naar Banneux waar we een lunch zullen gebruiken. Hierna is er de mogelijkheid het bedevaartsoord te bezoeken, waar om 15.00 uur de lof- en ziekenzegening zal plaatsvinden.

Daarna is er nog vrije tijd te besteden, waarna we de terugreis naar Eindhoven beginnen om 16.30 uur. De prijs per deelnemer is € 30,00 inclusief koffie en gebak, lunch en reis. U kunt zich opgeven middels de nader te verschijnen folder en inschrijfformulier bij de kerktriefcentra.

We beperken de bedevaart tot één bus, waardoor het maximale deelnemersaantal 56 personen zal zijn. Wees dus op tijd met uw aanmelding. In principe geldt: die het eerst komt, het eerst maalt. Als u ingeloot wordt, ontvangt u een instapkaart. Wij hopen op maximale belangstelling.

Cees van den Bosch, secretaris

Kerktriefcentra

St. Antonius Abt IJsselstraat 4	5626 BL	262 17 41
St. Thomas Thomaslaan 43	5631 GK	243 15 09
St. Petrus Kloosterdreef 31	5623 DB	269 75 61

U kunt er terecht voor doopbewijzen, opgeven van intenties bij vieringen en voor veel informatie.

Colofon

P'S nieuws is een uitgave van de parochie Sint Petrus' Stoel

Het redactieadres is:

Pastorie St. Petrus, Kloosterdreef 31
5623 DB Eindhoven, tel: 040 269 75 61
emailadres: redactie@petrus-ehv.nl

Redactieleden: Tini Gilsing, Huub van Houtert, Anne Jansen en Peggie van de Molengraaf.

Volgende kopijdatum: zondag 6 mei 2018

Vrijwilligersmiddag



Ook dit jaar wil het bestuur en pastoraal team zijn vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun werkzaamheden voor de parochie.

Dit zal wederom gebeuren tijdens een gezellige middag in de tuin van de pastorie van de St. Petruskerk.

Zondag 2 september hebben we mooi weer besteld tussen 14.00 – 16.30 uur!

Noteert u de datum alvast in uw agenda, meer informatie en een persoonlijke uitnodiging volgen binnen binnenkort.

Gefeliciteerd

Tijdens de Paaswake zijn vijf catechumenen gedoopt. In de St. Petruskerk zijn er vier gedoopt en in de St. Thomaskerk een.

Foto's van deze plechtigheid staan op onze website.

Op zondag 8 april deden zestien kinderen in de St. Thomaskerk hun eerste communie.

Een week later, op zondag 15 april, was er in de St. Antonius Abtkerk in Acht ook een Eerste Communieviering. Hier deden 34 kinderen hun eerste communie.

Zowel catechumenen als communicanten van harte gefeliciteerd.

Begraven is zeker niet veel duurder dan cremeren

In een krantenbericht van 14 februari 2018 jl. in het Eindhoven Dagblad wordt gesuggereerd dat begraven heel veel duurder zou zijn dan cremeren en alles wat daar bij komt kijken.

Volgens Rob Nijman die zich baseert op gegevens van het Nibud zou een gemiddelde uitvaart € 7.500,00 kosten. Overlijdensadvertentie, rouwkaarten, huur condoleanceruimte met koffietafel of drankje, een kist, de crematieviering of de uitvaartviering in de kerk en de kosten voor de begraafing of het columbarium bij het crematorium.

Kosten voor een begraafing

In het geval van begraven op een van de begraafplaatsen maak je kosten voor een graf. Daarvoor betaal je (volgens het stukje in de krant) gemiddeld € 3.000,00 aan grafrechten per 10 jaar. Bij onze parochie betaal je € 1.865,00 inclusief 20 jaar grafrechten en daar kunnen dan nog de kosten voor een gedenksteen bij komen; deze kunt u laten maken vanaf € 1.250,00.

Mocht u een urn willen plaatsen in een urnengraf of columbarium op een van onze begraafplaatsen, dan betaalt u bij het vestigen daarvan € 451,00 voor 5 jaar. Plaatst u de urn in een zogenaamd urnentuintje dan zijn de kosten € 675,94 inclusief 5 jaar grafrechten.

Begraven in de natuur

Op al onze begraafplaatsen is of wordt een gedeelte van de begraafplaats vrij gemaakt voor deze manier van begraven of het uitstrooien van de as. De kosten voor een grafsteen zijn dan niet nodig en u hoeft zelfs bij het begraven in de natuur ook geen kist te gebruiken, u kunt dan ook kiezen voor een lijkwade, dit is een rechthoekige doek. Dit heeft minder invloed op het milieu.

Meer informatie en tarieven

U ziet er zijn zoveel mogelijkheden, met verschillende prijskaartjes dat het heel verstandig zou zijn om u eens te laten informeren. Voor de tarieven kunt u contact opnemen met het parochiebureau. Dit kan telefonisch op nummer 269 75 60. De medewerkers op de begraafplaatsen leiden u graag rond over een van onze begraafplaatsen.



Open dag begraafplaats

Dit kan bijvoorbeeld tijdens onze open dag welke gehouden wordt op 2 juni 2018 op de begraafplaats achter de St. Petruskerk aan de Kloosterdreef 29 te Eindhoven. Meer Informatie hierover vindt u op onze website:

www.rkbegraafplaatsen-ehvnoord.com

Frans van Hapert. Coördinator begraafplaatsen

Begraafplaatsen in onze parochie

Boschdijk 356

Kloosterdreef 27

Smetsakker 47

IJsselstraat 4a

5622 PA Eindhoven

5623 DB Eindhoven

5625 SG Eindhoven

5626 BL Eindhoven

De begraafplaatsen zijn dagelijks van 09.00 tot 16.00 uur geopend.